

## Ο ορθόδοξος μοναχισμός του Βατοπεδίου

/ Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου



ΚΑΙ Ο “ΑΛΛΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ” ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ Με λύπη διάβασα το

άρθρο του “Πολίτη” ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2008 και τίτλο “ο άλλος μοναχισμός”, αφού το άρθρο απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας που θέλει να είναι προσηλωμένη στην αρχή της αλήθειας, αλλά το περιεχόμενό του δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο αρθρογράφος θα πρέπει είτε να έχει πλήρη άγνοια για το θέμα, ή να είναι (δυστυχώς) παραπληροφορημένος για το θέμα της Μονής Βατοπεδίου.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει, αλλά πουθενά στο άρθρο δεν τεκμηριώνει, ότι “υπακοή και ακτημοσύνη έγιναν αρετές δυσεύρετες στον κοσμικό μοναχισμό τύπου Βατοπεδίου”. Αποδεικνύει ωστόσο ότι ο ίδιος δεν έχει επισκεφθεί (ίσως) ποτέ την Μονή, καμιά γνώση δεν έχει των Βατοπεδινών πατέρων, δεν έχει ζήσει μαζί τους ούτε για 24 ώρες και κρίνει από πολύ μακριά, πρόχειρα και δυστυχώς λανθασμένα. Δεν θα παραθέσω παραδείγματα και δικές μου εμπειρίες από τη ζωή και τις αρετές των μοναχών στο Βατοπέδι, οι οποίες καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς και τις αναλήθειες του αρθρογράφου, ούτε και θα αναφέρω γεγονότα στα οποία επιβεβαιώνεται ότι ο ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Εφραίμ διαχρονικά είναι ο Γέροντας ο οποίος άξια καθοδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο δρόμο του Χριστού. Θα παρακαλούσα απλώς... [\(περισσότερα...\)](#)