

26 Ιουλίου 2013

Για τον Δήμο Σωτήρας

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)





Της Ζήνας Λυσάνδρου Παναγίδη

Φιλολόγου, MSc

Είναι πασιφανές ότι ο ηγέτης, όπου και να βρίσκεται, αφήνει το στίγμα του, είτε θετικό είτε αρνητικό. Με έναν οραματιστή, αποφασιστικό, δραστήριο, έντιμο, εμπνευσμένο ηγέτη, οι ευρύτερες κοινωνίες αλλά και τα υποσύνολά τους ευημερούν, προκόβουν, αναπτύσσονται, ευδοκιμούν.

Γνωρίζοντας καλά την ελεύθερη Αμμόχωστο εδώ και μια εικοσαετία, όταν άρχισα να ασχολούμαι με τα κοινά στην επαρχία μας, νομίζω ότι νομιμοποιούμαι να εκφράσω κάποιες απόψεις σχετικά με τον νέο Δήμο Σωτήρας.

Αναντίρρητα, η Σωτήρα ήταν ένα μεγάλο χωριό, το οποίο, σε σχέση με τα διπλανά του, που έγιναν γνωστά παγκοσμίως και αναπτύχθηκαν ραγδαία, ήταν υποβαθμισμένο, παραγκωνισμένο, έξω από τον τουριστικό χάρτη, έστω κι αν διαθέτει και αυτό ένα μέρος από την ακτογραμμή του νησιού μας.

Κι όλα αυτά ίσχυαν μέχρι την ανακήρυξη της Σωτήρας σε Δήμο. Με τις εκλογές ανακηρύχτηκε πανηγυρικά πρώτος δήμαρχος ο κ. Γιώργος Τάκκας, ένας άνθρωπος πτυχιούχος, πνευματικά καλλιεργημένος, με ανοικτούς ορίζοντες, καινοτόμος, νεωτεριστής, οξύνους και νουνεχής.

Με την οξυδέρκεια και τη διορατικότητα που τον διακρίνουν αλλά και με την ευγένεια και την αρχοντιά της ψυχής του, με το μειλίχιο ύφος του, με τη σεμνότητα, την πραότητα και τους χαμηλούς τόνους του, άρχισε διακριτικά να υλοποιεί, με σθένος και αποφασιστικότητα, χωρίς θαθακισμούς, «έπεα πτερόεντα», και μεγαλοστομίες που καταλήγουν στις «ελληνικές καλένδες», τα οράματα και τους στόχους, τόσο τους δικούς του, όσο και των συνεργατών του, για το καλό όλων των δημοτών του, αλλά και όλων, όσοι θα ήθελαν από εμάς ή τους τουρίστες να επιλέξουν τη Σωτήρα για να απολαύσουν το απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου.

Στις αρχές Ιουλίου, είχαμε την ευκαιρία με τον σύζυγο και τον γιο μου, προσκεκλημένοι των κουμπάρων μας Σταύρου και Φλωρεντίας Χαραλάμπους, από τη Σωτήρα, να συμμετάσχουμε ένα βράδυ σε ένα πάρτι στην παραλία «Ποσειδών». Περάσαμε υπέροχα. Τότε μάθαμε ότι χωρίς τυμπανοκρουσίες η Σωτήρα απέκτησε τρεις παραλίες οργανωμένες, σύγχρονες, ελκυστικές. Είναι μια άλλη επιλογή οι παραλίες της Σωτήρας, η οποία πια μπήκε δυναμικά στο τουριστικό προϊόν της ελεύθερης Αμμοχώστου.

Το βράδυ της 22ας Ιουλίου, με την πανσέληνο, η κουμπάρα μου Φλωρεντία που είναι δημοτικός σύμβουλος, πολύ δυναμική και αξιόλογη, μας προσκάλεσε ξανά για δείπνο στο νέο κέντρο που άνοιξε ο Δήμος απέναντι από την Αγία Θέκλα. Μόλις φτάσαμε εκεί δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Ένα πολύ μοντέρνο, καλά σχεδιασμένο, υψηλών προδιαγραφών κέντρο μάς περίμενε, που είχε ανοίξει τις πύλες του τρία βράδια πριν.

Το κέντρο αυτό ανήκει στον Δήμο Σωτήρας και το ενοικιάζει σε τρεις δημότες του για να το δουλέψουν. Εκείνο που το χαρακτηρίζει είναι η άψογη εξυπηρέτηση, το πολύ φιλικό περιβάλλον, η ποιότητα των εδεσμάτων του, οι μεγάλες μερίδες και οι πολύ λογικές τιμές. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί το ειδυλλιακό περιβάλλον του κέντρου, τον ρομαντισμό και τη μαγεία, κυρίως άμα πέφτει η πανσέληνος πάνω στη θάλασσα απέναντι από το κέντρο.

Όλα σ' αυτό το κέντρο από τις καρέκλες, τα τραπέζια, τα σερβίτσια κ.α. είναι πολύ προσεγμένα, όπως παρατηρήσαμε με μεγάλη μας χαρά, αλλά κυρίως το βλέμμα μας χάρηκε όλο τον κήπο μπροστά από το κέντρο μέχρι τη θάλασσα.

Μπράβο στον Δήμο Σωτήρας, τον ρέκτη Δήμαρχο, τους δημοτικούς συμβούλους και τους συνεργάτες, για το κόσμημα που απέκτησε η παραλία της Σωτήρας.

Νιώθω ότι έχουμε έναν χώρο για να περνούμε με τους αγαπημένους μας φίλους ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης, έναν χώρο μαγευτικό και

πανέμορφο. Έτσι, η Σωτήρα απέκτησε ακόμη ένα κέντρο, κοντά στα άλλα που είχε ως τώρα, που έκαναν πολλούς να τη θεωρούν ως το γαστριμαργικό κέντρο της ελεύθερης Αμμοχώστου.