

3 Νοεμβρίου 2013

Κουρά μοναχού υπερπολύτεκνης οικογένειας από τον Αρχιεπίσκοπο (ΦΩΤΟ)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)





Εκάρη χθές Μοναχός -υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στο παρεκκλήσιο του Αγ. Ανδρέου εντός της Αρχιεπισκοπής- ο τριτοετής φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Νικόλαος Kabuye, νύν Νεκτάριος Μοναχός, γόνος 15μελούς οικογενείας από την Ουγκάντα, ο οποίος ασπάσθηκε στην ηλικία των 18 ετών την Αγιωτάτη Ορθοδοξία και την αγάπησε με όλη την δύναμη της ψυχής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον ακολούθησαν και τα υπόλοιπα 14 μέλη της οικογενείας του!

Ευχόμεθα στον νεοκαρέντα π. Νεκτάριο να ευαρεστήσει Θεώ και ανθρώποις, τιμώντας το τρισευλογημένο όνομα του Έλληνος Αγίου της Αφρικής Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.





















«Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ» !

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα

Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ! Πρώτα τον Θεό που ευλογεί τη ζωή μας και τούτη την ώρα· Έπειτα εσάς τον στοργικώτατο πνευματικό μου πατέρα που ανοίξατε την αγκαλιά σας και με καταδεχτήκατε. Ευχαριστώ τον άξιο ποιμενάρχη της γενετείρας μας Σεβασμιώτατον Ιωνά που κι εκείνος άνοιξε την αγκαλιά του παροτρύνοντάς με και βοηθώντας με κυριολεκτικώς και μεταφορικώς να πετάξω προς την Ελλάδα.* Ευχαριστώ την δεκαπενταμελή οικογένειά μου στην Ουγκάντα, καθώς και την καινούργια οικογένειά μου του Εμμανουήλ, της Γεωργίας και του Χρυσοστόμου Μελινού που με έχουν ζεστάνει κάνοντάς με να νιώθω συνεχώς πόσο κοντά – για την ακρίβεια δίπλα – είναι η Ουγκάντα με την Ελλάδα! Ένας πρώην καθολικός σήμερα αφιερώνεται στον Θεό με το ιερότατο τυπικό της αγιωτάτης Ορθοδοξίας μας! Από τα βάθη της καρδιάς μου σεβαστοί και αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, αφού σας ευχαριστήσω για την συμπροσευχή σας, σας θερμοπαρακαλώ συμπατριώτες μου Έλληνες να εύχεσθε υπέρ του αναξίου Μοναχού Νεκταρίου ώστε να αξιωθώ να τιμήσω το τρισευλογημένο όνομα του Έλληνος Αγίου της Αφρικής Νεκταρίου του θαυματουργού Μητροπολίτου Πενταπόλεως.

Αμήν

* Ευχαριστώ τον Πνευματικό μου Αρχιμανδρίτην Ιωάννη Κωστώφ για την όλη στίριξη.

Πηγή: <http://www.romfea.gr/ekklisies/ekklisia-tis-ellados/20071-2013-11-02-18-31-43>