

17 Δεκεμβρίου 2013

Κορωνείας Παντελεήμων: “Η ανέντιμη απόκτηση αγαθών και η εγωϊστική χρήση, μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση.”

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Πανηγυρικά εορτάσθηκε με συρροή πιστών στον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου Ιλίου η μνήμη του Αγ. Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του ἐν Ζακύνθω.

Στον Μέγα Εσπερινό μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου κ. Αθηναγόρα, που χοροστατούσε σε άλλο ομώνυμο Ναό της Μητροπόλεως του,

χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων.

Συμμετείχαν πολλοί ιερείς από τις γύρω ενορίες, που προσήλθαν για να συνεορτάσουν. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος Κορωνείας ετόνισε ότι ο Αγ. Διονύσιος δεν είναι μόνο ο Άγιος της συγγνώμης, όπως είναι γνωστός, αλλά στέλνει και ένα επίκαιρο μήνυμα στην εποχή μας.

“Εκείνος αν και αρχοντόπουλο με πλούτη, ἀφησε τα πάντα και ακολούθησε την οδό του Μοναχισμού και της αφιερώσεως στην Εκκλησία. Βέβαια ο Χριστός δεν ζητά από όλους μας αυτό. Όμως μας ζητά να αποκτήσουμε μια σωστή σχέση με τα υλικά αγαθά.”



Ο Σεβασμιώτατος συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει να προσέξουμε δύο ζεύγη λέξεων: είναι και έχειν, κτήση και χρήση. “Η ευτυχία δεν εξαρτάται από πόσα έχεις αλλά από τι είσαι. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι αρνούνται το πραγματικό είναι για να εγκλωβιστούν στο προσωρινό έχειν. Και ακόμη σημασία έχει η κτήση, ο τρόπος που αποκτάς δηλαδή και η χρήση, ο τρόπος που χρησιμοποιείς, όσα έχεις. Γιατί η ανέντιμη κτήση (απόκτηση) και η εγωιστική χρήση οδήγησαν εκεί που φθάσαμε σήμερα: στην οικονομική κρίση.”

“Όλοι, συνέχισε ο Σεβασμιώτατος, έχουμε ευθύνη γιατί όλοι παρασυρθήκαμε, αν όχι στην ανέντιμη κτήση, όμως στην εγωιστική χρήση, με την αλόγιστη υπερκατανάλωση και σπατάλη και μάλιστα έν πολλοίς με δανεικά. Ο Αγ. Διονύσιος θυσίασε το έχειν για το είναι και προχώρησε από την κτήση, όσων είχε, στην

χρήση σκορπώντας με αγάπη. Μας καλεί λοιπόν και εμάς να αναπροσανατολισθούμε στη ζωή μας, κυβερνώντες και λαός, αν θέλουμε να δούμε καλλίτερες ημέρες."

Οι Ιερείς του Ναού με τους Επιτρόπους και τους συνεργάτες τους φρόντισαν για την καλή οργάνωση της Πανηγύρεως.



photo by Markos Papageorgiou



photo by Markos Papageorgiou



photo by Markos Papageorgiou



photo by Markos Papageorgiou





photo by Markos Papageorgiou



photo by Markos Papageorgiou



photo by Markos Papageorgiou



photo by Markos Papageorgiou

Ίλιον, Μάρκος Παπαγεωργίου