

Ανακοινωθέν Συνάξεως Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (Φανάρι, 6-9 Μαρτίου 2014)

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



Δια της χάριτος του Κυρίου αλοκληρώθησαν σήμερον, Κυριακήν της Ορθοδοξίας, αι εργασίαι της Συνάξεως των Μακ. Προκαθημένων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, η οποία επραγματοποιήθη εν Φαναρίω από 6ης έως 9ης Μαρτίου ε.ε., κατόπιν προσκλήσεως και υπό την προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, και της οποίας μετέσχον πάντες οι Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι αυτοπροσώπως, πλην του ασθενούντος Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας κ. κ. Ιωάννου, εκπροσωπηθέντος υπό Αρχιερέων της κατ' αυτόν Εκκλησίας.



Αι εργασίαι της Συνάξεως διεξήχθησαν εις λίαν αδελφικόν κλίμα, συνεζητήθησαν δε κατ αύτήν ζητήματα αφορώντα εις την ζωήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω, ιδιαιτέρως εις περιοχάς όπου η Ορθοδοξία και ο χριστιανισμός εν γένει αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και δυσκολίας, διεδηλώθη δε η συμπαράστασις και το έντονον ενδιαφέρον συνόλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τους δοκιμαζομένους εκεί συνανθρώπους μας. Όλως ιδιαιτέρως απησχόλησε την Σύναξιν η κρατούσα σήμερον κατάστασις εν Μέση Ανατολή και αι πρόσφατοι εξελίξεις εν Ουκρανία, ως και η συνεχιζομένη άγνοια περί της τύχης των προ πολλού χρόνου υπό αγνώστων απαχθέντων Ιεραρχών, Μητροπολίτου Χαλεπίου Παύλου και Yuhanna Ibrahim της Συροϊακωβιτικής Εκκλησίας.

Εις τα πλαίσια της Συνάξεως αυτών οι Προκαθήμενοι συνεζήτησαν επίσης το θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και απεφασίσθη όπως, επιταχυνομένης της προπαρασκευής αυτής προσεχώς, συγκληθή αύτη υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου και υπό την προεδρίαν αυτού εν Κωνσταντινουπόλει εντός του έτους 2016.

Εν σχέσει προς το θέμα τούτο, οι Προκαθήμενοι καθώρισαν ωσαύτως τα της εκπροσωπήσεως και συμμετοχής των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εις την εν λόγω Σύνοδον, καθώς και τον τρόπον λήψεως των αποφάσεων αυτής.

Την πρωΐαν της Κυριακής, 9ης Μαρτίου, εορτής της Ορθοδοξίας, οι Προκαθήμενοι συνελειτούργησαν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Γεωργίου εν

Φαναρίω, ότε και ανεγνώσθη από του Ιερού Άμβωνος το Μήνυμα αυτών προς τους ανά τον κόσμον Ορθοδόξους πιστούς, τους απανταχού αδελφούς χριστιανούς και πάντα άνθρωπον καλής θελήσεως.

Φανάριον, 9 Μαρτίου 2014

Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.