

## Η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Κονγκό 2. Η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή στην Κινσάσα

/ [Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)



### Η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Κονγκό

#### 2. Η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή στην Κινσάσα

Συνεχίζουμε σήμερα την ενημέρωση για την οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Κονγκό. Αφού είδαμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας τα σχετικά με τη δομή αυτής της Εκκλησίας γενικά στη χώρα και ειδικά στην πρωτεύουσά της Κινσάσα, θα δούμε σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής στην Κεντρική Αφρική, το νεοσύστατο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κονγκό, και ειδικότερα τη Θεολογική του Σχολή.



Στην προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης του ιεραποστολικού έργου στην αχανή αυτή χώρα, έγινε από νωρίς συνείδηση η ανάγκη στελέχωσης των εκκλησιαστικών δομών με ικανά στελέχη, που να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας το τιτάνιο αυτό εγχείρημα. Δημιουργήθηκε λοιπόν έγκαιρα στο μυαλό των ιθυνόντων της νεοσύστατης Εκκλησίας, η ιδέα δημιουργίας μιας Σχολής που θα εκπαίδευε κληρικούς και λαϊκούς.

Η αρχική σύλληψη προέβλεπε τη σύσταση ενός ιδρύματος που θα υπερέβαινε το πλαίσιο μιας απλής σχολής μεταλυκειακού τύπου ή ενός Σεμιναρίου κληρικών. Προτάθηκε λοιπόν η ίδρυση μίας Θεολογικής Ακαδημίας. Αυτό το πρώτο σχέδιο προσέκρουσε όμως στην άρνηση των κρατικών αρχών, που δεν κατανοούσαν τους λόγους ύπαρξης μίας ακαδημίας πέραν των γνωστών προδιαγραφών (παιδαγωγικής, γυμναστικής, στρατιωτικής κ.λπ.). Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος και οι συνεργάτες του προσανατολίστηκαν, συνεπώς, στη λύση της ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου, το οποίο θα διεπόταν από ένα καθεστώς ιδιωτικού ιδρύματος (όπως εξάλλου συμβαίνει και με τα αντίστοιχα Ρωμαιοκαθολικά και Προτεσταντικά ιδρύματα).

Το 2007 λοιπόν ξεκινά η λειτουργία της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής. Λίγο αργότερα θα ξεκινήσει και η Σχολή Πληροφορικής, ενώ υπό σκέψιν είναι και η μακροπρόθεσμη ίδρυση και άλλων σχολών σε τομείς που έχει ανάγκη η χώρα.

Η φοίτηση στη Σχολή είναι πενταετής, διαιρεμένη σε έναν τριετή και ένα διετή κύκλο σπουδών. Έτσι, οι πρώτοι απόφοιτοι τέλειωσαν το 2012 και έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται σε διάφορες θέσεις της τοπικής Εκκλησίας (εκπαιδευτικές και άλλες). Αντίστοιχη απορρόφηση σημειώθηκε και με τους απόφοιτους της δεύτερης σειράς αποφοίτων (του 2013).

Η τοποθεσία της Σχολής βρίσκεται στο Μονγκαφούλε, μια όμορφη περιοχή λίγο έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας. Στην ευρύτερη ακτίνα, γύρω από το κτιριακό συγκρότημα της Σχολής, έχουν εγκατασταθεί αρκετοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι είχαν εργασθεί κυρίως στις εργασίες οικοδόμησης της. Έτσι, τόσο ο ναός του Αγ. Αθανασίου του Αθωνίτου, που δεσπόζει στο κέντρο της Σχολής, όσο και ο μικρότερος ναός της Αγ. Βαρβάρας, του οποίου τα θυρανοίξια τελέσθηκαν πολύ πρόσφατα (στα τέλη του Φεβρουαρίου), αποτελούν ορατούς πόλους λατρευτικής έλξης για τους Ορθοδόξους, αλλά και γενικότερου πνευματικού ενδιαφέροντος για τους υπόλοιπους περίοικους.

Η προέλευση των διδασκόντων είναι ποικίλη. Αρκετοί προέρχονται από τις τάξεις της τοπικής Εκκλησίας, κάποιοι από τους αποφοίτους των δύο προηγούμενων ετών και πολλοί είναι επισκέπτες από την Ελλάδα. Πλήθος μαθημάτων γίνεται επίσης εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, από το πρόγραμμα Skype. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους φοιτητές να διδαχθούν από Ορθοδόξους όλης της Οικουμένης (Ευρώπης, Αυστραλίας, Αμερικής). Οπωσδήποτε, τη «μερίδα του λέοντος» σε αυτήν την προσπάθεια κατέχει το διδακτικό προσωπικό της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, πολλά μέλη του οποίου μετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Ορισμένοι δε από αυτούς αφιερώνουν κατ' έτος ορισμένες ημέρες στην επί τόπου επίσκεψη και τη διδασκαλία εκ του σύνεγγυς των Ορθόδοξων φοιτητών του Κονγκό.

Οι φοιτητές είναι γύρω στους 75 και είναι οικότροφοι της Σχολής. Υπάρχει μέριμνα να αντιπροσωπεύονται όλες οι περιοχές της χώρας κατά αναλογία. Μάλιστα, προβλέπεται να κατανέμονται στα δωμάτια με τρόπο που να συγκατοικούν παιδιά από διαφορετικές επαρχίες, ώστε να αποφεύγονται οι τοπικιστικές συσσωματώσεις και να επιτυγχάνεται η αλληλογνωριμία με τους αδελφούς όλων των τοπικών προελεύσεων.

Οι ηλικίες των φοιτητών επίσης ποικίλλουν. Οι περισσότεροι είναι της ηλικίας

μεταξύ των 20 και 25 ετών, αλλά υπάρχουν και αρκετοί μεγαλύτερων ηλικιών. Ορισμένοι από αυτούς είναι κληρικοί. Κάποιοι είναι και «φτασμένοι» επαγγελματίες, που προσέρχονται για να σπουδάσουν σε βάθος τα μυστικά της χριστιανικής πίστης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός φοιτητή, ηλικίας 30 ετών, δημοσιογράφου, τέκνου προτεσταντών κληρικών, ο οποίος είναι ο μόνος Ορθόδοξος σε μία έκταση όσο η Μακεδονία (!)

Οι φοιτητές ζουν μία έντονη λατρευτική ζωή. Η μέρα τους ξεκινά με τη συμμετοχή στον Όρθρο και κλείνει αντίστοιχα με τον Εσπερινό και το Απόδειπνο. Στο σύνολό τους σχεδόν επανδρώνουν το χορό των ιεροψαλτών, με μεγάλη επιτυχία, καθώς φάλλουν ιεροπρεπώς και ιδιαίτερα μελωδικά (εξάλλου στον κύκλο των μαθημάτων τους περιλαμβάνεται και η διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής).

Κατά τ' άλλα, η υπόλοιπη μέρα τους είναι αφιερωμένη στα μαθήματα, με ένα μικρό διάλειμμα το μεσημέρι. Οι υποδομές της Σχολής περιλαμβάνουν Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Υπολογιστών, Αναγωνστήριο κ.ά. Στο προσωπικό της Σχολής συμπεριλαμβάνεται μάγειρας, φύλακας και τεχνικός.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στο ραδιοφωνικό σταθμό, που εκπέμπει μέσα από τις εγκαταστάσεις της Σχολής για 4 περίπου ώρες το πρωί και άλλες τόσες το απόγευμα. Το πρόγραμμα συντονίζεται από ειδικό υπεύθυνο και στην υλοποίησή του συμμετέχουν πολλοί από τους φοιτητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές ώρες πνευματικής οικοδομής, αλλά και αρκετές που αφιερώνονται σε τοπικές μουσικές παραδόσεις. Το περισσότερο εντυπωσιακό είναι οι εκπομπές του ακούγονται ευχάριστα από πολλούς μη Ορθόδοξους, κατά δηλώσεις των ίδιων.

Περιοδικά, και με τη συνδρομή των ίδιων των φοιτητών, εκδίδεται και ένα έντυπο πνευματικού περιεχόμενου, με τίτλο «Les Echos».

Οι φοιτητές μαθαίνουν μεταξύ άλλων και Ελληνικά, για να είναι σε θέση να προσεγγίζουν τα κείμενα της χριστιανικής παράδοσης. Μάλιστα, οι πιο ικανοί από αυτούς αποκτούν και Πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας, από ειδικά κέντρα – γεγονός μοναδικό στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας.

Ενδεικτικό της δυναμικής και των προοπτικών της Σχολής είναι και το γεγονός ότι πολλοί από τους διδάσκοντες αλλά και τους τελειόφοιτους είναι περιζήτητοι ως θεολόγοι από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (κυρίως θρησκευτικού χαρακτήρα).

Για όποιον γνωρίσει από κοντά τη λειτουργία αυτού του ξεχωριστού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, θα δικαιολογήσει κάθε καύχηση στους ιθύνοντές του. Μέσα από την κοινή ζωή εκεί, τα αυριανά στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας του

Κονγκό λαμβάνον όλα τα πνευματικά εφόδια που χρειάζονται για να ενδυναμώσουν την αυριανή Εκκλησία της χώρας τους. Παρά τις δυσκολίες για την άρτια λειτουργία του Ιδρύματος, το συνολικό έργο που επιτελείται εκεί προοιωνίζεται τα καλύτερα για το μέλλον της Ορθόδοξης παρουσίας στην πλευρά αυτή της Μαύρης Ήπειρου.

Περισσότερα θα μπορείτε να δείτε στα αντίστοιχα φωτογραφικά αφιερώματα και τις συνεντεύξεις που θα δημοσιεύσουμε.