

21 Απριλίου 2014

Πασχαλινό Μήνυμα Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

ΕΞΑΡΧΙΑ ΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ

Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

“Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος ὡς νυμφίω καὶ συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον” (Ωδή 5η).

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές,

Σήμερα εορτάζουμε το σωτήριο Πάσχα του Κυρίου και με αναμμένες τις λαμπάδες συναντούμε τον νυμφίο Χριστό αναστημένο από τον τάφο!



Δεν υπάρχει μεγαλύτερη οδύνη από τον θάνατο. Ο άνθρωπος που πλάστηκε για τη ζωή επέλεξε με τη θέλησή του την αμαρτία και τον θάνατο. Ακολούθησε τον πονηρό δαίμονα και το αποτέλεσμα ήταν ο αβάστακτος πόνος του αναπόφευκτου θανάτου, η φυλακή του Αδη, κατά τον υμνωδό, στην οποία ο διάβολος τον οδήγησε.

Έκτοτε μέχρι την Ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού, τα σωτήρια Πάθη του και την Ανάστασή του, η κυριαρχία του διαβόλου ήταν απόλυτη σε όλους τους ανθρώπους. Κανείς ποτέ δεν απέφυγε τον θάνατο και κανείς ποτέ δεν βρέθηκε να τον λυτρώσει από αυτόν.

Ο Ιησούς Χριστός “υπέμεινε μια για πάντα το πάθος για τις αμαρτίες μας, ένας δίκαιος για χάρη των αμαρτωλών, για να μας φέρει κοντά στον Θεό. Θανατώθηκε σωματικά, αλλά ως Θεός ανέστη. Έτσι πήγε στον Άδη και κήρυξε στις φυλακισμένες ψυχές». (Α' Πέτρ. 3,19-20).

Αυτό είναι το κατ' εξοχήν κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που σήμερα εορτάζουμε. Ο Ιησούς “έλυσε τάς όδύνας τοῦ θανάτου· καὶ ἀναστάς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ὁδοποιήσας πάσῃ σαρκὶ τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, ἐγένετο ἡ ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων”.

ένων, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν" (θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου).

Αυτό και εμείς ψάλλουμε σήμερα και διαρκώς θα επαναλαμβάνουμε στην αναστάσιμη περίοδο: "Χριστός Ανέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωῆν χαρισάμενος". Σκεφθείτε έναν φυλακισμένο, καταδικασμένο σε ισόβια δεσμά ή σε θανατική ποινή, που παίρνει χάρη, βγαίνει από τη φυλακή και μπορεί να ζήσει πλέον ελεύθερος! Αναλογιστείτε πόσο μεγάλη είναι η χαρά του που λυτρώθηκε πρόσκαιρα από τον θάνατο. Πόσο άραγε μεγαλύτερη, ανυπολόγιστη είναι η χαρά των πιστών που γνωρίζουν πως πήραν την χάρη του αναστημένου Χριστού και λυτρώθηκαν οριστικά από τα δεσμά του θανάτου;

Ο Κύριος μας καταπάτησε άπαξ διὰ παντός τον θάνατο και κατάργησε οριστικά τη δύναμη του διαβόλου! Γι αυτό και η δική μας προσδοκία που διαρκώς ομολογούμε στο Πιστεύω μας είναι η ανάσταση των νεκρών: «προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωῆν του μέλλοντος αἰῶνος, αμήν».

Όταν βλέπουμε τη ζωή μέσα από το πρίσμα της Αναστάσεως του Χριστού και της προσδοκίας της δικής μας αναστάσεως, δεν μπορεί να μας κυριεύσει η δειλία, ο φόβος, η λύπη, η απαρηγόρητη θλίψη και η απογοήτευση. Διότι ο Χριστός μας, που μας έδωσε τη λύση από το αδιέξοδο του θανάτου, ο ίδιος παραμένει κοντά μας στις αντιξοότητες της ζωής μας και μας ελευθερώνει από καταστάσεις θλιβερές.

Στη σημερινή, λοιπόν, ημέρα, στην "ἀγίᾳ ἡμέρᾳ -που είναι- ἡ βασιλίς καί κυρία, ἐξ ορτῶν ἔορτή καί πανήγυρις πανηγύρεων"(ωδή 8η) "ἀγαλλιασώμεθα καὶ εύφρανθῶ μεν ἐν αὐτῇ". Και εμείς μαζί με τους Αγγέλους, ας υμνούμε και δοξολογούμε ακαταπαύστως τον "Αναστάντα ἐκ νεκρῶν" Κύριόν μας.

Συγχρόνως ας ανοίξουμε τις καρδιές μας για να χωρέσουν μέσα μας όλοι οι αδελφοί μας, ας ζητήσουμε τη συγχώρηση και ας προσφέρουμε συγχώρηση σε όλους, ώστε μεταξύ μας να κυριαρχεί η αγάπη του Αναστάντος Χριστού μας. Ωστε να ψάλλουμε όλοι μαζί πανηγυρικά τον θαυμάσιο ύμνο στο τέλος του Όρθρου της Αναστάσεως και του Εσπερινού της Αγάπης:

"Αναστάσεως ἡμέρα, καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα . Εἴπωμεν, ἀδελφοί, καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει καί οὕτως βοήσωμεν· Χριστός ἀνέστη ..." (Δοξαστικόν Αποστίχων του Πάσχα).

Με αυτές τις σκέψεις και με αισθήματα θερμής αγάπης απευθύνω σε όλους και όλες σας τον αναστάσιμο χαιρετισμό "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ" και σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να εορτάσετε το Άγιο Πάσχα, ως "Πάσχα λύτρον λύπης", "άγιον", με καθαρές καρδιές, ειρηνικές, πλημμυρισμένες από χαρά, από τη χαρά

του Αναστημένου Χριστού μας.

Αττάλεια, Άγιον Πάσχα 2014

+Ο Πισιδίας Σωτήριος

Έξαρχος Σίδης και Ατταλείας