

18 Ιουνίου 2014

Ο ατομισμός είναι μία αρρώστια της κοινωνίας μας

[/ Γενικά Θέματα / Ορθόδοξη πίστη](#)





Πατήρ Αρσένιος Παπατσιώκ " Μου φαίνεται ότι ο ατομισμός είναι μία αρρώστια της κοινωνίας μας. Προσβάλλει ακόμη και τούς πιστούς χριστιανούς;"

Ναι. Είναι ένα μεγάλο ελάττωμα στην ιστορική στιγμή που ζούμε. Όμως δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι αθεράπευτο.

Ο ατομικισμός δεν έκανε άλλο τίποτε, παρά να απομόνωσε έναν από τους βασικούς σκοπούς της δημιουργίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε για τον εαυτό του, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Διότι την τραγωδία ολοκλήρου της ανθρωπότητας πρέπει να την ζήσει κανείς σαν μια δική του δυστυχία. Φέρουμε κι εμείς μια ευθύνη και γι' αυτούς που είναι δίπλα μας.

Αυτή είναι ή έννοια της χριστιανικής αγωγής σχετικά με την δημιουργία, την όποια πρέπει να γνωρίζουμε. Από την στιγμή που ο άνθρωπος απομονώνεται, κάνει ένα ήμισυνεταιρισμό με τον διάβολο, διότι ακούει μόνο τους δικούς του λογισμούς.

Το πρωταρχικό έργο στην χριστιανική αντίληψη είναι ή θυσία• ή προϋπόθεση για να σωθείς, παράλληλα να φωτισθείς για να ξέρης έτσι να θυσιάζεσαι.

Ο Απόστολος Πέτρος στην Μεταμόρφωση του Χριστού, το είπε: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς ώδε είναι. Ποιήσωμεν τρεις σκηνάς...» (Ματθ. 17, 4). Νόμιζε κανείς ότι ήθελε να ενώσει την γη με τον ουρανό. Όμως ο Σωτήρ του είπε: «Καλά Πέτρε- τί κάνουμε όμως με την θυσία του Γολγοθά»; Μία ομοιότητα με την ιδέα της θυσίας έχουμε και με το κερί. Ένα φυτίλι για να φωτίσει πρέπει να ανάψει. Προϋπόθεση για να φωτίσεις είναι να θυσιάσθης. Αυτή είναι ή εξήγηση του κεριού ή του κανδηλιού. Και εάν δεν ξέρουμε να θυσιαζώμεθα, μένουμε στον τόπο.

Ο ατομικισμός είναι μία απώλεια χρόνου, ζωής και αιωνιότητας. Ατομικισμός σημαίνει να απομονωθείς από τον Δημιουργό σου και να πάρεις τά άκρα, ενώ τά άκρα, όπως ξέρουμε, είναι του διαβόλου, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες.

[BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΡΣΕΝΙΟ](#)

Πηγή: apantaortodoxias.blogspot.gr