

17 Ιουλίου 2014

Ποιμαντική της αντιχριστιανικής προπαγάνδας - Επιλογικά

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



Μια εξαιρετικά διαφωτιστική πορεία για τους φίλους της "Πεμπτουσίας" ολοκληρώνεται σήμερα: αυτή είναι η καταληκτήρια ανάρτηση της μελέτης του Δρ. Αθ. Κολιοφούτη (προηγούμενο άρθρο: www.pemptousia.gr/?p=72740) για τους τρόπους λειτουργίας της αντιχριστιανικής προπαγάνδας και τις προτάσεις αντιμετώπισής της. Ελπίζουμε όσα εκτέθηκαν στις συνέχειες που προηγήθηκαν, να συνυπολογιστούν αποτελεσματικά στα γνωστικά εφόδια του χριστεπώνυμου πληρώματος.

Έτσι, θα δίδεται η ευκαιρία στην ποιμαίνουσα Εκκλησία να αναδείξει επικίνδυνες θεολογικές η επικοινωνιακές στρεβλώσεις από φορείς αντιχριστιανικής προπαγάνδας και να αντιπαραθέσει σ' αυτούς τη γνήσια μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως. Ταυτόχρονα, θα επιτευχθεί με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο η ανάδειξη της Εκκλησίας ως ζωντανού φορέα και παράγοντα πολιτισμού, στην παραγωγή και προαγωγή του οποίου, συμμετέχει αποφασιστικά ως συνδιαμορφωτής του. Το ποιμαντικό ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τα σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου θα αποκαλύψει την ένδεια των επιχειρημάτων όλων όσων επιθυμούν να την προβάλλουν ως δύναμη συντήρησης και δέσμια μανιχαϊστικών διακρίσεων του παρελθόντος. Θα αποδείξει ότι η Εκκλησία δεν περιχαρακώνεται μονιστικά στο δογματικό και τελετουργικό πλαίσιο της πίστης που εκφράζει, αλλά τουναντίον επικεντρώνεται στον συσχετισμό αυτής της πίστης με τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής και τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.



Πηγή:<http://www.imnst.gr/>

δ) Η ίδρυση και δραστηριοποίηση γραφείου τύπου σε κάθε ιερά μητρόπολη και η επάνδρωσή του με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό θα συμβάλλει επίσης στον έλεγχο της διασποράς ψευδών αντιχριστιανικών ειδήσεων στις τοπικές κοινωνίες. Τα στελέχη αυτού του τμήματος θα επιφορτιστούν με το

έργο της κατά το δυνατόν « επιτήρησης » του τοπικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου για τον εντοπισμό περιπτώσεων κατασυκοφάντησης της Εκκλησίας η παραχάραξης της δογματικής, ηθικής ή κοινωνικής διδασκαλίας της. Οι εφημέριοι των ενοριών θα ενημερώνονται ενδελεχώς για όλες αυτές τις περιπτώσεις και θα αναλαμβάνουν το έργο της υπεύθυνης ενημέρωσης του ποιμνίου με στόχο την αποκάλυψη της αλήθειας.

Η παραπάνω δράση θα διεξάγεται επί τη βάσει της αρχής της διάκρισης και θα καθιστά απολύτως σαφές στο ποίμνιο ότι όταν η Εκκλησία αναδεικνύει τέτοιες πρακτικές, δεν στρέφεται εναντίον του ανθρώπινου προσώπου, την ελευθερία του οποίου υπερασπίζεται κατηγορηματικά, αλλά εναντίον του ψεύδους, της απάτης, της υπερβολής και κάθε άλλης μορφής αμαρτίας που διαστρέφει τον άνθρωπο και τον απομακρύνει από το Θεό.

Η έκδοση ενός μηνιαίου περιοδικού σχετικής θεματολογίας στο πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος θα επικουρούσε επίσης την ποιμαντική αντιμετώπιση της προπαγάνδας από τους φορείς της Εκκλησίας. Το συγκεκριμένο περιοδικό θα μπορούσε να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της μητροπόλεως η να μοιράζεται στους πιστούς ανά τακτά διαστήματα, και θα αποσκοπεί στη διεύρυνση της πληροφόρησης του ποιμνίου από τους ποιμένες του για όλα τα παραπάνω θέματα, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην αποκατάσταση και εδραίωση της αλήθειας. Το συγκεκριμένο περιοδικό θα μπορούσε να ονομάζεται « Αλήθειες » και να στοχεύει στη κριτική προσέγγιση αλλά και αποκατάσταση όλων των ψευδών ειδήσεων, που δημοσιεύτηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο το προγενέστερό της εκδόσεως του περιοδικού χρονικό διάστημα.

ε) Η ίδρυση τμημάτων εκκλησιαστικής δημοσιογραφίας στις θεολογικές σχολές η τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας μας, οι οποίες άλλωστε αποτελούν παραγωγικές σχολές της ίδιας της Εκκλησίας, θα ανταποκρίνονταν στην αναγκαιότητα ύπαρξης διακριτής επιστημονικής εξειδίκευσης όσων επιθυμούν να διακονήσουν με υπεύθυνότητα τον συγκεκριμένο χώρο. Οι μέλλοντες δημοσιογράφοι του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ θα είχαν μ' αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να εντρυφήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην εκμάθηση όλων των γενικών επιστημονικών αρχών, οι οποίες επί της αρχής οφείλουν να διέπουν το λειτούργημα μιας ελεύθερης, αντικειμενικής και αδέσμευτης δημοσιογραφίας.

Ταυτόχρονα όμως, θα εμπέδωναν και τον τρόπο με τον οποίο όλες οι παραπάνω δημοσιογραφικές αξίες συσχετίζονται αρμονικά στον συγκεκριμένο χώρο με την αρετή της διάκρισης, δια της οποίας ένας συντάκτης του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ καλείται πράγματι να ανταποκριθεί επιτυχώς στο δύσκολο έργο του.

Όλοι αυτοί οι απόφοιτοί των αντίστοιχων τμημάτων, θα είχαν κατά συνέπεια, την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, αλλά και το απαιτούμενο εκκλησιαστικό ήθος, αφού θα γαλουχούνταν στα σπλάχνα της ίδιας της Εκκλησίας, να υπηρετήσουν με συνέπεια την ανάγκη της υπεύθυνης ενημέρωσης του κόσμου. Η τροφοδότηση των εκκλησιαστικών σταθμών με όλους τους παραπάνω απόφοιτους θα αναβάθμιζε θεαματικά το επίπεδο όλων των σχετικών εκπομπών, το οποίο δεν θα ήταν πλέον ερασιτεχνικό, αλλά επαγγελματικό.

στ) Η ενίσχυση του θεσμού των σχολών γονέων, που λειτουργούν στα πλαίσια των ενοριών θα είχε ως αποτέλεσμα την υποστήριξη δράσεων συμβουλευτικής ποιμαντικής της οικογένειας. Οι γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να κληθούν από τους εφημερίους με έμφαση να παρακολουθήσουν τα προγράμματα αυτών των ενοριακών σεμιναρίων, θα πληροφορούνταν υπεύθυνα από τους ιερείς για το εύρος και τη μεθοδολογία της προπαγάνδας που λαμβάνει χώρα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η αντιχριστιανική προπαγάνδα που στοχεύει στα παιδιά και να συζητήσουν στα πλαίσια της ενορίας τους την εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων για την αντιμετώπισή της.

Έχει μεγάλη ποιμαντική σημασία η ανάληψη εκ μέρους του ποιμένα όλων εκείνων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, οι οποίες θα συμβάλλουν στη διεύρυνση του γόνιμου προβληματισμού των ενοριτών για τη δύναμη των επικοινωνιακών μοντέλων που υποβάλλουν αντιχριστιανικές συμπεριφορές, αλλά και στην ενεργοποίησή τους, στα πλαίσια μίας ποιμνιοκεντρικής ποιμαντικής, προς αντιμετώπιση του προβλήματος.

ζ) Τέλος, η θεσμοθετημένη συνεργασία της Εκκλησίας με έγκριτα διαδικτυακά περιοδικά για την υπεύθυνη ενημέρωση του ποιμνίου, θα συνέδραμε αποφασιστικά στην εφαρμογή μιας εξειδικευμένης επί του προβλήματος διαδικτυακής ποιμαντικής. Η δημοσίευση έγκυρου ενημερωτικού υλικού επί πλειάδας θεμάτων η ακόμα και η ανάρτηση μιας διαδικτυακής βιβλιοθήκης στα παραπάνω περιοδικά, θα έδινε την ευκαιρία στην Εκκλησία να επικαιροποιήσει το ποιμαντικό της έργο στην σύγχρονη πραγματικότητα, προσδίδοντας το μορφή ανάλογη με τα ποιμαντικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Η πρόσβαση χιλιάδων αναγνωστών στο διαδικτυακό περιβάλλον αυτών των περιοδικών θα επέτρεπε στην ποιμαίνουσα Εκκλησία να προβεί σε διεύρυνση του ποιμαντικού της έργου.

Μ' αυτόν τον τρόπο, ο κάθε ένας, χωρίς καμίας εξαίρεση, - συνειδητός χριστιανός, αδιάφορος πολίτης της σύγχρονης εκκοσμικευμένης μετανεωτερικής κοινωνίας η ακόμα και ο πολέμιος της διδασκαλίας του Ευαγγελίου - , στην ποιμαντική προσέγγιση του οποίου στοχεύει επίσης το ποιμαντικό έργο των ποιμένων, θα είχε

την ευκαιρία να γίνει αποδέκτης της άποψης που έχει να καταθέσει η Εκκλησίας για όλα τα πολύπλοκα και πολυδιάστατα προβλήματα της σύγχρονης πραγματικότητας.

Όπως αποδείχτηκε παραπάνω, η προπαγάνδα και ειδικότερα η αντιχριστιανική προπαγάνδα που επιχειρείται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συνιστά ένα πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό ποιμαντικό πρόβλημα για τους σύγχρονους ποιμένες της Εκκλησίας. Με το συγκεκριμένο άρθρο προσπαθήσαμε να θέσουμε επί τάπητος τον σχετικό επί του θέματος επιστημονικό προβληματισμό και ταυτόχρονα να επισημάνουμε κάποιους πιθανούς τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία μπορεί να προβεί σε αποτελεσματική ποιμαντική αντιμετώπισή του. Σε μια κοινωνία εγωκεντρική και αλαζονική, η οποία προάγει το ατομοκρατικό πνεύμα και δεν διστάζει να ισοπεδώσει αξίες και αρχές, οι ποιμένες της Εκκλησίας επιβάλλεται να αποκαλύπτουν κάθε φορά που απαιτείται την παραχάραξη της αλήθειας του Χριστού.

Με όλους τους παραπάνω τρόπους θα προστατεύσουν το χριστεπώνυμο πληρώμα της Εκκλησίας από όλες εκείνες τις επικίνδυνες πρακτικές, οι οποίες αποσκοπούν στη χειραγώγηση των πιστών και την απομάκρυνσή τους από την ποίμνη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.