

Δύο Προγράμματα για τη Θρησκευτική ελευθερία στην Ευρώπη [2ο Μέρος]

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



Και αυτό έχει το ακόλουθο αποτέλεσμα: Σε μια Ευρώπη η οποία υφίσταται την μεγαλύτερη μεταμόρφωση της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με μιναράκια πανκόπια αποσταθεροποίηση να προβάλλει στους οφίζοντα, οι ήξεινα επόμενα



Κάποιοι γίνονται εύκολα αποδιοπομπαίοι τράγοι στο βωμό της πολιτικής σκοπιμότητας και δημαγωγίας. Ενώ η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες διέρχονται τη χειρότερη οικονομική κρίση από τη καταστροφή της Γουόλ Στριτ το

1929, υπάρχουν ακόμα ομάδες και στις δύο ηπείρους, ειδικά από την πλευρά της ακροδεξιάς, που προσπαθούν να στοχοποιήσουν κάποιες ομάδες. Ωστόσο αυτό δεν είναι μόνο η ενασχόληση της ακροδεξιάς. Και η ακροδεξιά με την προσκόλλησή της στην αναρχία και τη βίαιη πολιτική αλλαγή θεωρεί τη θρησκεία ως μια μορφή παράλογου κινήτρου μέσα στις κοινότητες.

Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να προσαρμοστούν και να υποστηρίξουν τις θρησκευτικές ομάδες όταν θυματοποιούνται με ρητορική μίσους και μισαλλόδοξες ενέργειες στους δρόμους της ηπείρου μας. Έχοντας αυτό υπόψη ερχόμαστε και πάλι σε αυτό που είπαμε πιο πριν: την ανάγκη να μετρήσουμε, να παρακολουθήσουμε και να καταγράψουμε τις ενέργειες που γίνονται ενάντια σ' αυτούς που ακολουθούν μια θρησκεία. Μόνο μέσω της ανάπτυξης ουσιαστικής και αδιάσειστης βάσης δεδομένων μπορεί να επέλθει αληθινή αλλαγή και να παρεμποδιστούν οι δυσφημιστές. Χωρίς αυτή τη βάση δεδομένων οποιαδήποτε ρητορεία για αυτά τα θέματα θα πέφτει σε ώτα μη ακουόντων».

Τόσο η οργάνωση '**Η Πίστη μετράει**' όσο και η ομάδα '**Πες το στη μητέρα**' που παρουσιάστηκαν εδώ, πρέπει να εμπνεύσουν τους Χριστιανούς στην Ευρώπη και γιατί όχι- ειδικά στην Ελλάδα, ώστε να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες και να συνεργαστούν με αυτούς τους οργανισμούς ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πιστών στην Ευρώπη. Οι πιστοί, ακόμα και όταν ακολουθούν άλλες θρησκείες και δόγματα, έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους: πιστεύουν στο Θεό και επιθυμούν να εξασκούν τη λατρεία τους ελεύθερα.

Ζούμε σε μια χώρα όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα θρησκευτικό ίδρυμα. Είναι συνυφασμένη με τον κοινωνικό ιστό. Για αιώνες συμβαδίζει με τα έθιμα, τη γλώσσα, την παράδοση και την ιστορία αυτού του έθνους. Ωστόσο, ακόμα και στην Ελλάδα οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν μια πολεμική. Η θρησκευτική τους λατρεία, όπως τη γνωρίζουμε, βρίσκεται κάτω από συνεχή αμφισβήτηση. Ολόκληρες συζητήσεις διεξάγονται από καιρό εις καιρό για το αν π.χ. θα πρέπει να συνεχίσουν να ηχούν οι καμπάνες (γιατί ο ήχος τους ενοχλεί δήθεν τους μη Χριστιανούς που δεν θέλουν να τις ακούν την Κυριακή το πρωί), αν θα πρέπει να γίνονται λιτανείες (γιατί δήθεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία), αν θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Σταυρός και η εικόνα του Χριστού από τα δικαστήρια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία κλπ, αν θα πρέπει να επαλειφθεί η μνεία στην Αγία Τριάδα στο Συντάγμα κλπ.

Δυστυχώς όμως, συμβαίνουν και περιστατικά που προκαλούν την ειρηνική θρησκευτική λατρεία των Χριστιανών και μελών άλλων θρησκειών: π.χ. ρητορική μίσους μέσω διαδικτύου, βανδαλισμοί και προσβλητικά συνθήματα στους τοίχους

εκκλησιών, Χριστιανικών και Εβραϊκών κοιμητηρίων, χλευασμός, παρενόχληση και επίθεση κατά των μουσουλμάνων.

Δεν θα έπρεπε για κανένα λόγο να περιθωριοποιούνται και να υπόκεινται σε διακρίσεις Έλληνες πολίτες διαφορετικής θρησκείας ή οι άθρησκοι. Το Ελληνικό κράτος και η κοινωνία πρέπει να αντικαθρεπτίζουν το δικαίωμα του καθενός να ζήσει τη ζωή του σύμφωνα με τα πιστεύω του ή και χωρίς αυτά. Όποιος θέλει να βγάλει το Θεό από τη ζωή του, θα πρέπει να έχει την επιλογή. Είναι δικαίωμά του. Εξ άλλου η πίστη είναι πολύτιμη μόνο όταν εξασκείται ελεύθερα και εκπηγάζει από την καρδία. Αλλά από την άλλη και οι Χριστιανοί στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να απολαύσουν τις θρησκευτικές τους συνήθειες όπως εδώ και τόσους αιώνες. Γιατί η Πίστη μετράει!