

Ο παλιός και ο νέος νόμος

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



Από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου

και ο νέος νόμος



Συνεχίζοντας να μιλάει στα πλήθη που είχαν

συγκεντρωθεί, ο Κύριος λέει:

Εσείς είστε το αλάτι της γης. Αν όμως το αλάτι χάσει την ιδιότητα και τη δύναμή του, με τι μπορεί πάλι να αλατιστεί για ν' αποχτήσει δύναμη; Τότε δεν θα

‘χει πια καμιά αξία. Δεν μένει παρά να πεταχτεί στον δρόμο και να το καταπατούν οι άνθρωποι.

Εσείς είστε το φως του κόσμου. Πρέπει να λάμπετε σαν φως πνευματικό για να βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάζουν τον επουράνιο Πατέρα μας.

Δεν ήρθα για να καταργήσω τον νόμο των πατέρων σας, αλλά για να τον συμπληρώσω.

Ο νόμος λέει να μην σκοτώσεις. Κι εγώ σας λέω ότι κι **εκείνος που θυμώνει εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο κι αυτός είναι ένοχος**.

Ο νόμος λέει να μην γίνεσαι επίορκος, δηλαδή να μην παραβαίνεις τον όρκο σου. Εγώ όμως σας λέγω **να μην ορκίζεστε με κανέναν τρόπο**. Να λέτε ναι και να έχει δύναμη αυτό το ναι, να λέτε όχι και να ισχύει το όχι.

Ο νόμος λέει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». Κι εγώ σας λέω: **εάν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο γύρισε και το άλλο να σου το χτυπήσει**. Αν κάποιος σε αγγαρέψει για ένα μίλι, εσύ πήγαινε μαζί του δύο.

Έλεγαν οι παλιοί: να αγαπάς τον φίλο σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω **να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να ευλογείτε αυτούς που σας καταριούνται, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε γι' αυτούς που σας συκοφαντούν και σας αδικούν**. Έτσι θα είστε παιδιά του ουράνιου Πατέρα μας, που ανατέλλει τον ήλιο σε δίκαιους και άδικους, που βρέχει και για τους καλούς και για τους κακούς. Φροντίστε να είστε τέλειοι όπως τέλειος είναι ο ουράνιος Πατέρας σας.

Μην κάνετε τις καλές πράξεις μπροστά στους ανθρώπους για να σας βλέπουν και να σας επαινούν. **Όταν κάνετε ελεημοσύνη, να μη γνωρίζει το αριστερό χέρι τι δίνει το δεξί**. Η ελεημοσύνη ας είναι κρυφή από τους ανθρώπους και φανερή μόνο στον Θεό, που θα δώσει πλούσια και φανερή την ανταμοιβή Του.

Δημοσίευση δε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

