

30 Νοεμβρίου 2014

## Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Αγ. Ανδρέα Γηροκομείου (ΦΩΤΟ)

/ [Γενικά Θέματα](#)



### του Μάρκου Παπαγεωργίου

Με λαμπρότητα εορτάστηκε σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, η μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, στο φερώνυμο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών.

Πλήθος κόσμου κι φέτος συνέρρευσε στον Ιερό Ιδρυματικό Ναό του Γηροκομείου για να προσκυνήσει την Ιερή Εικόνα του Πρωτόκλητου μαθητή του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.

Της Θείας Λειτουργίας, προεξήρχε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφ. Επίσκοπος Μεθώνης Κλήμης.

Στο Θείο Λόγο του, ο Θεοφιλέστατος έθεσε τη σημασία “Της δεκάτης ώρας”. Μετά το υπαρξιακό ερώτημα του Αποστόλου Ανδρέα για το αν “ευρήκαμε τον Μεσσία”, μας θέτει ένα ακόμα, ”Έχετε βιώσει τη δεκάτη ώρα;”. Η πρώτη “δεκάτη ώρα”, στη ζωή του ανθρώπου, είναι τη στιγμή που βαπτίζεται Χριστιανός

Ορθόδοξος. Επιπλέον “δεκάτη ώρα”, είναι η στιγμή κατά την οποία μετανοεί ο άνθρωπος, η στιγμή της εξομολόγησης, η Κοινωνία, η στιγμή που πλέον έχει πνευματική ζωή.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως “Ο Χριστός είναι το πλήρωμα. Είναι ο μεγάλος ψαράς. Είναι η κιβωτός της σωτηρίας μας” μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις, που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Ανδρέας, για να φανερώσει το μέγεθος της ευσπλαχνίας του Κυρίου προς εμάς τους ανθρώπους. “Τείνει την χείραν προς όλους εμάς και είναι καιρός να το αρπάξουμε και να κρατηθούμε.”

Λίγο πριν την απόλυση, ο π. Προκόπιος Μπούμπας, αφού ευχαρίστησε τον Θεοφιλέστατο για την παρουσία του στο Ναό, του πρόσφερε ένα ιερό εγκόλπιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τις ευχαριστίες ανταπέδωσε, ο Θεοφ. Αρχιγραμματέας και τόνισε πως θα το φέρει πλέον με ευλάβεια και συγκίνηση πάνω του, καθώς του θυμίζει τη Ι. Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά, την προσωπική του Γαλιλαία όπως ανέφερε, από όπου ξεκίνησε ως μοναχός και εν συνεχεία έγινε διάκονος, ιερέας και αρχιμανδρίτης.

Ευχαρίστησε τέλος, τον π. Θεόδωρο Γρηγοράκο, τους τρόφιμους του Γηροκομείου, το Δ.Σ για την πρόσκλησή τους, σε έναν ναό που υπερέχει η αγάπη προς τον συνάνθρωπο.



Μάρκος Παπαγεωργίου



Μάρκος Παπαγεωργίου











Μάρκος Παπαγεωργίου



Μάρκος Παπαγεωργίου





Μάρκος Παπαγεωργίου



Μάρκος Παπαγεωργίου



Μάρκος Παπαγεωργίου









Μάρκος Παπαγεωργίου



Μάρκος Παπαγεωργίου







Μάρκος Παπαγεωργίου



Μάρκος Παπαγεωργίου