

27 Δεκεμβρίου 2014

Η Πανήγυρις του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου στη Σαφράμπολη Νέας Ιωνίας

/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Ορθόδοξη πίστη



Με λαμπρότητα πανηγυρίστηκε η μνήμη του Αγίου ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία όπου υπάρχει ομώνυμος Ιερός Ναός, ο μοναδικός εν Αττική.

Της Ευχαριστιακής Συνάξεως προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας

Ιωνίας & Φιλαδελφείας Γαβριήλ, συμπαραστατούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Επιφάνιο Αρβανίτη και πλειάδος ιερέων.

Ο Ναός αυτός είναι ιστορικής σημασίας καθώς, εκτός από μοναδικός στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, έχει ανεγερθεί από τους απογόνους των προσφύγων της Μικράς Ασίας και της Σαφράμπολης του Εύξεινου Πόντου, που μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λωζάνης που ακολούθησε, υποχρεώθηκαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Από εκεί μετέφεραν ως μέγιστη ευλογία και κληρονομιά το λείψανο, την δεξιά κνήμη, του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου από τον εκεί ομώνυμο Ναό του Αγίου Στεφάνου και ύστερα από πολλές προσπάθειες, το εναπέθεσαν και ανέγειρανέο περικαλλή Ναό, στη Νέα Σαφράμπολη της Νέας Ιωνίας, στην Αττική, που θα τους θύμιζε τις ρίζες και τις παραδόσεις τους. Γι αυτό και κάθε χρόνο συρρέουν πολλοί πιστοί για να τιμήσουν την ετήσια μνήμη του Αγίου και να προσκυνήσουν την χάρη Του.

Όπως ανέφερε στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος “ο Άγιος Στέφανος που ξεχώριζε για τη χάρη που είχε λάβει από τον Θεό έγινε, μετά τον Χριστό που πρώτος έχυσε το αίμα Του για να εξαγνίσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία, ο πρώτος μιμητής και μάρτυρας του Χριστού, που ομολόγησε Αυτόν στον οποίο πίστευε. Και παρ’ ότι ομολόγησε Χριστόν ως τον Μεσσία λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου. Άλλα όπως ο Χριστός επάνω στο Σταυρό συγχώρεσε τους σταυρωτές Του, κι εκείνος παρακάλεσε τον Κύριο, «Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἀμαρτίαν ταύτην». Κύριε μη λογαριάσεις σ’ αυτούς την αμαρτία αυτή διότι δεν γνωρίζουν ότι είσαι ο Αληθινός Θεός της Αγάπης και της καταλλαγής. Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος γίνεται πρότυπο συγχωρητικότητας και μετανοίας. Αν κι εμείς, δεν συγχωρέσουμε τον συνάνθρωπό μας, δεν δώσουμε την δυνατότητα στον άλλο να χωρέσει στη ζωή μας και να πορευτούμε μαζί προς τον Θεό, τότε βρισκόμαστε σε άλλο τόπο και σε μια άλλη Εκκλησία, που δεν έχει σχέση με την χριστιανική μας παράδοση, την παράδοση των Μαρτύρων. Ας γίνει το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου επιταγή και εντολή για εμάς, για να βρούμε την δυνατότητα να συγχωρούμε κι εμείς τους συνανθρώπους μας και να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού.”

Τον Σεβασμιώτατο καλωσόρισε ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού, Αρχιμ. Τιμόθεος Καμπουρίδης με λόγια θερμά και σκιαγράφησε την προσωπικότητα του νέου Ποιμενάρχου “της ευγένειας, της διακριτικότητας και της καλοσύνης”. Μάλιστα, έκλεισε τον λόγο του με την φράση “Ουδέποτε είδομεν άνθρωπον, ως ούτος ο άνθρωπος”





A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.









A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.





A. Δ.





A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.







A. Δ.





A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.













A. Δ.



A. Δ.





A. Δ.







A. Δ.















A. Δ.



A. Δ.







A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.









A. Δ.



A. Δ.



A. Δ.



Α. Δ.



A. Δ.



A. Δ.





Πηγή: Αθανάσιος Διονυσίου