

π. Άγγελος Νησιώτης: Μαρτυρίες για την προσωπικότητά του

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



Με την ευκαιρία της εν Κυρίω κοίμησής του δημοσιεύτηκαν πολλά επαινετικά σχόλια, στα οποία διαφαίνεται και η όλη προσφορά του ευλαβούς αυτού λευίτη. Παραθέτομε ελάχιστα αποσπάσματα από μερικά από αυτά:

Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος:

«Η Εκκλησία της Ελλάδος, και γενικώτερον η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν διαθέτει πολλούς κληρικούς του διαμετρήματος του εκλιπόντος ιδρυτού των Χριστιανικών Ενώσεων των Νέων και Νεανίδων, του αειμνήστου πατρός Αγγέλου. Εντεύθεν, ζών μέν ετιμήθη μεγάλως τόσον υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσον και υπό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της οποίας τιμής ένεκεν των απενεμήθη το οφφίκιον του Μ. Οικονόμου, το οποίον προ έτους που και εν ειδική τελετή των απενεμήθη διά χειρός της ημετέρας μετριότητος. Θησκων δε ο π. Άγγελος κατέλιπε κενόν όντως μέγα και δυσαναπλήρωτον. Είθε ο Κύριος του Αμπελώνος να αναδείξῃ πολλούς εις αντικατάστασίν του, πάντες δε οι πνευματικώς υπ' αυτού γαλουχηθέντες να ακολουθήσωσι το φωτεινόν του παράδειγμα και να γίνωσι μιμηταί του. Κύριος αναπαύσοι αυτόν εν χώροι ζώντων και εν σκηναίς των αγίων Του».



Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κων/νος Μπόνης:

«Ο φερωνύμως το αγγελικόν όνομα υπό του αναδόχου αυτού δεχθείς από της βαπτίσεως αυτού, οιονεί προαναγγέλλον την μέλλουσαν λευτικήν του και αγγελικήν του καθιέρωσιν και ανάδειξιν, Πατήρ Άγγελος Νησιώτης ανεδείχθη πράγματι κατά πάντα άξιος της κλήσεως του Κυρίου, μεστός πίστεως και φόβου Θεού. Και ως οικογενειάρχης και ως ποιμήν και ως εκκλησιαστικός και κοινωνικός λειτουργός και ως κήρυξ και πνευματικός και κατηχητής και διδάσκαλος και εξομολόγος και σύμβουλος και άνθρωπος, ανεδείχθη αληθές πρότυπον και υπόδειγμα χριστιανού. Ειρηνικός, υπομονητικός, μακρόθυμος, αόργητος, επιεικής, σώφρων, εγκρατής, δίκαιος, ευάρεστος Θεώ και ανθρώποις. Γλυκύς τους τρόπους, διδακτικός, συνετός εν τοίς ελέγχοις, ακέραιος και ευθύς εις πάντας και εν πάσιν».

Το περιοδικό «Ο Σωτήρ»:

«Ορθώς ελέχθη ότι ο προς Κύριον εκδημήσας πολιός Πρεσβύτης υπήρξε φυσιογνωμία εκκλησιαστική απολαύουσα τιμής και σεβασμού όχι μόνον εις τα στενά όρια της ενορίας του, ουδ' εις την πρωτεύουσαν μόνον, αλλά ανά το Πανελλήνιον. Επί ήμισυν και πλέον αιώνα ιερατεύσας εν τω κεντρικώ ναώ της Ζωοδόχου Πηγής ανέπτυξε δράσιν πολυσχιδή πολλαπλώς, εκκλησιαστικώς τε και κοινωνικώς, επωφελή. Διαδεχθείς τον αλήστου μνήμης λίαν προώρως

εκδημήσαντα Πατέρα Μάρκον Τσακτάνην εις την Προεδρίαν των Χριστιανικών Ενώσεων, προήγαγε το έργον αναπτύξας αυτό προς πάσαν ηλικίαν, ώστε υπό την πατρικήν του ακάματον και ανύστακτόν καθοδήγησιν να περιλαμβάνη παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων και φοιτητάς και επιστήμονας και εργαζομένους νέους, καθ' ον χρόνον πλήθη ευσεβών ανδρών τε και γυναικών παρηκολούθουν τα κηρύγματά του και προσήρχοντο εις την ιεράν εξομολόγησιν».

Το περιοδικό «Ενορία»:

«Εξέχουσα μορφή του εγγάμου εφημεριακού Κλήρου υπήρξεν ο Πρωθιερεύς της Ζωοδόχου Πηγής και ιδρυτής και Πρόεδρος των Ορθοδόξων Χριστιανικών Ενώσεων π. Άγγελος Νησιώτης. Η ζωή και η δράσις του μεταστάντος θα αποτελέση κεφάλαιον μέγα της συγχρόνου εφημεριακής μας ιστορίας και θα αποτελή εύγλωττον παράδειγμα διά τους Κληρικούς μας, περί του τι δύναται να επιτελέσῃ έστω και ένας άνθρωπος «ζήλω πεπυρωμένος». Εκ των πρωτεργατών της παρ' ημίν κατηχητικής κινήσεως, ιδρυτής των πρώτων εν Εκάλη παιδικών κατασκηνώσεων, ιδρυτής Περιοδικού εποικοδομητικού, διδάσκαλος του Ευαγγελίου ακούραστος και πνευματικός, έγινε το κέντρον περί το οποίον εδημιουργήθη και ήδη ανθεί μία ολόκληρος πνευματική κίνησις, η οποία με τα πολλά και αφωσιωμένα στελέχη της, ιδίως εις τον γυναικείον τομέα, πολλάς ψυχάς ωδήγησεν εις Χριστόν.

Ο π. Άγγελος δεν κατέλαβε θέσεις και αξιώματα. Ο απλούς -αλλά τόσον μέγας- βαθμός του Πρεσβυτέρου δεν τον ημπόδισε να κάμη έργον άλλων, κατά βαθμόν, ανωτέρων του. Διά να αποδειχθή άπαξ έτι ότι εις τον Αγρόν του Κυρίου εκείνο που απαιτείται είναι η φλόγα της καρδιάς, ο ανύστακτος ζήλος, ο ανυποχώρητος ενθουσιασμός. Εις όλα αυτά ο π. Άγγελος εστάθη υποδειγματικός. Ισως θα είναι ο περισσότερον παντός άλλου εγγάμου Κληρικού εκ της γενεάς του κατάφορτος έργων και βραβείων ενώπιον του Θεού».

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Νικόλαος Μητσόπουλος, στενός συνεργάτης του π. Αγγέλου:

«Γνωρίζων ο πατήρ Άγγελος, ως βαθέως διαπεποτισμένος υπό του εκκλησιαστικού φρονήματος και της συνεχούς λειτουργικής ζωής, των δύο τούτων βασικωτέρων γνωρισμάτων της όλης ζωής αυτού, ότι η κατήχησις ου δεν ωφελεί, εάν παραμείνη εις την ξηράν διανοητικήν προσφοράν των αποκεκαλυμμένων θείων αληθειών, μη δυναμένη να οδηγήσῃ εις την ορθήν κατά Χριστόν ζωήν, άνευ της εν τη Εκκλησίᾳ και μόνη χορηγούμενης θείας χάριτος, ιδιαίτερον επεδείξατο μέλημα, ίνα οι κατηχητόπαιδες εθίζωνται εις την εκκλησιαστικήν ζωήν. Προς τούτο εφρόντιζε διά την τακτικήν συμμετοχήν αυτών εις τα μυστήρια της Ιεράς Εξομολογήσεως

και της Θείας Ευχαριστίας, ως και γενικώτερον εις την λατρευτικήν ζωήν της Εκκλησίας, και δή διά την ενεργόν διά της συμψαλμωδίας υπό χορωδιών, μάλιστα δε θηλέων».

Γενικά, δεν θα απέχαμε από την αλήθεια, αν γράφαμε ότι ο π. Άγγελος Νησιώτης φρόντισε να εφαρμόσει σε όλη του τη ζωή το Ψαλμικό (116, 97), που έθεσε και ως προμετωπίδα στο βιβλίο του «Αγών ανακαινίσεως»: «Ως ηγάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αρχιμ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος Ερμηνευτική Επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας, Πάτραι 2005 - Μητροπολίτης πρ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Ιερόθεος Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Αίγινα 2007 - Παναγιώτης Άντ. Λόης, Γερβάσιος ο ἀγνωστος Ἅγιος των ημερών μας και ο φάρος των Πατρίων, τ.Α', Πάτραι 1998 - Αρχιμ. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, Άγιες Μορφές της Νεωτέρας Ελλάδος Αθήναι 1977 - Σοφοκλής Γ. Δημητρακόπουλος, Ο Τριψυλίας και Ολυμπίας Νεόφυτος, στο «Αντίδωρον των Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμω Θέμελη, Καλαμάτα 2006, σσ. 141-142 και 165-166 - Τάκης Κωνσταντόπουλος, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, στο: «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή. Πανηγυρικός τόμος επί τη 125ετηρίδι», Αθήναι 1969, σσ. 665-668 - Άγγελος Νησιώτης, Αγών ανακαινίσεως, Αθήναι 1971 - Του ιδίου, Ο χιλιασμός και αι πλάναι του, Αθήνα 1946 - Δημήτριος Πρώσος, Ένας μεγάλος πνευματικός ηγέτης, Αθήναι 1976 - Νικόλαος Ευθ. Μητσόπουλος Μικρόν μνημόσυνον του Κατηχητού πατρός Αγγέλου Νησιώτου, Αθήναι 1990 - Περιοδικά «Εκκλησία», «Ζωή», «Καινή Κτίσις», «Ενορία» και «Σωτήρ».

Πηγή: περιοδικό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Τόλμη, Νοέμβριος 2007, τ. 70, σελ. 11-15