

Γίνεται μνεία της προσευχής του Ιησού στην Αγία Γραφή;

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτο: peribiblicum.wordpress.com

Ναι, στο άγιο Ευαγγέλιο. Μη νομίσεις πως η προσευχή αυτή είναι ανθρώπινη επινόηση. Πρόκειται για θέσπισμα θεϊκό. Τη θέσπισε και την όρισε ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Μετά τον Μυστικό Δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τελέστηκε το μεγαλύτερο από τα χριστιανικά Μυστήρια, η θεία Ευχαριστία, ο Κύριος, στην αποχαιρετιστήρια συζήτησή Του με τους μαθητές Του, πριν βγει για να υποστεί τα φρικτά Πάθη και τον σταυρικό θάνατο, με τα οποία λύτρωσε τη χαμένη ανθρωπότητα, τους παρέδωσε την υπέρτατη διδασκαλία Του και τις σπουδαιότερες τελικές εντολές Του. Ανάμεσά τους ήταν και η παραγγελία να προσεύχονται στο όνομά Του: «Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, Αυτός θα σας το δώσει». «Ό,τι κι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω». «Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε, και θα παίρνετε· κι έτσι η χαρά σας

θα είναι πλήρης».

Το μεγαλείο του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού προαναγγέλλθηκε από τους προφήτες. Ο Ησαΐας, προφητεύοντας τη λύτρωση των ανθρώπων από τον Θεάν-θρωπο, αναφωνεί: «Να ο Θεός μου, ο Σωτήρας μου Κύ-ριος!... Πάρτε νερό με χαρά από τις πηγές της σωτηρίας. Και θα πεις εκείνη την ημέρα: “Υμνήστε τον Κύριο, διαλαλήστε το όνομά Του!... Να θυμάστε ότι δοξάστηκε το όνομά Του. Υμνήστε το όνομα του Κυρίου, γιατί έκανε έργα θαυμαστά». «Η οδός του Κυρίου είναι η δίκαιη κρίση. Τις ελπίδες μας τις στηρίξαμε στο όνομά Σου και στη δική Σου θύμηση, που την επιθυμεί η ψυχή μας». Ο Δαβίδ, συμφωνώντας με τον Ησαΐα, προλέγει: «Θα πα-νηγυρίσουμε που είσαι Εσύ ο σωτήρας μας και στο όνομα του Θεού μας θα δοξαστούμε... Στου Θεού μας το όνομα θα αναδειχθούμε μεγάλοι». «Μακάριος είναι ο λαός που ξέρει να Σε ανυμνεί με αλαλαγμό», κραυγάζο-ντας, δηλαδή, τη νοερά προσευχή· «Κύριε, με το φως του προσώπου Σου θα πορεύονται και με το όνομά Σου κα-θημερινά θα αγάλλονται και με τη δικαιοσύνη Σου θα υψωθούν».

(Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ασκητικές εμπειρίες, τ. Α΄, εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου 2008, σ.277-278)