

Ντοκιμαντέρ για τον αλησμόνητο Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



Για μια ακόμα φορά η Θεσσαλονίκη έγινε ο τόπος παρουσίασης ενός πολύ αξιόλογου και ενδιαφέροντος τηλεοπτικού έργου με την επαινετή πρωτοβουλία του Σωματείου «Ενωμένη Ρωμηοσύνη». Προβλήθηκε με επιτυχία και στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» και του τηλεοπτικού σταθμού του Αγρινίου «Αχελώος TV», στο συνεδριακό κέντρο «Διακονία» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, κατά την οποία παρουσιάσθηκε το ντοκιμαντέρ για τον πατριώτη και Ιατρό, Κυβερνήτη και προστάτη του Γένους, Ιωάννη Καποδίστρια, που από κοινού παρήγαγαν οι ως άνω φορείς.



Η χαρισματική προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια αποτελεί επίκαιρη πρόκληση και παράδειγμα μίμησης για κάθε Έλληνα. Σε συντομία η καταγωγή του έρχεται από την περιοχή Capo d' Istra της σημερινής Σλοβενίας, όπου υπήρχε τότε ανθηρός ελληνικός πληθυσμός. Διέπρεψε αργότερα στη Κέρκυρα, στη Μόσχα, στη Γενεύη, όπου είναι και ο εμπνευστής των Καντονίων της Ελβετίας. Κατόπιν τούτων προτάθηκε η επιλογή του ως πρώτου Κυβερνήτη του ελεύθερου ελληνικού κράτους, που η τιμιότητά του, το άδολο, η αφιλαργυρία και η προσφορά του έγιναν αιτία της άδικης δολοφονίας του στο Ναύπλιο, όπου συνήθως εκκλησιάζονταν και έψαλε ο ίδιος.



Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της Ε.Ρω. Παπαδόπουλος Θεόφιλος, ο οποίος παρουσίασε στο κοινό τους σκοπούς του Σωματείου, καθώς επίσης μίλησε με λίγα λόγια και για τον αείμνηστο Γεώργιο Μπόκα, ιδρυτή του «Αχελώος TV» και μέλος του Δ.Σ. της «Ένωμένης Ρωμηοσύνης», στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη αυτή η παραγωγή. Ακολούθησε ένας σύντομος χαιρετισμὸς από τον π. Αλέξανδρο Σαλμά, διευθυντή του Ιδρύματος «Διακονία» που μας φιλοξένησε, ο οποίος εκπροσώπησε τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη κ. Άνθιμο.



Πρώτος το λόγο έλαβε ο Δημήτρης Μπόκας, εκπροσωπώντας τον «Αχελώος ΤV», ο οποίος παρουσίασε τη διαδρομή της παραγωγής του ντοκιμαντέρ και τους συντελεστές της και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως όσοι δούλεψαν γι' αυτή την παραγωγή.



Αμέσως μετά ξεκίνησαν οι πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, με πρώτη αυτή του Ανδρέα Ματζάκου-απόστρατου αξιωματικού Σ.Ξ.- ο οποίος εξήγησε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συγκρότηση ενός κράτους και ποια χαρακτηριστικά είχε ο Ι. Καποδίστριας που τον ανέδειξαν σε πρότυπο ηγέτη για κάθε εποχή. Στη συνέχεια ο Δρ. Δημήτριος Μεταλληνός- διδάσκων του Ιονίου Πανεπιστημίου-έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση για την πνευματική ζωή του Καποδίστρια, πολλά σημεία της οποίας δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό.



• Ο Ηγέτης πρέπει
εκφράζει και τους

Οι εισηγήσεις έκλεισαν με αυτήν του Δημήτρη Νατσιού, εν ενεργεία εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος- όπως πάντοτε με ζωντάνια- μας έδωσε στοιχεία του εκπαιδευτικού έργου του Ι. Καποδίστρια και κάνοντας τη σύγκριση με το σημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πολύ εύκολα μας οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σήμερα εξυπηρετούν πολύ διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που είχε οραματιστεί ο μεγάλος ηγέτης.



Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή σύνθεσης αποσπασμάτων του ντοκιμαντέρ και το ζεστό χειροκρότημα όσων παρευρέθηκαν σε αυτήν. Κατά την είσοδο του κοινού στην αίθουσα, μοιράστηκε, μαζί με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, το κείμενο της ταυτότητας της «Ενωμένης Ρωμηοσύνης», η κασετίνα με τους δύο (2) οπτικοακουστικούς δίσκους του ντοκιμαντέρ και το τεύχος του περιοδικού ΕΡΩ που ήταν αφιερωμένο στον Ι. Καποδίστρια.



Ευχάριστη έκπληξη μας επιφύλαξε ένας κύριος από το κοινό, καθώς είχε φέρει μαζί του και μας έδειξε ένα νόμισμα από αυτά που εξέδωσε ο Ι. Καποδίστριας.



Η εμπνευσμένη, επίκαιρη και διδακτική εκδήλωση άφησε μηνύματα έντονης μίμησης, πατριωτισμού, αναπτέρωσης ηθικού φρονήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία εντός των ημερών να παρακολουθήσουν την εκδήλωση από την ιστοσελίδα μας και από την ιστοσελίδα της Ενωμένης Ρωμηοσύνης.

Βασίλειος Χάδος