

Ακινητοποιήθηκε η ασθένεια! Συγκλονιστικό Θαύμα της Παναγίας

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα



Panagia Barnakoba

Είναι γεγονός πως μερικοί άνθρωποι διαθέτουν ισχυρή πίστη. Πλην τούτου, υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού και έτσι επιτυγχάνουν και απολαμβάνουν την βιόθεια του Κυρίου. Άλλωστε, το έχει βεβαιώσει ο ίδιος: «Πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε» (Ματθ. 21,22)

Αυτό συνέβη και σε μια νεαρή προσκυνήτρια της Παναγιάς, η οποία, ακούγοντας μερικά από τα νεώτερα θαύματα της Θεομήτορος. Διηγήθηκε και την δική της περίπτωση. Είπε: «Ο αδελφός μου προσβλήθηκε απ' την ασθένεια που ονομάζεται «κατά πλάκας σκλήρυνση». Όταν το έμαθα, πόνεσε η ψυχή μου και κατέφυγα σε θερμή προσευχή στην Παναγία.

Της είπα: - Παναγία μου! Επέτρεψες να αρρωστήσει ο αδελφός μου απ' αυτή την ασθένεια. Νάναι ευλογημένο (!) και νά 'ναι δοξασμένο το όνομά σου. Όμως, σε παρακαλώ θερμά, κράτα την αρρώστια να μην εξελιχθεί.

Πράγματι. Έχουν περάσει από τότε δέκα ολόκληρα χρόνια και δεν παρουσίασε ούτε ένα χιλιοστό εξέλιξη, ενώ δεν παύει να υπάρχει!»

Τα πάντα υποτάσσονται στη θέληση του Παντοδύναμου Θεού. Τα πάντα! Είθε να μιμηθούμε την πίστη αυτής της κοπέλας . Τότε θα δούμε κι εμείς πολλά θαυμαστά στην ζωή μας. Αμήν.

Πηγή: «Η Μεγαλόχαρη Παναγία η Βαρνάκοβα» Θαύματα της Παναγίας κ' η παράκλησή Της poimin.gr