

2 Νοεμβρίου 2015

Enation: «Πράγματα που δεν έχεις δει ποτέ»

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες





Πολλοί επιθυμούμε να βελτιωθεί ο κόσμος, όμως δεν προσπαθούμε στην πράξη να κάνουμε κάτι ουσιαστικό προς αυτήν την κατεύθυνση είτε γιατί δεν μπορούμε είτε γιατί δεν γνωρίζουμε. Ο Jonathan Jackson προσπαθεί μέσα από τους στίχους των τραγουδιών του να προβληματίσει, να αφυπνίσει, να δείξει μία φωτεινή οδό. Δεν αρκεί να επιθυμούμε να βελτιωθεί ο κόσμος αλλά το σημαντικό είναι να ζητούμε από τον ίδιο τον δημιουργό του κόσμου να βελτιώσει τον κόσμο, να τον κάνει καλύτερο. Αυτός γνωρίζει καλύτερα, αρκεί να Τον αναζητούμε και θα μας δείξει πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ, που δεν έχουμε γευθεί ποτέ, πράγματα υπερφυσικά, όμορφα, φωτεινά, αιώνια.

Μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι “Things You've never seen (Πράγματα που δεν έχεις δει ποτέ)” του συγκροτήματος Enation στην εκπομπή “Σύγχρονα μουσικά ρεύματα” την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 11:00.

Πράγματα που δεν έχεις δει ποτέ

Είμαι ένα βυθιζόμενο πλοίο, δεν υπάρχει σωτηρία

Έχω τόσες πολλές τρύπες μέσα στην ψυχή μου που μετά βίας αναπινέω

Δεν προσεύχομαι όπως εσύ

Το μόνο που κάνω είναι να υποκρίνομαι ότι κάτι κάνω

Είναι όλα καλά αφού τα έχω κάνει χάλια;

Θα τα ξανακάνεις καλά ξανά;

Καλά ξανά, καλά ξανά, καλά ξανά, καλά ξανά;

Ζήτησέ με ! θα σου δείξω πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί!

Ζήτησέ με ! θα σου δείξω πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί!

Οι δαίμονες ήρθαν από πίσω μου όταν ήμουν νεαρός

Δεν μπορεί να ειπωθεί στο τι πήραν, ή στο τι έκαναν

Είμαι ένα παιδί του σκότους

Είμαι καταραμένος και στιγματισμένος

Είναι όλα καλά αφού τα έχω κάνει χάλια;

Θα τα ξαναφτιάξεις καλά ξανά;

Καλά ξανά, καλά ξανά, καλά ξανά, καλά ξανά;

Ζήτησέ με ! θα σου δείξω πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί!

Ζήτησέ με ! θα σου δείξω πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί!

Θα σου πω ακριβώς τι θέλω να δω... Θέλω να σε δω στα γόνατά σου,
Να σε δω με δάκρυα, για να έρθει η Αγάπη και να ενεργήσει το μυστήριο
Το Άκτιστο Φως θα κατακαύσει, όλα μέσα θα γυρίσουν,
Ξαφνικά η λάμψη της αγάπης θα υπερισχύσει του μίσους!

Ζήτησέ με ! Θα σου δείξω πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί!

Ζήτησέ με ! Θα σου δείξω πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί!

Θα σου δείξω πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί

Θα σου δείξω πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί