

6 Φεβρουαρίου 2016

Η Ιερά Σύνοδος τιμά τον προστάτη της Μέγα Φώτιο (Κατερίνα Χουζούρη)

/ [Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)



Σήμερα Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Πεντέλη, τιμάται, όπως κάθε χρόνο, η μνήμη του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Μεγάλου, ο οποίος είναι και ο Προστάτης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το πρωί τελέσθηκε Θεία Λειτουργία, από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, με τη συμμετοχή των Συνοδικών Ιεραρχών. Θα ακολουθήσει στην αίθουσα του Διορθοδόξου Κέντρου, η καθιερωμένη κοινή σύσκεψη της Ιεράς Συνόδου με τους Καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.



Φέτος ομιλητής είναι ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θωμάς Ιωαννίδης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η έννοια της αγάπης κατά τον Απόστολον Παύλον και τον Άγιον Φώτιον».

Η παράδοση αυτή ξεκίνησε το 1970 όταν ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Α, καθιέρωσε να πραγματοποιείται Συνέδριο στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Ιερά Μονή Πεντέλης, για να γίνεται ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των, Προέδρου και των Συνοδικών Ιεραρχών, των Κοσμητόρων και των Προέδρων των Τμημάτων και των Καθηγητών των δύο 2 Θεολογικών Σχολών, με ομιλητή έναν Καθηγητή εκ περιτροπής και θέμα που απασχολεί την Εκκλησία, σε σχέση πάντα με την προσωπικότητα του Ιερού Φωτίου.

(Θεοδώρου Ευαγγέλου, (2011), στο «Η προσωπικότητα και η θεολογία του Μεγάλου Φωτίου, Επίσημοι Λόγοι Εκφωνηθέντες επί τη Ιερά Μνήμη του κατά τα έτη 1970- 2010», εκδ. Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα) «...τίποτε δεν πρέπει να μας εμποδίζει ν' ακολουθούμε στα ίχνη του Ι. Φωτίου. Ο πατριάρχης, καθηγητής, πρωτοσπαθάριος, διπλωμάτης, πολιτικός,

στοργικός αδελφός και απλός μοναχός Φώτιος καλεί τον καθένα απ' τους κατ' ειδικότητα συναδέλφους του, δηλαδή καλεί όλους μας ανεξαιρέτως να συνενώσωμε τις δυνάμεις μας ως μέλη ενός και του αυτού οργανικού όλου. Πρέπει να συνειδητοποιήσωμε, ότι οι προσπάθειές μας δεν πρέπει ν' αποτελούν τρόπον τινά διαφορετικά φυτά, που είναι χωρισμένα το ένα από το άλλο, μα πρέπει να συναποτελούν τα κλαδιά ενός και του αυτού πνευματικού δένδρου, που προέρχονται σε αλληλοδιάδοχα στάδια αναπτύξεως απ' την ίδια μυστική ρίζα κι' απ' τον ίδιο κεντρικό κορμό, με τον οποίο έχουν οργανική προσωπική σύνδεση κι' απ' τον οποίο αντλούν την ίδια ζωτική δύναμη. Η μυστική αυτή ρίζα κι' ο κορμός αυτός είναι ο Χριστός. Λοιπόν «τα πάντα και εν πάσι Χριστός».

Κατερίνα Χουζούρη