

Ο «Απροσάρμοστος»

/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός



21716 found or type unknown

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Η μοντέρνα ψυχολογία έχει έναν όρο που πιθανότατα χρησιμοποιείται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη λέξη: είναι ο όρος “απροσάρμοστος”. Είναι το κουδούνισμα και η κραυγή της μοντέρνας παιδικής ψυχολογίας: “απροσάρμοστος”.

Βεβαίως, όλοι επιθυμούμε να ζούμε μια “καλά προσαρμοσμένη” ζωή επιθυμώντας να αποφύγουμε τις νευρώσεις και σχιζοφρενείς προσωπικότητες.

Φτάνοντας στο συμπέρασμα, θα ήθελα να σας μιλήσω απόψε με πολύ ειλικρίνεια πως υπάρχουν ορισμένα πράγματα στην κοινωνία μας και ορισμένα πράγματα στον κόσμο για τα οποία είμαι υπερήφανος που είναι “απροσάρμοστα”.

Και καλώ όλους τους ανθρώπους με ελεύθερη βούληση να παραμείνουν απροσάρμοστοι μέχρι μια δίκαιη κοινωνία να επιτευχθεί.

Σας μιλώ ειλικρινά πως ποτέ δεν πρόκειται να προσαρμοστώ στον φυλετικό διαχωρισμό και τις διακρίσεις.

Ποτέ δεν θα προσαρμοστώ στον θρησκευτικό φανατισμό.

Ποτέ δεν πρόκειται να προσαρμοστώ σε οικονομικές καταστάσεις που θα αποσπούν τα αναγκαία από τους πολλούς για να δώσουν πολυτέλειες στους λίγους, αφήνοντας εκατομμύρια παιδιών του θεού να ασφυκτιούν στα αεροστεγή κελιά της φτώχειας εντός μιας κοινωνίας της αφθονίας. Ποτέ δεν θα προσαρμοστώ στην τρέλα του μιλιταρισμού, στις αυτοκαταστροφικές ενέργειες της φυσικής βίας.

Πηγή: isagiastiados.com