

Οι προκλήσεις στην ορθόδοξη Μπραζαβίλ και η αρωγή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας (Ηρακλής Αθ. Φίλιος, Βαλκανιολόγος-Θεολόγος)

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/2cICubi>]

Η.Φ.: Ποιές είναι οι προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσει η Επισκοπή Μπραζαβίλ και Γκαμπόν στη σύγχρονη εποχή;

ΘΕΟΦ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Η Ιερά Επισκοπή, ως η τοπική Εκκλησία ενός λαού που ζει μέσα σε έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο με την δική του πολιτισμική ταυτότητα, καλείται να διαφυλάξει μεν την ακεραιότητα της πίστεως, να διακηρύξει δε αυτήν την πίστη σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες αυτού λαού, τον οποίο διακονεί. Ουσιαστικά καλείται να συμβάλει στην αναμόρφωσή του ενοποιητικά, ξεπερνώντας την κυριαρχούσα στην Αφρική επικατάρατη διάσπαση ή ακόμη και την αντιπαλότητα που επιφέρουν οι φυλετικοί διαχωρισμοί μέσα στο ίδιο κράτος.

Κέντρο αυτής της προσπάθειας παραμένει πάντοτε η Ευχαριστιακή Σύναξη, ο κατ' εξοχήν χώρος όπου ο καθένας μας γίνεται ιδιαίτερο πρόσωπο, ακριβώς δια μέσου

της σχέσεώς του με τους άλλους. Εκεί τίποτε δεν νοείται ατομικά, αλλά μόνο προσωπικά. Η Θεία Ευχαριστία είναι κοινωνία, κοινωνία προσώπων που αντλούν ο καθένας την ταυτότητά του από την σχέση τους με τους άλλους, μια αντανάκλαση της ίδιας της υπάρξεως του Τριαδικού Θεού.



Η.Φ.: Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β' Θα έλεγα ότι είναι ο «χαμογελαστός Πατριάρχης». Ένας άνθρωπος του Θεού που συνεχώς στο πρόσωπό του ζωγραφίζονται το χαμόγελο, η αγάπη. Διακονήσατε κοντά του ως Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, επομένως γνωρίζετε πολύ καλά τον Ίδιο. Μιλήστε μας για το όραμά Του και τις αγωνίες Του σχετικά με την ιεραποστολή στην Αφρική.

ΘΕΟΦ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Ο Μακαριώτατος είναι ο Πατέρας και ο Ευεργέτης μου, άνθρωπος αγάπης και προσφοράς, έντονης σιωπηρής προσευχής και ειλικρινούς χαμόγελου προς όλους. Διακονεί την Εκκλησία από τα εφηβικά του χρόνια και την ιεραποστολή στο αφρικανικό γεώργιο από την νεαρή του ηλικία. Αγαπά υπερβαλλόντως την Αφρική και οραματίζεται την δυναμική παρουσία της Ορθοδοξίας σε κάθε άκρο της. Υπογραμμίζω ιδιαιτέρως ότι επί των ημερών του αυξήθηκε ο αριθμός των αφρικανών Επισκοπών που διακονούν την «ήπειρο του μέλλοντος», όπως χαρακτηριστικά την ονομάζει.

Η.Φ.: Ο ίδιος Θεοφιλέστατε συμμετείχατε φέτος τον Ιούνιο στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη. Πώς οι αποφάσεις της επί συγκεκριμένων κειμένων, πιστεύετε ότι μπορούν να επηρεάσουν την εξωτερική ιεραποστολή στην Αφρική και σε ποιους τομείς;

ΘΕΟΦ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Μα και στην Αφρική υπάρχουν οι τοπικές Εκκλησίες που συναποτελούν την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Κάθε Συνοδική Απόφαση αφορά και αυτές και τις επηρεάζει στον ίδιο βαθμό με τις υπ'ουρανόν λοιπές τοπικές Εκκλησίες. Συνεπώς και οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου καθίστανται πολύτιμες και ουσιαστικώς υποχρεωτικές και για τον χώρο της ιεραποστολής, ο οποίος μάλιστα κινείται σε πολυεπίπεδα περιβάλλοντα και έχει ανάγκη ποιμαντικών κατευθύνσεων και πνευματικών οδοιδεικτών.



Η.Φ.: Πώς είναι οι σχέσεις της Επισκοπής σας με την Κυβέρνηση του Κονγκό; Υπάρχει κάποια συνεργασία; Αν ναι, σε ποιους τομείς εντοπίζεται αυτή;

ΘΕΟΦ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Προτεραιότητά μου υπήρξε η σύναψη σχέσεων αγαστής συνεργασίας με την Κυβέρνηση της χώρας. Μην ξεχνάτε ότι δεν βρισκόμαστε στην πολιτική ασφάλεια της Ελλάδος, ούτε στην θρησκευτική ομοιογένεια αυτής, όπως τουλάχιστον την γνωρίζαμε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Είμαστε μία μειονότητα ανάμεσα σε άλλες πολυπληθέστερες χριστιανικές

Εκκλησίες και ομολογίες, άλλες θρησκείες (Ισλάμ, Βουδισμός), πλήθος νεοπροτεσταντικών-χαρισματικών κινημάτων αμερικανικής προελεύσεως, σεκτών, ως και παραδοσιακών τοπικών θρησκευμάτων. Πρέπει λοιπόν να επιδεικνύουμε σοβαρότητα και συνέπεια για να διεκδικήσουμε τον σεβασμό προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα σε αυτόν τον πολυποίκιλο περίγυρο.

Με τη βοήθεια του Θεού, η Ορθόδοξη Εκκλησία συγκαταλέγεται στις πέντε επισήμως αναγνωρισμένες Εκκλησίες της χώρας, κατέχουσα την αντιπροεδρία - από το προσεχές έτος 2017 θα κατέχει την προεδρία - του υπό την εποπτεία του κράτους λειτουργούντος Συμβουλίου Εκκλησιών του Κονγκό-Μπραζαβίλ. Μέχρι σήμερα κάθε αίτημα της Εκκλησίας προς το κράτος ικανοποιήθηκε πλήρως και χαίρομαι για αυτήν την ειλικρινή σχέση που έχει ήδη διαμορφωθή, ιδιαίτέρως στον τομέα του ανθρωπιστικού έργου και των ευαγών ιδρυμάτων.

(συνεχίζεται)