

3 Δεκεμβρίου 2016

Τέσσερα βιβλία για τα Χριστούγεννα

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



Περίπου 20 μέρες έχουν μείνει για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Τα σχολεία θα κλείσουν για δύο εβδομάδες και είναι ευκαιρία, εκτός από παιχνίδια, να απολαύσουμε και κάποια καλά βιβλία. Έτσι, οι εκδόσεις «Άθως - Παιδικά» και οι εκδόσεις «Θύρα», έχουν κάποιες καλές προτάσεις, που απευθύνονται κυρίως στα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας.

[Κάντε κλικ πάνω στις εικόνες για να δείτε και κάποιες σελίδες των βιβλίων](#)



Σε ποιον θα πέσει φέτος;

Ο Νικόλας ήταν ένα χαρούμενο, γελαστό παιδί με φακίδες και φουντωτό κόκκινο μαλλί. Πολλοί τον κορόιδευαν γι' αυτό και θα ήταν ο μοναδικός καημός του, αν δεν υπήρχε και κάτι άλλο που τον απασχολούσε πολύ. Τόσο μάλιστα... που να ξεχνάει το κόκκινο μαλλί του! Σε ποιον θα πέσει φέτος; Να το ζητήσει στην προσευχή του; Ακούει ο Θεός τα μικρά παιδιά; Υπάρχουν για το Θεό ασήμαντες προσευχές; Σε ποιον θα πέσει φέτος;

Μια πρωτοχρονιάτικη ιστορία της Ευγενίας Χατζηθανάση Ρέππα με εικόνες της Παρασκευής Χατζηθανάση -Αντωνάτου



Γιορτινά αφηγήματα

Το βιβλίο της Άννας Ιακώβου με εικόνες της Αγγελικής Δελεχά, περιλαμβάνει δύο ιστορίες που διαδραματίζονται μέσα στην ατμόσφαιρα των ελληνικών νησιωτικών Χριστουγέννων με πρωταγωνιστές ήρωες της καθημερινής ζωής που συνδυάζουν την αταξία και την ανεμελιά με το φιλότιμο και τη ζεστή παιδική καρδιά.



Χριστουγεννιάτικες Αλκυονίδες

Μέσα στην καρδιά του χειμώνα, υπάρχουν κάποιες μέρες ζεστές και ηλιόλουστες που θυμίζουν μικρό καλοκαιράκι. Αυτές είναι οι «αλκυονίδες μέρες». Σαν πέσουν μάλιστα τις μέρες των Χριστουγέννων είναι δυνατόν ν' αλλάξουν τα πάντα στη ζωή των ανθρώπων. Το βιβλίο Άννας Ιακώβου περιλαμβάνει δύο πρωτότυπα γιορτινά διηγήματα εικονογραφημένα από την Αγγελική Δελεχά. Τα παιδιά ζουν πιο έντονα απ' όλους την περίοδο του Δωδεκαήμερου. Στιγμές γεμάτες συγκίνηση διαδέχονται άλλες, γεμάτες από παιδικές «σκανδαλιές», που ανήκουν εντούτοις σε μια μυστική πορεία ωρίμανσης των μικρών ηρώων, αλλά και συχνά και των μεγαλύτερων που τους περιβάλλουν.



Το μπλε παλτό

Η Αναστασία επιθυμεί να αποκτήσει ένα υπέροχο, μπλε παλτό, ένα παλτό, που συναντάει κάθε μέρα σε μια βιτρίνα, καθώς πηγαίνει στη δουλειά της. Είναι όμως τόσο ακριβό, που δεν τολμά ούτε να το ονειρευτεί. Κι όμως μια μέρα το όνειρό μας φαίνεται πιως θα γίνει πραγματικότητα. Και τότε όλα ανατρέπονται...

Ένα βιβλίο της Ήρως Παπαδοπούλου για τις γιορτές με εικονογραφική σύνθεση της Βασιλικής Παπαδοπούλου