

7 Δεκεμβρίου 2016

Υποδοχή της τιμίας Κάρας του οσίου Δαβίδ στον ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Βεροίας

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός



©GerBekes IMBNK



© GerBekes IMBNK

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στον ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας υποδοχή της τιμίας Κάρας του οσίου Δαβίδ του εν Ευβοίᾳ από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Την τιμία Κάρα που μετέφερε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής αρχιμ. Γαβριήλ υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στη συνέχεια χοροστάτησε σε εόρτιο εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο.

Η τιμία Κάρα παρέμεινε στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας μέχρι και τη Δευτέρα (**5 Δεκεμβρίου 2016**) το πρωί και θα τεθεί σε προσκύνηση των πιστών.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Εορτάζει αύριο, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας τη μνήμη του προφήτου Σοφονία, και εμείς είχαμε την τιμή και την ευλογία να υποδεχθούμε προ ολίγου την τιμία Κάρα του οσίου Δαβίδ του εν Ευβοίᾳ που ήρθε στην ενορία αυτή της αγίας Βαρβάρας με

αφορμή τη μεθαυριανή εορτή και πανήγυρή της.

Δυόμισυ χιλιάδες χρόνια απέχει η εποχή που έζησε ο προφήτης Σοφονίας από την εποχή που έζησε ο ὁσιος Δαβίδ. Και αν ο προφήτης Σοφονίας έζησε πριν από την έλευση του Χριστού στον κόσμο, ενώ ο ὁσιος Δαβίδ μετά τη γέννησή του, θα μπορούσε να πεί κανείς ότι και ο ὁσιος Δαβίδ ήταν ένας προφήτης του Θεού. Γιατί προφήτης του Θεού είναι κάθε ὁσιος και ευσεβής που μιλά στους ανθρώπους για τον Θεό, που τους αποκαλύπτει το θέλημά του και τους καλεί να μείνουν εδραίοι και αμετακίνητοι στην πίστη του και τις εντολές του.

Και αν ο προφήτης Σοφονίας καλούσε τους Ιουδαίους να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη του αληθινού Θεού και να μην παρασύρονται από τις ειδωλολατρικές θρησκείες της εποχής τους και να εγκαταλείπουν γι' αυτές τον Θεό των πατέρων τους, ο ὁσιος Δαβίδ προσπαθούσε να ενθαρρύνει τους χριστιανούς της εποχής του οι οποίοι προσέτρεχαν σ' αυτόν για να ακούσουν τις συμβουλές του και να λάβουν την ευλογία του, γιατί γνώριζαν την αγιότητά του, να μένουν σταθεροί στην πίστη των πατέρων τους, στην πίστη των αγίων και των μαρτύρων της Εκκλησίας του Χριστού και να μην παρασύρονται ούτε από τις πιέσεις και τις απειλές των Τούρκων να αρνηθούν την πίστη τους ούτε από τις υποσχέσεις τους για πλούτη και τιμές. Στήριζε με τον λόγο του τις ψυχές των υπόδουλων Ελλήνων και τους παρηγορούσε για όσα υπέφεραν από τον αλλόθρησκο κατακτητή, προτρέποντάς τους να υπομένουν και να έχουν εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού.

Και αυτό που έπειθε περισσότερο από όλα τους ανθρώπους και τους είλκυε κοντά του ήταν η ασκητική ζωή του, ήταν η χάρη που απέπνεε η παρουσία του, ήταν η γλυκύτητα της μορφής του, ήταν το πλήθος των θαυμάτων που επιτελούσε, απόδειξη της χάριτος του Θεού της οποίας ήταν φορέας ο ὁσιος Δαβίδ.

Και το αξιοθαύμαστο είναι ότι η οσιακή κοίμησή του δεν διέκοψε τίποτε από αυτά. Γιατί η αγιότητά του και τα θαύματα που ενεργεί με τη χάρη του Θεού ο όσιος Δαβίδ σε όσους τον επικαλούνται και ζητούν τη βοήθειά του και τη μεσιτεία του είναι αυτά που ελκύουν αιώνες τώρα τους πιστούς στο μοναστήρι που εκείνος ίδρυσε, για να προσκυνήσουν το σεπτό και χαριτόβρυτο λείψανό του, να προσευχηθούν ενώπιόν του και να λάβουν την ευλογία του.

Αυτή τη χάρη και την ευλογία του ιερού λειψάνου του οσίου Δαβίδ έχουμε την εξαιρετική τιμή να απολαμβάνουμε και εμείς εδώ στις Βαρβάρες, καθώς προ ολίγου υποδεχθήκαμε την τιμία του κάρα, την οποία μετέφερε από την Ιερά Μονή του ο Καθηγούμενος της, πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος, ανταποκρινόμενος με πολλή αγάπη και πολλή προθυμία, όπως πάντοτε, στο αίτημα της ενορίας και της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτή τη μεγάλη τιμή στον όσιο Δαβίδ. Είμαστε ευγνώμονες και στον πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο και τους πατέρες της Μονής που την συνόδευσαν μέχρι εδώ, προσφέροντάς μας τη μεγάλη ευλογία να έχουμε τον πολύτιμο και ουράνιο αυτό θησαυρό στην εορτάζουσα ενορία της αγίας Βαρβάρας.

Αδελφοί μου, η χάρη των ιερών λειψάνων των αγίων της Εκκλησίας μας είναι, διδάσκουν οι πατέρες, μεταδοτική σε όσους τα ασπάζονται και τα εγγίζουν με πίστη, γιατί η χάρη του Θεού είναι ενεργή μέσα σ' αυτά ως απόδειξη της αγιότητος των εκλεκτών δούλων του, αλλά και ως κίνητρο για όλους τους πιστούς που αγωνιζόμαστε επάνω στη γη για να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα και τις εντολές του Θεού, ότι ο αγώνας που κάνουμε δεν είναι άσκοπος, δεν είναι χωρίς αντίκρυσμα, όπως υποστηρίζουν κάποιοι. Διότι ο Θεός είναι ζων και ανταμείβει την προσπάθεια που κάνουν όσοι τον αγαπούν, όχι βέβαια με υλικά και εφήμερα αγαθά, αλλά με τη χάρη του· την ανταμείβει με την αιώνια ζωή και μακαριότητα που χαρίζει σε όσους αγωνίζονται στην επίγεια ζωή τους για να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά του.

Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας προσφέρει αυτές



φρας του
ν προς



© GerBekes IMBNK



© GerBekes IMBNK

Πηγή: vimaorthodoxias.gr