

Χριστουγεννιάτικα Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Κατερίνα Χουζούρη)

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



Κατά τις ημέρες των εορτών του αγίου Δωδεκανέρου, συνηθίζεται από μουσεία και πολιτιστικούς φορείς, να οργανώνονται εκπαιδευτικά εορταστικά προγράμματα. Στόχος των προγραμμάτων αυτών, υποτίθεται ότι πρέπει να είναι, η γνωριμία των παιδιών με τη μεγάλη γιορτή που πλησιάζει, σε συνδυασμό προφανώς και με τα εκθέματα (αν πρόκειται για μουσείο) ή με τη γενικότερη φιλοσοφία του, αν πρόκειται για έναν πολιτιστικό χώρο. Είναι μία ευκαιρία λοιπόν και για τα παιδιά να ανακαλύψουν στιγμές της εκκλησιαστικής ιστορίας, μέσα από τη διήγηση, τις κατασκευές, το εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

σας προσκαλεί στις εκπαιδευτικές του δράσεις

Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια για παιδιά



Οι μικροί επισκέπτες θα κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολίδια, με αφετηρία βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες και άλλα επιλεγμένα αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου, τα οποία εικονογραφούν διαφορετικά επεισόδια από την αφήγηση της Γέννησης.

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν.
Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να συμμετάσχουν στο κάθε πρόγραμμα είναι περιορισμένος γι' αυτό είναι απαραίτητη η δηλώση συμμετοχής στο τηλέφωνο 213 213 9507 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00).
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Για παιδιά από 5 έως 8 ετών

Κυριακή 11/12/2016 ώρα 10.00 και 12.00
Σάββατο 17/12/2016 ώρα 12.00
Κυριακή 18/12/2016 ώρα 10.00 και 12.00

Εκπαιδευτικά
Πρόγραμμα



www/byzantinemuseum.gr

Αν όμως θελήσει κανείς να μελετήσει την ουσία αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα δει ότι είναι απόλυτα «ξεκομμένα» από την παράδοσή μας και μάλλον δεν έχουν καμία σχέση με το κοσμοϊστορικό γεγονός της Γέννησης του Ιησού Χριστού. Από όλο αυτό το γιορτινό διάκοσμο των ημερών, αυτός που απουσιάζει είναι το βρέφος Ιησούς. Είναι δυνατόν γεμίσουν οι καρδιές των παιδιών και των νέων με την καρικατούρα του Αη Βασίλη της κατανάλωσης, ενώ έχουμε τον «δικό μας» Μ. Βασίλειο; Τι θέση έχουν στη γιορτή των Χριστουγέννων οι ξενόφερτες μελωδίες και τα musicals, που έχουν αντικαταστήσει τα παραδοσιακά μας κάλαντα; Ακόμη και οι καλικάντζαροι της ελληνικής παράδοσης ξεχάστηκαν. Τη θέση τους πήραν τα ξωτικά! Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και του «Season's Greetings» που αναγράφεται στις εορταστικές κάρτες, στη θέση της ευχής «Καλά Χριστούγεννα», τα εορταστικά εκπαιδευτικά προγράμματα των ημερών, δεν χρειάζεται να έχουν ως θέμα τη Γέννηση του Χριστού(!), αρκεί να είναι διακοσμημένα με τη χρυσόσκονη των παραμυθιών, με πρωταγωνιστές ήρωες μυθιστορημάτων!

Εξαίρεση ευτυχώς, αποτελούν τα εορταστικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, που απευθύνονται σε παιδιά 5 έως 8 ετών. Εδώ πηγή έμπινευσης είναι οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες, καθώς και άλλα αντικείμενα του Μουσείου, που εικονογραφούν στιγμές της Γέννησης. Στις 11, 17 και 18 Δεκεμβρίου, Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια για παιδιά, από το

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Κατερίνα Χουζούρη