

30 Δεκεμβρίου 2016

Μνημόσυνο για τον Ιεραπόστολο π. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή



Η μνήμη του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου έχει χαραχθεί με

ανεξίτηλα γράμματα τόσο στους ουράνιους δέλτους όσο και στις καρδιές των ευσεβών χριστιανών και κυρίως των αφρικανών αδελφών.

Το όνομά του μνημονεύεται αιώνια στην αιωνιότητα, στην αιώνια ζωή και στο Βασίλειο του Θεού.

Ακόμα όμως το όνομά του είναι αποτυπωμένο στις καρδιές όλων των κογκολέζων ορθοδόξων χριστιανών και γενικότερα όλων των αφρικανών, όχι μόνο σε αυτούς που τον γνώρισαν και τον αντίκρισαν με τα σωματικά τους μάτια αλλά και σε αυτούς που οσφραίνονται και απολαμβάνουν τους κόπους του και τους καρπούς του και οδηγούνται στην αλήθεια της ορθοδοξίας.

Οι κογκολέζοι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι στενά συνδεδεμένοι με τους μεγάλους ιεραποστόλους που περπάτησαν την χώρα του Κογκό και έσπειραν τον σπόρο του Χριστού αλλά και τον πότισαν με την προσευχή, την ανησυχία και τον κόπο τους.

Συμπληρώθηκαν 44 χρόνια από την προς Κύριον εκδημία του. Ο αείμνηστος, φλογερός και αγιασμένος Ιεραπόστολος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, έσπειρε τον σπόρο της ορθοδοξίας στην Ουγκάντα, στην Κένυα, στην Τανζανία και φυσικά στο Κογκό όπου άφησε και την τελευταία του πνοή σαν σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 1972 στην Κανάγκα, όπου και τα ιερά του λείψανα αναπαύονται στον χώρο της Ιεραποστολής πλάι - πλάι μαζί με τους μεγάλους ιεραποστόλους Αρχιμανδρίτην Χαρίτωνα Πνευματικάκη και την αδελφή Όλγα Παπασαραντοπούλου.

Τρεις άνθρωποι που έδωσαν την ζωή τους για τον Χριστό και την Ορθοδοξία, που στην συνείδηση του κάθε χριστιανού είναι άγιοι και που η ευχή τους κατευθύνει και σήμερα το έργο της ιεραποστολής.

Πολλά θαυμαστά γεγονότα διηγούνται οι ιθαγενείς αναφερόμενοι στους αγίους αυτούς ιεραποστόλους.

Χιλιάδες άνθρωποι στην Αφρική κατηχήθηκαν, βαπτίστηκαν και ενσωματώθηκαν στην αγία μας Ορθοδοξία από το αείμνηστο γέροντα.

Ιδρύθηκαν ναοί, σχολεία, ιεραποστολικά κλιμάκια και άλλοι πνευματικοί χώροι με τις συνεχείς προσπάθειες και αγώνες του π. Χρυσοστόμου και των διαδόχων του.

Από τους νέους που εμπνεύστηκαν, αγάπησαν και ασπάσθηκαν την Ορθοδοξία πολλοί σήμερα είναι κληρικοί και με δάκρυα στα μάτια διηγούνται την ζωή του αειμνήστου γέροντος στο Κογκό.

Κάθε χρόνο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Νικηφόρος αυτή τη μέρα

τελεί στον Ναό της Θεολογικής Σχολής «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης» μνημόσυνο αλλά και οφειλόμενη εκδήλωση προς τιμήν του αειμνήστου πατρός.

Έτσι και σήμερα ο Σεβασμιώτατος κ. Νικηφόρος τέλεσε την Θεία Λειτουργία και το ιερό μνημόσυνο του π. Χρυσοστόμου όπου μαζί του λειτούργησαν ιθαγενείς ιερείς και ο αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Τσιτσιβός.

Το δεξιό αναλόγιο πλαισίωσαν οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής, ενώ το αριστερό αναλόγιο η χορωδία της ενορίας της Αγίας Βαρβάρας.

Επακολούθησε στην αίθουσα τελετών του Ορθοδόξου Πανεπιστημίου φιλολογικό μνημόσυνο για τον αειμνήστο Ιεραπόστολο π. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, όπου μίλησε με πολύ συγκίνηση, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του ο Σεβασμιώτατος κ. Νικηφόρος, ο οποίος συνδεόταν με τον άγιο γέροντα από την παιδική του ηλικία τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του.

Τόνισε την αγιότητα του αειμνήστου ιεραποστόλου, την φλόγα του για την διάδοση της Ορθοδοξίας, τους κόπους και τους πόνους, την γνησιότητα και την απλότητα αλλά και την υπακοή του στην Εκκλησία.

Μίλησε ακόμα και για την παρρησία που έχει στον Θεό και που πολλές φορές με θαυμαστούς τρόπους, δίνει λύσεις σε προβλήματα της ιεραποστολής και σε προβλήματα των σημερινών ιεραποστόλων και πιστών. Διηγήθηκε μάλιστα και ένα περιστατικό συνδεόμενο με τον διάδοχό του π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη.

Σε μια δύσκολη στιγμή του ιεραποστολικού έργου του αειμνήστου π. Χαρίτωνος και ενώ ο π. Χαρίτων είχε απογοητευτεί, πήγε στον τάφο του πατρός Χρυσοστόμου και με στυγερά τη φωνή του είπε: "Τι με έφερες εδώ και με άφησες. Βοήθησε με." Αμέσως λύθηκε το θέμα... Άλλα πολλά παρόμοια θαυμαστά γεγονότα διηγείτο ο π. Χαρίτων.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Τσιτσιβός, ο π. Γεράσιμος Κακου, ο οποίος μικρό παιδί συνδέθηκε με τον π. Χρυσόστομο και τόνισε την αγιότητά του, επίσης ο αντιπρύτανης του Ορθοδόξου Πανεπιστημίου κ. Θεόδωρος Φουμουζάνζα, αλλά και έψαλλαν ύμνους και τραγούδια οι φοιτητές της Θεολογικής σχολής και η χορωδία της ενορίας της Αγίας Βαρβάρας.

Ο Σεβασμιώτατος έδραξε της ευκαιρίας κατ' αυτή εύσημον ημέρα να επιδώσει τα πιστοποιητικά Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσης του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος στους επιτυχόντας φοιτητάς της Θεολογικής Σχολής.

Τέλος ο Σεβασμιώτατος κ. Νικηφόρος μετέφερε στην ομήγυρη τις ευχές του

Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β' ο οποίος χαρακτηρίζεται για την ιεραποστολική του φλόγα και αγάπη και γι' αυτό - τόνισε ο Σεβασμιώτατος - ο Πατριάρχης μας το περισσότερο μέρος του χρόνου τον διαθέτη στις ιεραποστολικές του περιοδείες και ευλογεί το έργο της κάθε ιεραποστολικής Μητροπόλεως. Δεν δύστασε ο Σεβασμιώτατος να χαρακτηρίσει και να ονομάσει τον Πατριάρχη μας «Ιεραπόστολο Πατριάρχη».

Ανέφερε ακόμα πως αν είναι θέλημα Θεού τον φετινό Φεβρουάριο ο Μακαριώτατος θα επισκεφθεί και θα ευλογήσει την χώρα του Κογκό.

Οι φοιτητές έψαλλαν την φήμη του Μακαριωτάτου εις ένδειξη σεβασμού και τιμής προς τον Πάπα και Πατριάρχη.

Επακολούθησε τράπεζα στην Θεολογική Σχολή.

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ















Πηγή: romfea.gr