

20 Μαρτίου 2017

**Εν σκηναίς Δικαίων βρίκεται πλέον ο Σεπτός
Ποιμενάρχης μας. Σεβαστέ και γλυκέ μας πατέρα
Σεραφείμ, καλή Ανάσταση!**

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)





Σε τριήμερο πένθος βρίσκεται ολόκληρη η επαρχία Καλαμπάκας, καθώς εκοιμήθη σε Κυρίω ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ.

Το σεπτό σκήνωμα του εκλιπόντος ιεράρχη μας έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Μητροπολιτικό Ναό, από την Κυριακή το πρωί, ενώ μετά την εξόδιο ακολουθία (Δευτέρα 1.00 μ.μ.), στην οποία θα χοροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, θα ταφεί στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων.

Θυμίζουμε ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης μας μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Τρικάλων και εισήχθη αμέσως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με διάγνωση εγκεφαλικού επεισοδίου.

Από την πρώτη στιγμή διαπιστώθηκε η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας του και αργότερα έγινε γνωστό ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

Στα 85 χρόνια του πέρασε πολλές δύσκολες στιγμές ποτέ όμως δεν έπαψε να πιστεύει και να ελπίζει στον Θεό, με του οποίου την χάρη μετέδιδε απλόχερα θάρρος, παρηγοριά, γαλήνη, πίστη, κουράγιο και ψυχωφελείς συμβουλές σε χιλιάδες πιστούς που συνάντησε όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Κυρός Σεραφείμ (κατά κόσμο Βύρων Στεφάνου) γεννήθηκε στο Φανάρι του

Νομού Καρδίτσας το 1932. Φοίτησε στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1955. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1965 και Πρεσβύτερος το 1966.

Μετά από την εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτου Τρίκκης & Σταγών Κυρού Διονυσίου, καίτοι νεαρός Αρχιμανδρίτης, ορίστηκε Τοποτηρητής του θρόνου της Μητροπόλεως. Η εργασία του αναγνωρίστηκε από την Ιεραρχία και στις 31 Μαΐου του 1970 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών.

Στις 13 Ιουλίου 1974 κηρύχθηκε έκπτωτος του Μητροπολιτικού Θρόνου, χωρίς κατηγορητήριο και χωρίς Επισκοπικό Δικαστήριο.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 1991 εξελέγη Μητροπολίτης της προσωποπαγούς Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, η οποία μονιμοποιήθηκε με απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 9 Οκτωβρίου 2015.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την παραίτηση του πρώην Τρίκκης κ. Αλεξίου από τη Θέση του και πριν την εκλογή του κ. Χρυσοστόμου, σημαντικός αριθμός Αρχιερέων πρότεινε στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος την «ένωση» της Μητρόπολης με επιστροφή του Κυρού Σεραφείμ στον θρόνο της Μητρόπολης «Τρίκκης & Σταγών», κάτι που ο ίδιος απέρριψε, ζητώντας να γίνει μόνιμη η Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.

Πηγή: imsm.gr