

31 Μαρτίου 2017

Μία αλησμόνητη φωτογραφία!

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή





Του Άγγελου Πάκλαρα, θεολόγου στην Romfea.gr

Μέσα στην αδυσώπητη ροή του χρόνου που σβύνει πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις, μόνη ενθύμηση κάποιες παλαιές φωτογραφίες που φέρνουν στην επιφάνεια αναμνήσεις άλλων εποχών, όμορφες, μοναδικές και ανεπανάληπτες.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία αποθανατίστηκε τον Σεπτέμβριο του έτους 1969, στην μεγάλη αίθουσα υποδοχής της θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Απεικονίζει την τελετή ενάρξεως των μαθημάτων του σχολικού έτους 1969-1970.

Του αγιασμού προίσταται ο τότε Μητροπολίτης Μιλήτου Αιμιλιανός Τσακόπουλος.

Δεξιά με το άσπρο πετραχήλιο, ο τότε Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, Χαλκηδόνος και νυν, η Α.Θ.Π., ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

Αριστερά ο διάκονος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Λαοδικείας και νυν Πριγκηποννήσων κ.Ιάκωβος.

Πίσω του διακρίνονται οι Αρχιερείς Σάρδεων Μάξιμος και Ροδοπόλεως Ιερώνυμος.

Στην άκρη της φωτογραφίας δεξιά με δυσκολία διαφαίνεται συμπροσευχόμενος, ο

τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας.

Αριστερά και μπροστά από τους μαθητές, παρίστανται οι Αρχιμανδρίτες, ο πρώτος, ο τότε Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μητροπόλεως Μυτιλήνης, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Ιερισσού Νικόδημος και ο τότε Ιεροκήρυξ της ίδιας Μητροπόλεως, ο νυν Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.Ιάκωβος, ο Γ', απόφοιτοι και οι δύο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Αγνωστο προς εμένα ποιός ο λήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας, αφού ήταν δώρο κεκοιμημένου πλέον Ιεράρχου.

Η τροφός θεολογική Σχολή της Χάλκης, ιδρύθηκε από τον Οικ.Πατριάρχη Γερμανό, τον Δ', το 1843, στην πρώτη του πατριαρχεία.

Εκλεισε οριστικά το 1971, με τελευταίο Σχολάρχη τον μακαριστό Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Μάξιμο.

Από αυτήν την Σχολή αποφοίτησαν δεκάδες θεολόγοι, Αρχιερείς και δώδεκα Οικουμενικοί Πατριάρχες.

Η Θεολογική Σχολή βρίσκεται εγκατεστημένη εντός των κτιρίων της Ι.Μονής Αγίας Τριάδος στη νήσο Χάλκη και με ηγούμενο τον Σεβ.Μητροπολίτη Προύσσης κ.Ελπιδοφόρο.

Είθε το όραμα όχι μόνον του Πάνσεπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και των απανταχού της γης Ορθοδόξων Χριστιανών, η Θεολογική Σχολή από "τον λόφο της ελπίδος" όπου βρίσκεται να ανοίξουν ξανά οι πόρτες της...

Να ξαναγεμίσουν οι διάδρομοι και τα έδρανα της, ξανά με μαθητές και καθηγητές και να γίνει πραγματικότητα το όραμα και το όνειρο μίας νέας εκκλησιαστικής σελίδας στην μακραίωνη ιστορία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.