

Η σπουδαιότητα του Π. Πατρών Γερμανού για την πόλη των Καλαβρύτων (Αθ. Π. Χρονόπουλος, επίτιμος Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Ανάπτυξης και Πρόεδρος Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιώς «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ»)

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://www.pemptousia.gr/?p=162952>]

Τι άλλη μαρτυρία θέλουμε για τον Εθνομάρτυρά μας Γρηγόριο τον Ε΄. Επιβεβαιώνουν έτσι οι αλλόθρησκοι αυτά, που η συλλογική και η προσωπική μας ταπεινότης πιστεύει, ως και οι πλείστοι των Ελλήνων, διακηρύσσουμε, πιστοί στην αλήθεια και την ιστορία. Δυστυχώς, τα ανωτέρω αμφισβητούνται περιέργως με δάχτυλο ξενοκίνητων παραγόντων, των συγχρόνων αποδομητών της πίστεως και της πατρίδος. Ας μείνουν λοιπόν στο περιθώριο, γνωρίζοντες ότι η ιστορία διαχρονικά είναι αμείλικτη. Η αλήθεια είναι δυσκολοαπόκτητος καρπός.

Η ιερή εικόνα του μεγάλου αυτού Ρωμιού θα παραμείνει δια παντός εδώ στην Αγία

Λαύρα, προς αγιασμό, των ενθάδε ασκουμένων πατέρων, θα είναι δε μαζί με τον ανδριάντα του Π. Πατρών Γερμανού, ο θείος Γρηγόριος και ο ανηψιός του Γερμανός, δύο Δημητσανίτες ιεράρχες, δύο συνεργάτες για την εν Χριστώ ελευθερία, δύο θρησκευτικές οντότητες, δύο πανανθρώπινες μορφές του σύγχρονου Ελληνισμού. Αποτελούν μαζί σύμβολο δίδυμο για το γένος. Το εικονιζόμενο πρόσωπο, ο Πατριάρχης μας, θα βροντοφωνάζει μαζί με τον Βαλαωρίτη, σ' εμάς τους επιλήσμονες νεοέλληνες: «Χτυπάτε, πολεμάρχα! Μη λησμονείτε το σχοινί, παιδιά, του Πατριάρχη!».



Μας έρχεται στη σκέψη αυτό, που διαλαλούσε ο οσιομάρτυς λευίτης Νικόλαος Πέττας: «Και να μας αφανίσουν τους Ρωμιούς και μία μπουκιά να μας αφήσουν, αυτή η μαγιά είναι ικανή να ξαναδημιουργήσει, το αθάνατο ρωμαϊκό γένος». Αυτό το σχέδιο, ως φαίνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη από εξωγενείς παράγοντες, που βοηθούνται από νενέκους, επί των ημερών μας.

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος, μαζί με τον κατά σάρκα ανεψιό του Γερμανό, το μεθοδικό, τον οργανωτικό, τον ενοραματικό αρχιερέα της ελευθερίας, επιβεβαιουμένου τούτου με την επιγραφή του Βαλαωρίτη: «στου Γερμανού το μέτωπο, κρυφά γλυκοχαράζει του γένους το ξημέρωμα», οι εθνεγέρτες αυτοί της φυλής μας, όπως και ο Καλαβρυτινός ἀγιος Χριστοφόρος Παπουλάκος, συγγενής του Πατρών Γερμανού, θα μας δείχνουν τον δρόμο της κατά Θεό Ελευθερίας.

Σε αντίκρουση δε, των αποδομητών και διαστρεβλωτών της ιστορίας, θα

αναφερθώ, σε κάποια παραδείγματα της διαχρονικής, παγκόσμιας αναγνώρισης της παλιγγενεσίας του 1821 και της Αγίας Λαύρας.

1) Ιούλιος Βερν «Το Αιγαίο στις φλόγες». Επάνω από τριακόσια έτη η πολιτική ζωή της Ελλάδος είχε σβήσει τελείως. Δεν περιγράφονται όσα υποφέρουν οι Έλληνες. Άλλα στα 1821 όλοι οι Έλληνες είχαν ορκισθεί Ελευθερία ή Θάνατο και σήκωσαν την ιερή σημαία της Επαναστάσεως. Φαίνεται πως οι Έλληνες, πέραν από το άστατο έδαφος της χώρας τους, έχουν την φυσική και ψυχική ταραχή, που τους σπρώχνει στις μεγαλύτερες υπερβολές και στους μεγαλύτερους ηρωισμούς. Με τα φυσικά τους προτερήματα και το αδάμαστο θάρρος φιλοπατρίας και της αγάπης της λευτεριάς κατόρθωσαν να ελευθερώσουν την χώρα τους από την σκλαβιά, από την οποία τόσους αιώνες στέναζε.

2) Την 6η Ιουνίου 1821 η εφημερίδα «Συνταγματικός» της Γαλλίας, δημοσίευσε την Διακήρυξή του υπέρ της Ελευθερίας αγώνος, που ο Π. Πατρών Γερμανός συνέταξε ακριβώς εδώ, την 17η Μαρτίου 1821 και την οποία υπογράφουν οι παρευρευθέντες την ημέρα εκείνη εδώ, αρχιερείς και οπλαρχηγοί. Την διακήρυξη αυτήν επέδωσε οκτώ ημέρες αργότερα, ήτοι την 25η Μαρτίου 1821 (Η μία τον κρίνον δέχεται δάφνης, στεφάνι η άλλη), στους πρεσβευτάς των μεγάλων δυνάμεων, εκφράζοντας επισήμως την θέληση του Γένους για ελευθερία. Την διακήρυξη, το αδιάψευστο αυτό στοιχείο, έφερε εις φως η έγκριτη εφημερίδα του Θάνου Τσαπάρα προ σαράντα ετών. Ως Πρόεδρος του Συλλόγου, ως Καλαβρυτινός και ως Έλληνας, θερμά τον ευχαριστούμε.

3) Το 1838 ο Βασιλεύς των Ελλήνων Όθωνας, με την σύμφωνη γνώμη απάντων των πρωταγωνιστών της Εθνικοαπελευθερωτικής και Θρησκευτικής μας επαναστάσεως, την καθιέρωσε ως πράγματι ήτο, επίσημη ημερομηνία ενάρξεως του Αγώνα, ως τούτο είχε συμβεί αντιστοίχως με την Αμερικανική Επανάσταση της 4ης Ιουλίου 1776 και την Γαλλική Επανάσταση της 14ης Ιουλίου του 1789.

4) Ο τέως Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μπάρακ Ομπάμα δήλωσε κατά την επίσκεψή του το φθινόπωρο του 2016, στην πατρίδα μας: «Ένας Έλληνας Επίσκοπος, στην κορυφή ενός βουνού σήκωσε την σημαία της ανεξαρτησίας (εννοούσε Π.Π. Γερμανό και Αγία Λαύρα) και έγινε αιτία οι λαοί από την Αμερική έως την Αφρική και την Ασία να αποτινάξουν τον ζυγό της Αποικιοκρατίας». Άρα η Αγία Λαύρα είναι η μητέρα, η μήτρα και η αρχή της ελευθερίας όλων των λαών του κόσμου, κατά τα λεχθέντα του Πλανητάρχη, με τα οποία φυσικά η συλλογική και προσωπική μας ταπεινότις συμφωνεί.

5) Την 19η Φεβρουαρίου 2011, ομού με τον καθηγούμενο της Ιεράς μας Μονής, τον αρχιμ. Ευσέβιο, προβήκαμε σε αναδίφηση του κώδικα της Μονής των ετών 1700

έως 1900 και ανεύρομεν ότι: «Την 22α Μαρτίου, επανελθών ο Ιεράρχης Γερμανός στην Ιερά Μονή, μετά την απελευθέρωση της πόλεως των Καλαβρύτων, που έγινε την προηγουμένη την 21ην, τέλεσεν και νέαν δοξολογίαν, για την επιτυχίαν του αγώνος (δεύτερη)». Το σημαντικό αυτό στοιχείο, άγνωστο μέχρι τότε, πρέπει να αξιοποιηθεί για χάρη της ιστορικής αληθείας. Αυτό το στοιχείο είναι τόσο σημαντικό για την προσφορά της Αγίας Λαύρας και του Π. Πατρών Γερμανού στην εθνεγερσία, που θα αποτελέσει αναμφισβήτητη ιστορική πηγή και θα αποστομώσει τους αποδομητές. Με την συνεργασία του τότε Α' αντιπροέδρου του συλλόγου μας κ. Δημητρίου Σταθακόπουλου, δικηγόρου, διδάκτορος Κοινωνιολογίας και Οθωμανολόγου, αντικρούσαμε άμεσα την ανεπιτυχή εκπομπή ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών, για τα γεγονότα του 1821 και την επιχειρηθείσα αποδόμηση των τότε ηρώων και κοσμοϊστορικών γεγονότων. Σημειώνουμε ότι σε συνεργασία με τον κ. Σταθακόπουλο εκδόθηκε άμεσα ένας τόμος συγγράμματος 230 σελίδων, με τίτλο: «1821. Τα Ημαρτημένα», που αποκαθιστούν την ιστορική αλήθεια. Τα Ημαρτημένα με εμπνευστή και συγγραφέα τον κ. Σταθακόπουλο κυκλοφορούν διεθνώς από τις εκδόσεις Νέα Υόρκη.

6) Το 2016 ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο κ. Λαζουρά και όλο το δημοτικό συμβούλιο, επανέφερε την κεντρική οδό των Καλαβρύτων, στο όνομα του Γερμανού, που αστόχως περιέργως και ουχί νοημόνως, είχε αντικατασταθεί κατά την δεκαετία του 1980. Έτσι αποκατεστάθη η ορθοφροσύνη και απεφεύχθη η παγκόσμια χλεύη. Τι θα λέγαμε, αν ο Ομπάμα ερχόταν στα Καλάβρυτα την ημέρα της 21ης Μαρτίου, ημέρα απελευθερώσεως των Καλαβρύτων και δεν υπήρχε τίποτε προς τιμήν του Ιεράρχου; Κύριε Δήμαρχε, σας συγχαίρω και αύθις και ευχαριστώ εσάς και όλο το δημοτικό συμβούλιο, που μου επιτρέψατε την 7ην Μαρτίου 2014, να ομιλήσω για το θέμα αυτό, στην ειδική προς τούτο, συνεδρίαση του δημοτικού σας συμβουλίου.

7) Την 19η Φεβρουαρίου 2017, ο Γενικός Αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, πρωτοπρ. Χρήστος Τσάκαλος, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Αμβροσίου και όλης της εκκλησιαστικής κοινότητος της Ιεράς Μητροπόλεως και πλήθους κόσμου, κατά την βράβευση του Συλλόγου μας και την απονομή αντιδώρου ευχαριστιών, στο Πνευματικό Κέντρο Αιγίου «Ο Λόγος», δήλωσε μεταξύ των άλλων: «Είμαστε υπερήφανοι διότι ένα κομμάτι της Μητροπόλεως μας, προβάλλει και αναδεικνύει την τοπική και όχι μόνον ιστορία μας. Προασπίζεται και υπερασπίζεται τις ιστορικές αλήθειες, κάτι που είναι απαραίτητο στις ημέρες μας, που όλα αμφισβητούνται και απαξιώνονται. Ο Σύλλογος Καλαβρυτινών Πειραιώς «Η Αγία Λαύρα», δραστηριοποιείται με κίνητρα την αμετακίνητη πίστη στα ιερά και όσια, την αγάπη στην πατρίδα και το χρέος προς τους συνανθρώπους με πολλούς τρόπους και μέσα για μία εκ των ελαχίστων σε ολόκληρη την επικράτεια συλλογική προσπάθεια με προασπιστικό

κυρίως χαρακτήρα, ενάντια σε όλες εκείνες τις κινήσεις, που λυμαίνονται την γνησιότητα της πίστεώς μας και την αυθεντικότητα της μακραίωνης και ένδοξης ιστορίας μας...».