

17 Αυγούστου 2017

Νέο Θαύμα του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Δοβρά στη Βέροια

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα



Οι προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων που έχουν θεραπευτεί με ανεξήγητο τρόπο από σοβαρές ασθένειες, αποδεικνύουν ότι θαύματα γίνονται, αρκεί να πιστέψεις.

Ο κ. Γεώργιος Α. κάτοικος Θεσσαλονίκης, αστυνομικός στο επάγγελμα, προσεβλήθη από καρκίνο στο κεφάλι.

Ο κακοήθης όγκος του προξενούσε μεγάλο πόνο και όσοι γνωρίζουν από αυτά, ξέρουν πως ο όγκος στο κεφάλι προκαλεί πέρα από τους φοβερούς πονοκεφάλους και ψυχολογικές διαταράξεις ή και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά στις χειρότερες περιπτώσεις. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να καταλάβουμε σε τι κατάσταση είχε περιέλθει ο κ. Γιώργος.

Ιερά Λείψανα του Αγίου Λουκα του Ιατρού που φυλάσσονται στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά, Βέροια. Οι ήδη δυσοίωνες εξετάσεις έπρεπε να συνεχιστούν και στα επόμενα στάδια. Τότε όμως, κατόπιν των παραινέσεων της θείας του, αδελφής Θεοδώρας αποφασίσανε να επισκεφθούν οικογενειακώς την Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά στην Βέροια, για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Αγίου Λουκά και να ζητήσουν τη βοήθειά του.

Στο μοναστήρι τους περίμεναν ο Σεβασμιώτατος και ο Ηγούμενος, μια που γνωρίζονταν με την οικογένεια Α. από τα χρόνια της ιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου στη Θεσσαλονίκη. Όλοι μαζί ψάλλανε την ιερά παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού κι αφού προσκύνησαν τα ιερά λείψανά του έλαβαν και λίγο από το λαδάκι της κανδήλας του Αγίου. Επικαλέσθηκαν όλοι τους, με πολύ πόνο και πίστη, τον χαριτωμένο Άγιο Ιατρό και έφυγαν με την ελπίδα της βοήθειάς του.

Η πίστη αυτή και η εναπόθεση της ελπίδας στον Θεό ήταν αυτά που περίμενε η θαυματουργός χάρη του Αγίου για αν «ενεργοποιηθεί» και να προσφέρει την ίαση στο δοκιμαζόμενο ασθενή και την οικογένειά του.

Όταν επέστεψαν στη Θεσσαλονίκη για να συνεχιστούν οι εξετάσεις ελέγχου της πορείας του καρκίνου, διαπιστώθηκε, προς έκπληξη πάντων, η τέλεια εξαφάνιση του όγκου. Ο άγιος είχε χαρίσει για ακόμη μία φορά τη χαρά και το χαμόγελο στα χείλη ενός πονεμένου ανθρώπου, όπως ακριβώς έκανε και εν ζωή σ' όλους εκείνους τους μακάριους ασθενείς, που αξιώθηκαν να λάβουν από τα ιαματικά του χέρια τη φροντίδα και τη θεραπεία.

Πηγή: Αρχιμ. Διονυσίου Ανθοπούλου, Διηγού όσα εποίησέ σοι ο Άγιος..., Έκδοσις Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά, Βέροια.