

5 Σεπτεμβρίου 2017

I.M. Καστορίας: Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης στη Μονή Παναγίας Φανερωμένης

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Θεολογία και Ζωή





Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στην Αγία Κυριακή Καστοριάς, στις 30 & 31 Αυγούστου 2017.

Οπιας αναφέρει ανακοίνωση της Μητροπόλεως, την παραμονή της εορτής τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, με τη συμμετοχή πολλών Κληρικών και πλήθους πιστών χριστιανών.

Στο τέλος της Ακολουθίας έγινε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας και του τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στους χώρους του Μοναστηριού.

Στις 31 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, τελέσθηκε ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ.

Στον λόγο του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας μας και χρησιμοποίησε έναν λόγο του Αγίου Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης, ο οποίος σε μία ομιλία του δίδει στην Παναγία έναν χαρακτηρισμό και την ονομάζει «επιθυμητή γη».

Η Παναγία με τη διακονία της και την αγία ζωή της έγινε η επιθυμητή γη, πάνω

στην οποία καρποφόρησε ο ουράνιος στάχυς, ο Χριστός, και μάς έδωσε τον άρτο της ζωής. Είναι η γη, που όλοι οι άνθρωποι επιθυμούμε, γιατί αυτή η γη είναι γεμάτη από την ευλογία και τις δωρεές του Θεού, αναπαύει τις καρδιές των ανθρώπων, σκορπίζει τη χαρά, διώχνει το άγχος και την ανασφάλεια και γεμίζει τους ανθρώπους με πνευματική ευφροσύνη.

Και συνέχισε ο κ. Σεραφείμ λέγοντας πως μπορούμε κι εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε η επιθυμητή γη του Θεού. και θα γίνουμε διά της υπακοής μας στο θέλημα του Θεού, διά της ταπεινώσεώς μας, όταν καρποφορούμε στις αρετές και όπως εκείνη, η Παναγία, φιλοξένησε στην άχραντη γαστέρα της τον αμνό του Θεού, έτσι κι εμείς θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε μέσα μας αυτήν την ουράνια ευλογία, που είναι το πρόσωπο του Δεσπότου Χριστού.



μέμε να
μας τον





Πηγή: vimaorthodoxias.gr