

1 Οκτωβρίου 2017

Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου: Μια Αμμοχωστιανή φωτισμένη παιδαγωγός, μια εμπνευσμένη ποιήτρια

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες





Το “Σπίτι της Κύπρου” σας προσκαλεί την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00 στην εκδήλωση-αφιέρωμα με θέμα: «**Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995) Μια Αμμοχωστιανή φωτισμένη παιδαγωγός, μια εμπνευσμένη ποιήτρια...**».

Θα μιλήσουν:

Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, Φιλόλογος, συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας

Νεκταρία Φυτουράκη, Msc Ψυχολογίας (μαθήτρια 60ού Γυμνασίου Κυψέλης 1987-1990)

Η Στέλλα Παναγίδου (1946-1995) γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βαρώσι (Αμμόχωστο). Ολοκληρώνοντας τη Γυμνασιακή της φοίτηση, σπούδασε Γαλλική και Ελληνική Φιλολογία ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σχεδόν για τρεις δεκαετίες ως καθηγήτρια σε σχολεία της Κύπρου (Αμμόχωστος, Λάπηθος) και της Ελλάδας. Τον Φλεβάρη του 1974 παντρεύεται τον Ελλαδίτη δικηγόρο Μιχάλη Μιχαλακόπουλο, εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα και τον Ιούλιο του 1976 αποκτά το γιο της Γιάννη. Εναίσθητη ψυχή, έδειξε την κλίση της προς την ποίηση από τα μαθητικά της χρόνια, δίνοντάς μας έργα υψηλής αισθητικής αξίας, όμως σίγησε απότομα

ποιητικά το καλοκαίρι του '74. Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής της δράσης προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές της την Ιστορία και τους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού, οργανώνοντας ανάλογες εκδηλώσεις. Παράλληλα κρατούσε άσβεστο το ενδιαφέρον τους για την παιδική λογοτεχνία συγκροτώντας "Ομάδες βιβλίου", εκδίδοντας περιοδικά, κάνοντας συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς, έχοντας ως γνώμονα πάντα την αυτενέργεια των παιδιών. Η Στέλλα αναχώρησε πρόωρα "εις χώρα ζώντων" τον Ιανουάριο του 1995.