

5 Νοεμβρίου 2017

Οι Λαρισαίοι προσκύνησαν την «Παναγία Εσφαγμένη»

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός





Με μεγαλοπρέπεια και κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάσθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στην πανηγυρίζουσα ενορία των αγίων ενδόξων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λαρίσης, η ετήσια εορτή και πανήγυρις, της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Εσφαγμένης, όπου τεθησαύρισται εντός του Ιερού Ναού περίπουστος και επιβλητική ιερά της εικόνα και η εόρτιος μνήμη της πολυάθλου Αγίας Αναστασίας, της Ρωμαίας.

Της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, ο οποίος ευχαρίστησε δια θερμών λόγων τόσο τους εφημερίους της ενορίας, π. Δημήτριο και π. Ευάγγελο, όσο και τις δραστήριες κυρίες της Αγίας Ταβιθά για το πλούσιο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελούν με τον καλύτερο τρόπο στην ενορία, ενώ στο κήρυγμά του τόνισε τα πολλά μηνύματα της ευαγγελικής περικοπής, λέγοντας πως “ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ανέστησε νεκρούς, αναστήθηκε και ο ίδιος για να μας δείξει ότι είναι ο Νικητής του θανάτου και ο καθαιρέτης του Άδη, η ζωή των απάντων. Η πίστη αυτή πρέπει να κυριαρχεί διαρκώς στη σκέψη μας, να αλλάξει τη ζωή μας. Δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα εμείς να τρέμουμε μπροστά στο θάνατο· να τον φοβόμαστε όπως όλοι όσοι ζουν χωρίς ελπίδα. Δεν είμαστε

πλασμένοι για τα λίγα χρόνια της επίγειας ζωής μας. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος μας αλλά η αρχή μιας άλλης, ατελεύτητης ζωής.”

Στο τέλος της θείας λειτουργίας, προσκυνώντας την ιερά εικόνα της Παναγίας της Εσφαγμένης, ο Σεβασμιώτατος κ. Ιγνάτιος αναφέρθηκε στο ιερό εικόνισμα της και στο ευλογημένο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ο Πρωθιερεύς της ενορίας, π. Δημήτριος μέσα από τους ιδιαίτερα συγκινητικούς του λόγους ευχαρίστησε εκ καρδίας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιο για την παρουσία του και όλους τους πιστούς της ενορίας, ενώ συγχρόνως ευχήθηκε και σε όλους τους συνεορταστές χρόνια πολλά, άγια, ευλογημένα, γεμάτα από την κύρια του Ήσση και πολλήσ προστρέψεις προ Χριστού στους Οσούς του.



ς ιεράς





Πηγή: romfea.gr