

Ο Όσιος Ιωνάς του Κιέβου (Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας)

/ Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες



Αν αγαπάς τον Θεό δεν θέλεις ποτέ να τον θλίβεις με άτακτα βιώματα. Ο πιστός χριστιανός στρέφει κάθε στιγμή της ζωής του τα μάτια του στον ουρανό και πριν κάθε του ενέργεια θέτει το ερώτημα: «Χριστέ μου, θα Σου άρεσε αυτό που σκέπτομαι να πράξω»; Έτσι πορευόμενος ο πιστός είναι σίγουρο ότι καθημερινά εφαρμόζει το «αγιασθήτω το όνομά Σου»

» καὶ γινεται πρότυπο μέσα σε μια κοινωνία για την οποία ο ίδιο ο Κύριος μας θα έλεγε: «Ο λαός τουτος τοις χείλεσι μόνον με τιμά, η καρδία αυτού πόρρω απέχει απ' εμού» (Ησ. κθ' 13).

Ο Όσιος Ιωνάς, ο κτίτορας της Μονής της Αγίας Τριάδος στο Κίεβο, ο ταπεινός και θεοφόρος αρχιμανδρίτης που κοιμήθηκε το 1902, αγάπησε τον Κύριο «εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύος και εξ όλης διανοίας» (Μαρκ. ιβ' 30). Η ζωή και τα έργα του, ψυχωφελή και θεάρεστα, μαρτυρούν περίτρανα τι μπορεί να κατορθώσει όποιος αγαπά τον Θεόν μας και μάλιστα με ταπεινό φρόνημα και μόνο με την δύναμή Του, Αυτού που μας είπε ότι «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιωάν. ιε' 5).

Από τα παιδικά του χρόνια ο Όσιος Ιωνάς, με το κοσμικό όνομα Ιβάν χής του στο εφετό της καρδιάς του, στον Ιη, αυτή που τον άθησε σύντομα να αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε Εκείνον.



Στην αρχή της μοναχικής του πορείας ο

Όσιος Ιωνάς είχε τη σπάνια ευκαιρία να μαθητεύσει σαν δόκιμος μοναχός για οκτώ χρόνια κοντά στον κορυφαίο διδάσκαλο του βορρά, τον Όσιο Σεραφείμ του Σάρωφ, του οποίου η πλούσια αγιοπνευματική χάρη άφησε ανεξίτηλα ίχνη στην προσωπικότητά του και τον οδήγησε με μίμηση των κατορθωμάτων του. Ήτσι ο ένας μεγάλος στάρετς ανέδειξε στάρετς και τον γνήσιο μαθητή του, στον οποίο

έπαναλάμβανε το του Παύλου «μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστού» (Α΄ Κορ. ια΄ 1).

Λίγο πριν τη μεταδημότευσή του για τη ουράνια πολιτεία ο Όσιος Σεραφείμ υπέδειξε στον τότε Ιβάν να πάει στη Μονή Μπελομπερέσκαγια, πλησίον των μαθητών του άλλου μεγάλου φιλοκαλικού Γέροντος, του Οσίου Παϊσίου, του Βελιτσκόφσκυ. Εκεί αξιώθηκε να δεί θαυμαστά σημεία και οράματα τα οποία κατεσφράγισαν την ασκητική του σταδιοδρομία. Στα οράματα αυτά έλαβε εντολή από τον λατρεμένο του Ιησού να πάει και να ιδρύσει Μονή στις όχθες του Δνείπερου ποταμού, η οποία θα έχει μεγάλη ευλογία και θα γίνει εργαστήριο προσευχής και σωτηρίας ψυχών.

Υπακούοντας στη θεία εντολή ο π. Ιωνάς ήρθε στο Κίεβο και ίδρυσε την Μονή της Αγίας, ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, η οποία χάρη στην πνευματική ακτινοβολία του ιδρυτή της αναπτύχθηκε με θαυμαστή ταχύτητα. Είχε βλέπετε την θεική ευλογία και γνωρίζουμε καλά ότι «εάν μη Κύριος οικοδομήσῃ οίκον εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες» (Ψαλμ. 126, 1). Έτσι μόνο σε διάστημα τριάντα ετών η Μονή εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο κοινόβιο με 462 μοναχούς, οι οποίοι νυχθημερόν προσεύχονταν και οδηγούσαν τα βήματά τους κάτω από την απλανή καθοδήγηση του Οσίου σε αρετής ολοκλήρωση και θέωση. Το ελκυστικό μοναχικό τυπικό που εφάρμοζε η Μονή ήταν αυτό της περίφημης Μονής του Στουδίου, της Κωνσταντινουπόλεως.

Την νοερά προσευχή εφάρμοζε και δίδασκε ο ίδιος ο Όσιος Ιωνάς, όπως την παρέλαβε από τους διδασκάλους του, τον Όσιο Σεραφείμ του Σαρώφ και τους μαθητές του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα της επί γης ισάγγελης πολιτείας του ο Όσιος Ιωνάς απέκτησε πλούσια την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και την φήμη του θεοφώτιστου πνευματικού πατρός. Το προορατικό του χάρισμα, δώρο του Θεού στους ασκητικούς του μεγαλειώδεις αγώνες, είχε εξαπλωθεί σε όλη τη Ρωσία. Η αναγραφή του στις δέλτους των Αγίων της Εκκλησίας μας έγινε το 1966 και η μνήμη του τιμάται στις 22 Ιανουαρίου, στις 9 του μηνός στον Άγιον Όρος και την Ρωσία, την ημέρα της οσιακής του κοιμήσεως. Το χαριτόβρυτο λείψανό του αποθαυρίζεται στη Μονή της Αγίας Τριάδος, της οποίας υπήρξε δομήτορας και έχει αναδειχθεί πηγή ιαμάτων.

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.

Φιλοκάλων Οσίων Ρωσίας σάπφειρον,

Μονής Τριάδος Αγίας
εν τω Κιέβω σεπτόν
Ιδρυτήν ως Σεραφείμ Οσίου μέλψωμεν
του εν τω Σάρωφ μαθητήν
εκβοώντες· Ιωνά,
μη παύση καθικετεύων
Χριστόν διδόναι θεόθεν
ημίν υγίειαν και έλεος.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις, εν Κιέβω ο ιδρυτής
της Μονής Τριάδος
της Αγίας και μαθητής
Σεραφείμ του Σάρωφ,
Οσίων κοσμιότης,
φως, Ιωνά, ο φαίνων
πάσι θαυμάτων σου.