

14 Νοεμβρίου 2018

Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Μηνά στην Νάουσα (ΦΩΤΟ)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



© Grafeio Typou IMBNK



Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης, παρουσία των τοπικών Αρχών και πλήθους πιστών.

[ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ](#)



Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Ἐχομεν δέ τόν θησαυρόν τοῦτον ἐν ὄστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολή τῆς δυνάμεως ἡτοῦ Θεοῦ καί μή ἐξ ἡμῶν».

Ἡ ἀπερίφραστη ὁμολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου ξενίζει ἴσως τοὺς Κορινθίους πού ἀκοῦν τὴν ἐπιστολή του νά διαβάζεται στὴν Ἐκκλησία τους. «Ἐχομε τόν θησαυρό αὐτό σέ ὄστράκινα σκεύη».

Σέ ποιόν θησαυρό ἀναφέρεται ὁ ἀπόστολος, τόν ὁποῖο ὅλοι οἱ Κορίνθιοι εἶχαν δεῖν ἔργάζεται στό ἐργαστήριο τοῦ Ἀκύλα καί τῆς Πρίσκιλλας γιά νά ἐξασφαλίσει τὰ ἀπαραίτητα γιά τόν ἴδιο καί τοὺς συνεργάτες του, καί ὁποῖος μάστιχα δέν δίστασε νά παρὰδεχθεῖ ὅτι «ταῖς χρείαις μου καί τοῖς οὗσι μετ' ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἰχεῖρες αὐταί»;

Ξενίζει καί ἐμᾶς πού ἀκοῦμε τόν ἀπόστολο νά λέει ὅτι ἔχομε τόν θησαυρό αὐτό σέ ὄστράκινα σκεύη. Γιατί ποιός μπορεῖ νά εἶναι τόσο ἀφελής καί ἀνεύθυνος ὥστε ἀντὶ νά φυλάσσει ἕνα τέτοιο θησαυρό σέ ἕνα ἀσφαλές θησαυροφυλάκιο, τόν ἔχει βάλει σέ ἕνα εὐθραστο σκεῦος κατασκευασμένο ἀπό ὄστρακα;

Ὁθησαυρός ὅμως στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται ὀπρωτοκορυφαῖος ἀπὸ στολὸς δέν εἶναι ἕνας ὑλικός καὶ κοσμικός θησαυρός. Δέν εἶναι χρήματα ἢ πολύτιμοι λίθοι πού ἔχουν ὄντως ἀνάγκη νὰ ἀσφαλισθοῦν, γιὰ νὰ μὴν γίνουν στόχος ληστῶν καὶ ἐπιτηδείων.

Ὁθησαυρός στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται εἶναι θεῖος καὶ ἄυλος, καὶ δέν φυλάσσεται ἐκεῖ «ὅπου σὴς καὶ βρωσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι».

Ὁθησαυρός εἶναι ἠγνώση τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Χριστός, καὶ φυλάσσεται σὲ ψυχῶν ἀνθρώπων πού πιστεύουν σὲ αὐτόν.

Καὶ μπορεῖ ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξη νὰ εἶναι πράγματι εὐθραυστη καὶ εὐάλωτη ὡς πρὸς τὴ φύση καὶ τὴν ὑπόστασή της, ἔχει ὅμως καὶ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ τὴ σκοπιμότητά του, διότι ἔτσι ἀναδεικνύεται καὶ ἀποδεικνύεται ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὁποία καὶ ἐνίσχυει τὸ ὀστράκινο σκεῦος τοῦ ἀνθρώπου πού πιστεύει, ὥστε νὰ μὴ συληθεῖ ὁ θησαυρός τῆς πίστεως καὶ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ.

«Ἐχομεν δὲ τὸν θησαυρόν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἡ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν».

Ἡ ὁμολογία αὐτὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου δέν προέρχεται μόνο ἀπὸ τὴν προσωπικὴ του ἐμπειρία, δέν προέρχεται μόνο ἀπὸ τὴ διαβεβαίωση τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ἴδιο, ὅταν τὸν παρεκάλεσε καὶ μάλιστα τρεῖς φορές νὰ τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸν σκώλωπα τῆς σαρκός, γιὰ νὰ διακονεῖ ἀπρόσκοπτα τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, ὅτι «ἡ δύναμίς» του, ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, «ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται», ἀλλὰ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἀναριθμῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἑορταζομένου καὶ πανηγυριζομένου σήμερα στὸν ἱερό αὐτό ναό του, ἀγίου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, τοῦ θαυματουργοῦ.

Διότι ὀστράκινα σκευὴ ἦσαν τὰ σώματα τῶν ἁγίων μαρτύρων. Ὁστράκινο σκεῦος ἦταν καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀγίου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, τὸ ὁποῖο μάλιστα εἶχε λεπυνθεῖ καὶ φθαρεῖ ἀπὸ τὴν πολυετή ἄσκησι, νηστεία καὶ κακοπάθεια, καὶ θὰ περίμενε κανεὶς εὐκόλα νὰ σπάσει καὶ νὰ διαλυθεῖ κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν πολλῶν καὶ φρικτῶν βασανιστηρίων, στὰ ὁποῖα τὸν ὑπέβαλαν οἰδιῶκτες του, θέλοντας νὰ τὸν ἀναγκάσουν νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του στὸν Χριστό καὶ νὰ θυσιάσει στὰ εἶδωλα.

Ὁμως ὁ ἅγιος Μηνᾶς μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ ὑπέμενε τὰ πάντα μὲ θάρρος καὶ γενναιότητα, φυλάσσο ντας τὸν θησαυρό τῆς πίστεώς του ἄθικτο ἀπὸ τὰ βέβηλα χέρια τῶν διωκτῶν του, οἱ ὁποῖοι ἔχοντες ἐξαντλήσει ὅλα τὰ βασανιστήρια καὶ ἔχοντας ἀποκάμει ἀπὸ τὴν ἐπιμονή καὶ τὴν καρτερία τοῦ ἀγίου Μηνᾶ, τὸν ἀποκεφάλισαν μὲ ἐντολή τοῦ ἡγεμόνος, νομίζοντας ὅτι μὲ αὐτόν τὸν τρόπο ὑπερί

σχυ σαν τοῦμάρτυρος. Στήν πραγ μα τικότητα ὁμως τοῦχάρισαν τόν στέ φανο τοῦμαρτυρίου, τοῦχά ρισαν τόν οὐρανό, ἐκεῖῶπου ἀπο λαμβάνει πλέον τόν θησαυρό τῆς γνώσεως τοῦΘεοῦσέ ἀπόλυτο βαθμό.

Ἀδελφοί μου, αὐτόν τόν πο λύτι μο θησαυρό, τόν ὁποῖο κατεῖχε καί τόν ὁποῖο ἐφύλαξε μέχρι τέ λους ὁἅγιος μεγαλομάρτυς Μη νᾶς, ἔχου με τό προνόμιο καί τήν εὐλογία νά κατέχουμε καί ὅλοι ἐμεῖς, οἱὅποιοι ἦλθαμε σήμερα στόν ἱερό ναό του γιά νά τόν τιμήσουμε.

Μπορεῖβεβαίως καί στίς ἡμέρες μας νά εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού ἐπιβου λεύ ονται τόν θησαυρό μας αὐτό, νά εἶναι πολ λοί ἐκεῖνοι οἱὅποιοι θέ λουν νά τόν συλήσουν, νά τόν κα τα στρέ ψουν καί νά τόν ἐξαφ α νί σουν· μπορεῖκάποιες φο ρές νά ἀνησυ χοῦμε καί νά φοβό μα στε μήπως τό ὀστράκινό μας σκεῦος δέν εἶναι ἐπαρ κές γιά νά προ φυ λά ξει τόν πολύ τι μο θησαυ ρό τῆς πίστεώς μας, τόν ὁποῖο ἐφύ λαξε καί ὅτι μώμενος καί ἐορ ταζόμενος προ στά της τῆς ἐνο ρί ας σας ἅγιος με γαλομάρτυς Μηνᾶς, ὁμως δέν χρειάζεται, ἀδελφοί μου, νά ἀνη συ χοῦμε. Ἀρκεῖνά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στή δύναμη τοῦΘεοῦ, διότι δική του εἶναι ἡπρο στασία, δική του εἶναι ἡἐνίσχυση τοῦὀστρακίνου σκεύους μας, δική του εἶναι καί ἡμέ ριμνα νά μήν συ ληθεῖκαί νά μήν ἐξαφανισθεῖὁθησαυρός τῆς πίστεως.

Δική μας εὐθύνη καί χρέος εἶναι νά μήν ἀπεμπο λή σου με ἐμεῖς τόν θησαυρό, τόν ὁποῖο μᾶς ἐμπιστεύ θη κε ὁΘεός. Δική μας εὐθύνη καί χρέος εἶναι νά τόν διαφυλάξουμε, ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς, ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στή δύ ναμη τοῦΘεοῦ, ὁποῖος δέν θά μᾶς ἐγκατα λεί ψει, ὅταν τοῦτό ζητοῦμε καί ὅταν μένουμε ἐδραῖοι καί ἀμετα κί νητοι στήν πίστη μας, ὅπως δέν ἐγκατέλειψε καί ὅλους τούς ἁγί ους του καί τόν ἅγιο μεγαλομάρ τυρα Μηνᾶ, ἡχάρη καί οἶπρε σβεῖες τοῦὀποίου εὔχομαι νά μᾶς ἐνισχύουν καί νά μᾶς στηρίζουν ὅλους στόν ἀγώνα μας νά διατη ρή σου με καί ἐμεῖς τόν θεόσδοτο θησαυρό τῆς πίστεώς μας μέχρι τῆς τελευταίας μας ἀναπνοῆς.



Πηγή: imverias.gr