

## «Με τη χάρη της Αγίας Ζώνης γέννησα ένα υγιέστατο αγοράκι»

/ [Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)



Νοιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή που κάνατε και φέρατε την Αγία Ζώνη στο σπίτι μας.

Μέσα σε αυτό το χαρτί της επιστολής μου, είναι δύσκολο να εκφράσω αυτό που αισθάνομαι για την αγία σου χάρη. Μετά από 5 χρόνια γάμου, γέμισε χαρά το σπίτι μας, με τον ερχομό του μικρού μας Παναγιώτη.

Απόκτησα την Αγία Ζώνη, τον Οκτώβριο του 2014 και με προσευχή, παρακάλεσα την Παναγία, να με βοηθήσει. Τον Δεκέμβριο του 2014, έμεινα έγκυος. Για 9 μήνες, είχα την Αγία Ζώνη συνέχεια πάνω μου. Καθορισμένη ημερομηνία τοκετού 10/09/2015, αλλά εγώ, ήξερα ότι θα γεννήσω 2 ημέρες πριν, δηλαδή, 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα της Παναγίας. Και αν γεννούσα αυτή την ημέρα, θα ονόμαζα το αγοράκι μου Παναγιώτη.

Ένοιωθα ότι η Θεοτόκος, με προστάτευε, με πολλούς τρόπους, όταν κατά την εγκυμοσύνη μου κινδύνευσα. Και όμως η Θεοτόκος έκανε το θαύμα της. Μετά από 3 αποκολλήσεις πλακούντα, στον 1<sup>ο</sup> μήνα, στον 3<sup>ο</sup> μήνα και στον 7<sup>ο</sup> μήνα και

κάποια άλλα προβλήματα που είχα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, τάξαμε το παιδάκι μας να φέρει το όνομά σου.

Στις 22 Αυγούστου 2015, απόγευμα και όλη νύχτα, δεν ένοιωθα καθόλου το μωρό, στην κοιλιά μου. Πρωί της 23ης Αυγούστου, το ίδιο. Τηλεφώνησα στο γιατρό και αμέσως έγινε η εισαγωγή μου στην κλινική. Ο γιατρός είχε πεί ότι το μωρό κουράστηκε και έπρεπε αμέσως να γεννηθεί, με καισαρική.

Μπαίνοντας στο χειρουργείο, παρακάλεσα τη νοσοκόμα να κόψει την Αγία Ζώνη και να τη φυλάξει στην κούνια του μωρού. Όταν ξύπνησα, ρώτησα για την Αγία Ζώνη, αλλά δυστυχώς είχε χαθεί. Δεν ήταν πουθενά. Ήθελα, αυτή τη ζώνη, για να τη δώσω και εγώ με τη σειρά μου αλλού.

Γέννησα ένα υγιέστατο αγοράκι στις 23 Αυγούστου, ημέρα της Παναγίας Μαλεβής και το ονόμασα Παναγιώτη.

Σε παρακαλώ Παναγία μου, πάντα θα σε ευχαριστώ και θα προσεύχομαι στο Θεό να είναι καλά το μωρό μου, όπως και όλα τα παιδιά του κόσμου. Προστάτευσέ μας, έχε μας υπό τη σκέπη σου και όλο τον κόσμο, που ζητάει τη βοήθειά σου.

Χρ.Κ., Κύπρος

Πηγή: [www.orthodoxianewsagency.gr](http://www.orthodoxianewsagency.gr)