

24 Αυγούστου 2019

Εορτασμοί στο Μέγα Δένδρο Αιτωλίας

/ Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων



Με την ακολουθία του πανηγυρικού αρχιερατικού Εσπερινού ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ισαποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στην ομώνυμη Ιερά Μονή, που βρίσκεται στη γενέτειρα του Αγίου, στο Μέγα Δένδρο Αιτωλίας.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευκαρπίας κ. Ιερόθεος και συγχοροστάτησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβύδου κ. Κύριλλος και ο

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς.



Τον θείο λόγο κήρυξε ο Επίσκοπος Ευκαρπίας, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Μητρ. κ. Κοσμά για την πρόσκληση και του ευχήθηκε για τα ονομαστήριά του, αναφέρθηκε συνοπτικά στα πρώτα βήματα του Αγίου Κοσμά στην Αιτωλία και στο Άγιον Όρος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενέστερα στη διδασκαλία του Αγίου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «με την διδασκαλία του, ο Άγιος Κοσμάς, εφανέρωσε εις τους ανθρώπους την άπειρο αγάπη του Θεού εις τον άνθρωπον και εις την κτίσιν ολόκληρον, έδωσε ελπίδα σωτηρίας εις τους αμαρτωλούς, συγχώρηση αμαρτημάτων μέσα από το μυστήριον της ιεράς εξομολογήσεως και μετανοίας».



Επίσης ο Θεοφιλέστατος ανέφερε ότι: «Ο Άγιος Κοσμάς είναι ο φορεύς του μηνύματος της Αναστάσεως του Χριστού, μεταδίδει ελπίδα ζωής αιωνίου, Αναστάσεως ψυχικής-πνευματικής και αναστάσεως του Γένους. Χαρίζει ελπίδα εις τους αμαρτωλούς, δίδει χείρα βοηθείας προς πάντα άνθρωπο, παρηγορεί τους ραγιάδες και οδηγεί αυτούς εις τον Χριστόν και εις την Εκκλησίαν Του ... Ο Θεός, δια τον οποίον ομίλησε και δίδαξε ο Άγιος Κοσμάς, είναι ο Θεός της αγάπης και της συγχωρητικότητος, ο Θεός της ειρήνης, της κατανοήσεως και της συμφιλιώσεως με τον άνθρωπο».

Καταλήγοντας την ομιλία του ο Επίσκοπος κ. Ιερόθεος, έκανε μια αναφορά στην σημερινή πραγματικότητα και στα μηνύματα του Αγίου, επισημαίνοντας:

«Δυστυχώς εις την εποχήν μας αρεσκόμαστε εις το να αφαιρούμε από τον Κύριον την χλαμύδα και τον ακανθινό στέφανο και να τον ενδύουμε με την δικαστική τήβεννο, αλλά αλίμονο αν ο Θεός ήταν αυτός ο αδίστακτος δικαστής που εμείς θέλουμε να παρουσιάζουμε. Τί θα πούμε αν ερωτήσει κάποιος τί είναι ο Θεός; “Ο Θεός είναι αγάπη, είναι αυτός που γίνεται άνθρωπος δια να σώσει τον άνθρωπο, αυτός που θυσιάζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία δια το ηγαπημένο πλάσμα Του”.

Αδελφοί μου ο Άγιος μας διδάσκει όλους με τον λόγο του, με το παράδειγμά του, με το μαρτύριό του, την μίμηση του Χριστού. Ας ακουσθεί η φωνή του απόψε από αυτό το ιερό Μοναστήριο, από αυτή την ιερά εικόνα του, τα ιερά λείψανά του, από

όλους μας να ακουσθεί να λέγει “αδελφοί μου να προσεύχεσθε, να νηστεύετε, να μεταλλαμβάνετε, να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον”».



Ο Σεβασμιώτατος κ. Κοσμάς, στην σύντομη προσλαλιά του ανέφερε ότι εορτάζουμε με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη τον προστάτη μας Άγιο επισημαίνοντας ότι: «Αν οι Έλληνες σήμερα ακούσουν την φωνή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, θα μπορέσουν να διατηρήσουν την Ορθοδοξία, την Παιδεία, την Γλώσσα τους και την Ελληνικότητά τους».

Επίσης παρουσίασε τους αγίους Αρχιερείς στον πιστό λαό, που κατέκλυσε την Ιερά Μονή και τους ευχαρίστησε γιατί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, ώστε να λαμπρύνουν με την παρουσία τους τις εορτές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Άγιος.

Το ιερό αναλόγιο διακόνησε θαυμάσια χορωδία ιεροψαλτών, αποφοίτων και μαθητών του παραρτήματος Θέρμου, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου.

Εκκλησιάστηκαν μεταξύ των πολλών προσκυνητών ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας, εκπρόσωποι του Αστυνομικού Τμήματος και της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θέρμου και άλλοι εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και φορέων.

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr