

17 Φεβρουαρίου 2020

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Κάνε το σπίτι σου σαν ουρανό!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

Συνέχεια από εδώ: <http://www.diakonima.gr/?p=481859>

Γιατί τίποτα δεν είναι πιο γλυκό από την Θεία ομιλία. Άκουσε λοιπόν τι λέει ο προφήτης γι' αυτή· «Τόσον γλυκείς είναι οι λόγοι σου εις τον ουρανίσκον μου! Είναι υπέρ μέλι εις το στόμα μου».

Αυτό λοιπόν το κερί βάλτο στο τραπέζι το βραδυνό, ώστε όλο να το γεμίσεις με πνευματική ευχαρίστηση. Δεν παρατηρείτε τους εύπορους ανθρώπους, πώς μετά τα φαγητά φέρνουν κιθαρωδούς και αυλητές;

Εκείνοι κάνουν το σπίτι τους θέατρο, εσύ κάνε το σπίτι σαν ουρανό· και θα το κάνεις, χωρίς ν' αλλάξεις τους τοίχους ούτε να μεταβάλεις τα θεμέλια, αλλά καλώντας στο τραπέζι σου τον ίδιο το Δεσπότη των ουρανών.

Ο Θεός δεν ντρέπεται για τα τέτοια δείπνα. Γιατί όπου είναι διδασκαλία πνευματική, εκεί είναι και φρόνηση, και σεμνότητα και δικαιοσύνη· εκεί οπού είναι άντρας, γυναίκα και παιδιά και ομόνοια και φιλία και είναι δεμένοι με τα δεσμά της αρετής, εκεί στο μέσο είναι ο Χριστός.

Γιατί δεν ζητάει χρυσή στέγη, ούτε αστραφτερούς στύλους, ούτε όμορφα μάρμαρα, αλλά ώρα ψυχής και όμορφο πνεύμα, και τραπέζι γεμάτο από δικαιοσύνη και από καρπούς ελεημοσύνης.

Κι όταν δει τέτοιο τραπέζι, γρήγορα παίρνει μέρος στην συγκέντρωση και τους παραστέκεται. Γιατί αυτός είναι που είπε, «Επείνασα, και μοι εδώκατε να φάω».

Όταν λοιπόν ακούσεις κανένα φτωχό να φωνάζει πολύ από κάτω, κι έπειτα από το τραπέζι δώσεις κάτι απ' αυτά που βρίσκονται εκεί σ' αυτόν που έχει ανάγκη, κάλεσες με τον δούλο στο τραπέζι σου τον Κύριο, και το γέμισες όλο μ' ευλογίες του Θεού και με την προθυμία σου ετοίμασες μεγάλη αφορμή, για να πληθύνουν τα ταμεία σου με πολλά αγαθά.

Και ο Θεός της ειρήνης, που δίνει το ψωμί για να τρώμε, και σπόρο στο σποριά, μακάρι να πληθύνει τον σπόρο σας, και ν' αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σε όλους σας, δίνοντας σας τη χάρη του, και να σας κρίνει άξιους της βασιλείας των ουρανών· που μακάρι όλοι να πετύχετε, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που δι' αυτού μ' αυτόν στον Πατέρα να είναι δόξα και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων.

Αμήν

Απόσπασμα από τον 7ο λόγο, στην «Γένεση», του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, όπως δημοσιεύεται σε μετάφραση, στο βιβλίο «Ιωάννου του Χρυσοστόμου έργα, τόμος 7ος, Ερμηνευτικά Β'», των εκδόσεων ο Λόγος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κώστας Τσιρόπουλος.