

27 Φεβρουαρίου 2020

# Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης - ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Έκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησή του



ΕΚΔΗΛΩΣΗ

**Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, 7 μ.μ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΙΘ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Βασ. Σοφίας 9 καὶ Δημητρίου Μόσχα**

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἡ Ἱερὰ Κοινοβιακὴ Μονὴ Πάλτιν Πέτρου-Βόντα Ρουμανίας καὶ οἱ ἐκδόσεις ΑΘΩΣ ἔχουν τὴν χαρὰ νὰ σᾶς προσκαλέσουν στὴν παρουσίαση τοῦ τόμου Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης, Γέρων Ἰουστίνος Πίρβου. Γιὰ πρώτη φορὰ παρουσιάζεται στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ σεβαστοὺς καὶ ἀγαπητοὺς στὴ Ρουμανία πατέρες τῶν ἡμερῶν μας, ὁ ὁποῖος κατέκτησε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία ζώντας ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ στήριξε τὸν

δοκιμαζόμενο λαό.

Τὴν Παρασκευὴ 28 Φεβρουαρίου, στὶς 7 μ.μ. στὸ Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου, στὴν αἴθουσα Δημοτικοῦ Συμβουλίου, θὰ προλογίσει ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φωτόπουλος, Εφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἀγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν, ἐκ μέρους τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, συνδιοργανωτριάς τῆς ἐκδηλώσεως.

Γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου θὰ ἔρθουν ἀπὸ τὴν Ρουμανία καὶ θὰ μιλήσουν ἄνθρωποι, ποὺ γνώρισαν τὸν Γέροντα ἀπὸ κοντά.

Συγκεκριμένα:

- ἡ Γερόντισσα Ἰουστῖνα, ἡγουμένη τῆς Ἱ.Μ. Πάλτιν-Πέτρου Βόντα, τῆς μεγαλύτερας γυναικείας κοινοβιακῆς μονῆς τῆς Ρουμανίας,
- ὁ π. Στέφανος Μίντεα (p. Ștefan Mindea), ἀρχιδιάκονος στὴν Ἱερά Ἐπισκοπὴ Τόμιδος καὶ ἰατρὸς νευροχειρουργός, πνευματικὸ τέκνο τοῦ Γέροντος,
- ἡ σκηνοθέτις Carmen Olaru, δημιουργὸς ταινίας μικροῦ μήκους ἀφιερωμένης στὴν ζωὴ τοῦ Γέροντος.

Τὴν ἔκδοση θὰ παρουσιάσει ἡ μεταφράστρια τοῦ ἔργου Χαρὰ Λιαναντωνάκη.

Στὴ συνέχεια θὰ προβληθεῖ ἡ ταινία καὶ θὰ ἀκολουθήσει κέρασμα καὶ συζήτηση.

<https://www.orthros.eu/>