

Άδειες από πιστούς οι Εκκλησίες - Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ - Τι θα συζητηθεί στην τηλεδιάσκεψη της ΔΙΣ την Τετάρτη για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα

/ [Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)



Με τις εκκλησίες άδειες από πιστούς, την Ορθοδοξία [να δέχεται βολές εκατέρωθεν](#) και μετά την παράταση των περιοριστικών μέτρων για τους χώρους θρησκευτικής λατρείας, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνεδριάζει εκτάκτως και αυτή την εβδομάδα.

Όπως αναφέρεται [στη σχετική ανακοίνωση η ΔΙΣ](#) θα συνεδριάσει μέσα τηλεδιάσκεψης την ερχόμενη Τετάρτη 1η Απριλίου, προκειμένου να συζητήσει «θέματα ημερησίας διατάξεως».

Πληροφορίες του Πρακτορείου Ορθοδοξία αναφέρουν ότι οι Ιεράρχες θα αποτιμήσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις αναφορικά **με τον τρόπο που τελεστούν οι Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδα και το Άγιο Πάσχα**, με βάση τα περιοριστικά μέτρα, που από ό,τι όλα δείχνουν θα παραταθούν **και μετά τις 11 Απριλίου**.

Η νέα ΚΥΑ

Υπενθυμίζεται ότι χθες, 29 Μαρτίου, μία ημέρα πριν από την εκπνοή των αρχικών περιορισμών για τις εκκλησίες, υπεγράφη [η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση](#) που παρατείνει το μέτρο έως το Σάββατο Λαζάρου.

Την ΚΥΑ συνυπογράφουν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας. Η απόφαση που δημοσιεύτηκε ήδη στο [Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως](#) παρατείνει την διάρκεια της προηγούμενης απόφασης με την προσθήκη ότι «Η διαδικτυακή μετάδοση της λειτουργίας επιτρέπεται μόνο από το ίδιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την παρουσία του προσωπικού που έχει αναλάβει και την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή».

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου

Την περασμένη Παρασκευή, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος στο μήνυμά του αναφέρθηκε στην κρίσιμη αυτή στιγμή για την Εκκλησία, αλλά και για το χρέος του καθενός από εμάς απέναντι στον συνάνθρωπο. Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε ξεκάθαρα και για την ευθύνη του ανθρώπου, να προστατεύσει τα δημιουργήματα του Θεού άρα και την ίδια του τη ζωή και το όλο οικοσύστημα και ουσιαστικά μας έθεσε προ των ευθυνών μας.

Αναφέρθηκε μάλιστα στην διαδρομή του Χριστιανού ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την ευθύνη αφού ο ίδιος ρύπανε τον πλανήτη με καταστροφικό τρόπο, όπως τόνισε...

Αναφέρθηκε και στην ΔΙΣ λέγοντας ότι εξέφρασε προληπτικά την πρόνοια που οφείλει για τον δοκιμαζόμενο λαό από την άορατη απειλή και τόνισε ότι απεφάσισε να απευθύνει έκκληση στο λαό να μείνει σπίτι του να προσευχηθεί

Ολοκληρώνοντας ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε με θαυμασμό σε όσους δίνουν μάχη για το συνάνθρωπο: «Παρακολουθώ με συγκίνηση τις προσπάθειες των γιατρών, νοσοκόμων εθελοντών»

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr