

30 Μαΐου 2020

Όσιος Εφραίμ: Η θεία χάρη θα σε κάνει γιο του Υψίστου, αν εσύ την κάνεις αδελφή!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Φρόντιζε να έχεις στο νου σου τη Θεία χάρη, για να μην εμπαιχθείς.
Υπηρέτησέ την ως φύλακα, για να μη λυπηθεί και σε εγκαταλείψει.
Τίμησέ την ως δάσκαλο των αοράτων πραγμάτων, για να μη σκοντάφτεις εξαιτίας της απουσίας της, σαν να είσαι στο σκοτάδι.
Μη θελήσεις ν' αγωνισθείς χωρίς αυτή, για να μην πεθάνεις ντροπιασμένος.
Μη βαδίσεις χωρίς αυτή το δρόμο της αρετής· διότι ο Δράκοντας σε επιβουλεύεται.

Χωρίς αυτή μην ασχοληθείς μ' αυτά που αφορούν στην ψυχή· διότι είναι πολλοί αυτοί που παραπλανούν το νου διά μέσου της εξωτερικής ομοιότητας.

Αν δε σε παραστέκει, όταν πλέεις, οι κόποι σου θα αποβούν ανώφελοι.
Αν δε σε ενθαρρύνει, για να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς, θα κοπιάσεις πολύ και θα κλάψεις ντροπιασμένος.
Αν αυτή δεν είναι μαζί σου, θα αγνοείς την πανουργία του Όφι.

Γίνε εσύ πρόθυμος να υπακούς· διότι σου τα φανερώνει όλα με σαφήνεια.
Δείξε ζήλο στη διαχείρισή της, και γρήγορα θα απαλλαγείς από τις μέριμνες.
Πάρε την για τον εαυτό σου, να την έχεις σύντροφο, και θα σου προσφέρει

συντροφιά χωρίς εμπαιγμούς.

Κάνε την αδελφή σου, όπως έχει πει η Γραφή, και θα σου δείξει το δρόμο του πατέρα σου.

Θα σε κάνει γιο του Υψίστου, αν εσύ την κάνεις αδελφή.

Σαν μητέρα θα σου προσφέρει τους μαστούς της, και θα σε φυλάξει σαν νήπιο από κείνους που σε επιβουλεύονται.

Θα σε αναθρέψει σαν αμέριμνο παιδί, και θα σε παρουσιάσει τέλειο άνδρα.

Εμπιστεύσου στη στοργή της· διότι αυτή είναι η αρχή όλης της δημιουργίας.

Δε βλέπεις ως τώρα τη στοργή της, διότι και τα νήπια, όσο τρέφονται με γάλα, αγνοούν τη φροντίδα της μητέρας.

Δείξε επιμονή, άφησε τον εαυτό σου στη θέλησή της, και έτσι θα καταλάβεις τις ευεργεσίες της.

Και τα παιδιά μάλιστα δεν ξέρουν πώς μεγαλώνουν· θαυμάζουν όμως καθώς προοδεύουν, όταν δηλαδή ανδρωθούν, και μεταβάλλουν τη διάθεσή τους από έμφυτη σε προαιρετική.

Και συ, αν επιμείνεις, θα καταλάβεις την ωφέλεια.

Απόσπασμα από τον λόγο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, "Για τη θεία χάρη" όπως περιέχεται σε μετάφραση στον τόμο Οσίου Εφραίμ του Σύρου, "Έργα, τόμος ε'", των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας. Μετάφραση, κείμενο, σχόλια, Κωνσταντίνος Γ. Φραντζολάς, φιλόλογος.