

ΕΜΑΘΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙ.... ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ!

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Ορθόδοξη πίστη / Σχόλια αναγνωστών

Με το διασυρμό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου από τα κανάλια μας, ξέρουμε ότι πήραν αέρα και οι αιρέσεις και όλες οι αντιχριστιανικές ουσιαστικά οργανώσεις, και βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία για να ορμήξουν "ως λύκοι ἀρπαγεῖς" έναντι της Μοναδικής Αληθινής Εκκλησίας του Χριστού μας, της Ορθοδόξου.

Νεοπαγανιστές, προτεστάντες, μουσουλμάνοι, μάρτυρες του ιεχωβά, πήραν θάρρος από το "σκάνδαλο" και έγιναν κατα κάποιο τρόπο ένα στρατόπεδο με τη μάσκα των καλών και ευσεβών, κρύβοντας μέσα τους το αληθινό πρόσωπο του ωνταν τα άρματα κατά της Ορθοδοξίας μας.



Έτσι λοιπόν, και το αιρετικό περιοδικό "Τυχικός" είπε να κάνει

και αυτό την εξυπνάδα του, χρησιμοποιώντας και εδάφιο της Αγίας Γραφής και κάνοντας και... λογοπαίγνιο με την ονομασία της Ι.Μ Βατοπαιδίου. Ωραία η εξυπνάδα σας, μα αφού λέγει ο Χριστός "η αλήθεια θα σας ελευθερώσει" τότε εσείς που εμφανίζεστε σα πιστοί του γιατί δεν το εφαρμόζετε αυτό; Γιατί δε φάχνετε να βρείτε την αλήθεια για την υπόθεση της Ιεράς Μονής του Βατοπαιδίου;;; Γιατί αγνοείτε τις πάμπολες μαρτυρίες πιστών για την αγιότητα του πατρός Εφραίμ, σαν αυτά που δημοσιεύσαμε σε αυτό το ιστολόγιο; Γιατί δεν επισκέπτεσθε και την ιστοσελίδα vatopaidi.wordpress για να δείτε και την άλλη πλευρά;

Και το σημαντικότερο:

Γιατί εσείς οι φίλοι του Χριστού, οι αληθινοί Χριστιανοί, πιστέψετε σε ότι σας σερβίρουν στο πιάτο το κανάλια, και τα λοιπά Μ.Μ.Ε; Γιατί δεν κάνετε τη δική σας επανάσταση υπερ της αλήθειας, της οποίας και υποτίθεται πως είστε και φίλοι, μη

κρίνοντας με το μέτρο της θρησκευτικής-φανατικής μισαλοδοξίας;
(περισσότερα...)