

## **ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ: Οι τελευταίοι επιζώντες θυμούνται (ΒΙΝΤΕΟ)**

[/ Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)



**Το ντοκιμαντέρ «Η γεωγραφία της μνήμης» διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τον χώρο, όπως τον βίωσαν οι λιγοστοί Έλληνες Εβραίοι επιζήσαντες του ολοκαυτώματος...**

Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, όπου κάποτε ανθούσαν εβραϊκές κοινότητες (Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κέρκυρα, Αθήνα), μιλούν για τη ζωή τους λίγο πριν, κατά και μετά τον Πόλεμο. Μέσω των αναμνήσεων τους μας ξαναγούν στους χώρους αυτούς που κάποτε έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο: σπίτια γεμάτα οικογενειακές στιγμές που θα χάνονταν για πάντα, δρόμους, πλατείες, σιδηροδρομικούς σταθμούς. Οι πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών του Πολέμου: άλλοι κρύφτηκαν για να σωθούν, άλλοι εντάχθηκαν στο αντάρτικο, ενώ οι περισσότεροι έζησαν την εμπειρία των στρατοπέδων συγκέντρωσης, κυρίως του Άουσβιτς και του Μπεργκεν Μπέλσεν. Γύρισαν στις γενέτειρές τους - πόλεις φαντάσματα- όπου προσπάθησαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους απ' την αρχή.

Το ντοκιμαντέρ αντιμετωπίζει την προφορική μαρτυρία ως πολύτιμο τεκμήριο της ιστορίας.

**Παρακολουθήστε ένα απόσπασμα:**

<https://www.orthodoxianewsagency.gr/wp-content/uploads/2021/01/geo.mp4>

Δημοσιογραφική παραγωγή και οργάνωση Μαρία Γιαχνάκη

Σκηνοθεσία Νίκος Χρυσικάκης

Επιστημονική έρευνα Έστερ Σολομών

Μουσική Βαγγέλης Σβάρνας

Μοντάζ Κοσμάς Φιλιούσης

Διάρκεια 80 λεπτά

Πηγή: [www.orthodoxianewsagency.gr](http://www.orthodoxianewsagency.gr)