

## **Εμμονή Ερντογάν: Εγκαινίασε τζαμί δίπλα στον Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Τριάδας στην πλατεία Ταξίμ**

[/ Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)

**Το νεόκτιστο τέμενος Ταξίμ, που βρίσκεται στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στην ομώνυμη πλατεία και δίπλα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, εγκαινίασε σήμερα 28 Μαΐου 2021, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, μετά την πρωινή προσευχή της Παρασκευής. Τα εγκαίνια τοποθετήθηκαν επίσης την παραμονή της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453, η οποία μνημονεύεται ενσυνείδητα κάθε χρόνο από τον Τούρκο Πρόεδρο.**

**Από την εποχή που ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Ερντογάν επαναλάμβανε εμμονικά ότι ένα τέμενος απουσιάζει από την πλατεία Ταξίμ, όπου το μόνο ορατό κτίριο θρησκευτικής λατρείας εκεί είναι μία ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία (εννοώντας μάλλον την εκκλησία της Αγίας Τριάδας).**



Το **τέμενος**, ύψους 30 μέτρων, που συνδυάζει το οθωμανικό στιλ με σύγχρονα υλικά, μπορεί να υποδεχθεί 4.000 άτομα. Αλλά σήμερα, οι κάποιες χιλιάδες ενθουσιώδεις πιστοί δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο εσωτερικό και προσευχήθηκαν στους γύρω χώρους.

Με το **τέμενος** αυτό, ο **Ερντογάν** βάζει την σφραγίδα του στην πασίγνωστη **πλατεία Ταξίμ** του κέντρου της **Κωνσταντινούπολης** πραγματοποιώντας ένα όνειρο τριάντα ετών.

Η οικοδόμηση του **τεμένους**, που ξεκίνησε το 2017, προκάλεσε έντονες επικρίσεις, καθώς ορισμένοι κατηγορούσαν τον **Ερντογάν** ότι επιδιώκει να εξισλαμίσει την χώρα και να υποσκελίσει τον ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ.

Πλέον, το επιβλητικό **τέμενος** του Ερντογάν επισκιάζει το Μνημείο της Δημοκρατίας της **πλατείας Ταξίμ** με τα αγάλματα των προσωπικοτήτων του πολέμου της τουρκικής ανεξαρτησίας με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ.

Αφού ανακοίνωσε ότι τα εγκαίνια του **τεμένους** θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του ραμαζανιού, ο **Ερντογάν**, μανιώδης των συμβολικών ημερομηνιών, αποφάσισε τελικά να κάνει τα εγκαίνια την ημέρα της έναρξης των τεράστιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2013, που ονομάστηκαν κίνημα του Γκεζί, είχαν ως επίκεντρο την **πλατεία Ταξίμ** και καταπνίγηκαν στο αίμα.

Η οικοδόμηση του τεμένους εντάσσεται επίσης στην μακρά σειρά κινήσεων που κάνει ο Ερντογάν για να ικανοποιήσει την συντηρητική και θρησκευόμενη εκλογική του βάση, σε ένα περιβάλλον δυσαρέσκειας εξαιτίας της κατάστασης της τουρκικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτός ήταν και ο λόγος πίσω από την **μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας**.

[#TaksimCamii](#) Açılış Programı <https://t.co/kZzsxWIIJA>

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) [May 28, 2021](#)

<https://www.orthodoxianewsagency.gr/wp-content/uploads/2021/05/d0bc4dee45cd8e7e06f>

Tarihi bir cuma. [#TaksimCamii](#) hayırlı olsun. <pic.twitter.com/AjvmqtoqSD>

— Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) [May 28, 2021](#)

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: Πρακτορείο «Anadolu»

Πηγή: [www.orthodoxianewsagency.gr](http://www.orthodoxianewsagency.gr)