

Εορτάζουμε το πρότυπο μιας Αγίας Οικογένειας: Δεν υπάρχει εποχή στην Ιστορία που να είναι εύκολη

[/ Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)

“Μην τα ρίχνουμε λοιπόν όλα στην εποχή μας. Δεν υπάρχει καμία εποχή μέσα στην ιστορία, η οποία να είναι εύκολη. Οι εποχές για παράδειγμα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από οικονομική ευμάρεια και ευφορία μπορεί να είναι και οι πιο δύσκολες εποχές, για να μεγαλώσει κάνεις σωστά μία οικογένεια. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει τα υλικά μέσα στα χέρια του ότι ακολουθεί και τον σωστό τρόπο διαχείρισής τους και διοικήσεως τους”

Στο Λιανοκλάδι και στη Λαμία εορτάσθηκε η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγίων Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης το διήμερο 16 & 17 Σεπτεμβρίου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών κατά τον Εσπερινό στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Λιανοκλαδίου τόνισε χαρακτηριστικά:

«Ζούμε σ’ ένα κόσμο που αμφισβητείται η αλήθεια. Εμείς οι χριστιανοί καταφεύγουμε στους Αγίους Μάρτυρες, για να κατοχυρώσουμε την Αλήθεια της Πίστεως μας και την Αλήθεια της Εκκλησίας μας, την οποία οι μάρτυρες υπέγραψαν με την θυσία τους. Εκατομμύρια πρόσωπα μέσα στο διάβα των αιώνων έδωσαν αυτή τη μαρτυρία του αίματος για την αγάπη του Χριστού και την αγάπη των ανθρώπων».

Ανήμερα της Εορτής ο Σεβασμιώτατος ετέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον περικαλλή Πανηγυρίζοντα Ναό της Αγίας Σοφίας στην συνοικία της Ν. Ιωνίας της πόλεως Λαμίας.

Οι Ιερές Ακολουθίες μεταδόθηκαν απευθείας από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως (89,4 Fm) και από διαδικτύου, ενώ το Ιερό Αναλόγιο εκδόμησεο Διευθυντής του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» Δρ. Ανδρέας Ιωακείμ.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος **αναφέρθηκε στην οικογένεια της Αγίας Σοφίας, την οποία χαρακτήρισε ως «Αγία Οικογένεια»** και υπογράμμισε εκείνα τα στοιχεία της σωστής ανατροφής των παιδιών που είναι αναγκαία στις δύσκολες εποχές που ζούμε.



Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε αναλυτικά:

«Η Αγία Σοφία δεν ζούσε σε ένα περιβάλλον χριστιανικό και παρά ταύτα τα κατάφερε. Η Αγία Σοφία δεν ζούσε σε μία πολιτεία ούτε «θεοκρατική» ή ούτε χριστιανική, ή έστω ούτε κανσεβαστική και ανεκτική. Τα παιδιά της δεν διδάχτηκαν θρησκευτικά στο σχολείο και ούτε υπήρχε καμία δυνατότητα κατηχήσεως και θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως. Έμειναν όμως πιστές και αφοσιωμένες στο Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί ο χριστιανός δεν περιμένει νόμους

και διατάξεις και καταναγκαστικά μέσα, για να μείνει πιστός στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο χριστιανός ακούει την καρδιά του, την ψυχή του και αποφασίζει με κάθε τίμημα να ακολουθήσει την οδό του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ας υποθέσουμε ότι όλοι είναι εναντίον μας. Άραγε εμείς αξιοποιούμε τα μέσα τα οποία μας δίνονται και αποτελούν τα αντίβαρα μας;

Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ευθύνη πρώτιστα βρίσκεται στον καθέναν από μας, για το ποιες επιλογές θα κάνουμε, για το πώς θα στήσουμε την οικογένειά μας και το πόσο θα είμαστε αποφασισμένοι να ασχοληθούμε πραγματικά με τα παιδιά μας, να γίνουμε ένα μαζί τους, να ακούσουμε τον λόγο τους, να ακούσουμε τη φωνή τους, την καρδιά τους και να τα μεγαλώσουμε «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου».

Είναι παράδειγμα η οικογένεια της Αγίας Σοφίας, παράδειγμα πραγματικό αληθινής οικογένειας, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μία μονογονεϊκή οικογένεια με πάρα πολλές δυσκολίες, με πάρα πολλές αντιξοότητες, σε μία πάρα πολύ δύσκολη εποχή.

Μην τα ρίχνουμε λοιπόν όλα στην εποχή μας. Δεν υπάρχει καμία εποχή μέσα στην ιστορία, η οποία να είναι εύκολη. Οι εποχές για παράδειγμα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από οικονομική ευμάρεια και ευφορία μπορεί να είναι και οι πιο δύσκολες εποχές, για να μεγαλώσει κάποιος σωστά μία οικογένεια. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει τα υλικά μέσα στα χέρια του ότι ακολουθεί και τον σωστό τρόπο διαχείρισής τους και διοικήσεως τους.

Η αγάπη, η αφοσίωση, η ευθύνη είναι κυρίως τα συστατικά που δημιουργούν μία σωστή οικογένεια, η δυνατότητα να σεβόμαστε απόλυτα τον άλλον και κυρίως τα παιδιά μας, τα οποία είναι σε θέση αδυναμίας και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ιδιοκτησία μας και δεν είναι κτήμα μας.

Η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση, η εκπαίδευση και οι πνευματικοί άνθρωποι, οι θεσμικοί φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, υπάρχουν για να διακονούν τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος με τη δική του υπευθυνότητα καταξιώνει και την αξία των θεσμών και μπορεί η θεσμική συνεργασία όλων μας να έχει αποτέλεσμα, προκειμένου να μπορέσουμε να διαβούμε εύκολες και δύσκολες καταστάσεις και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα της ζωής μας με ασφάλεια και σιγουριά και έχοντας πράξει το χρέος μας απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στην οικογένειά μας και απέναντι στην κοινωνία μας».

Προ της απολύσεως ο Προϊστάμενος της Ενορίας, Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Χρήστος Τσιλοφύτης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και

διερμηνεύοντας τα αισθήματα ολοκλήρου του πληρώματος της Ενορίας, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την τιμητική και αγιαστική παρουσία του στην Πανήγυρη του Ναού και τον παρεκάλεσε να επιδώσει τιμητική αναμνηστική πλακέτα σεβασμού και ευγνωμοσύνης στον πολλά κοπιάσαντα και μοχθήσαντα επιβλέποντα Μηχανικό του έργου της ανεγέρσεως του Ναού της Αγίας Σοφίας και επί 28 χρόνια λαμπαδάριο του Ναού κ. Χρήστο Φωτόπουλο για την άοκνη, θυσιαστική, άμισθη και με πολλή αγάπη διακονία του.

Στις Ιερές Ακολουθίες παραβρέθηκαν: ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Θέμης Χειμάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδος κ. Αθανάσιος Καρακάντζας, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο Φρούραρχος Λαμίας - Διοικητής ΚΕΥΠ Ταξίαρχος Μιχαήλ Κρητσωτάκης, ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδος Υποστράτηγος Γεώργιος Κανέλλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδος Δημήτριος Φούρλας, Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κ. Δημήτριος Δρακάκης, ο τ. Δήμαρχος Λαμιέων κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων και συλλόγων του τόπου.



Αμέσως με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Λαμίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και την παρουσία του Σεβασμιωτάτου η 43η επετειακή εκδήλωση με θέμα: «Η προσφορά των Ελλήνων της Οδησσοῦ στην Επανάσταση του '21».



Φωτογραφίες: Δημήτριος Ανάγνου

[ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ](#)







Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr