

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας: «Ας ικετεύουμε το Άγιο Πνεύμα να γεμίζει την ζωή μας»

/ [Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)

- Γραφείο ρεπορτάζ / [ope.gr](#)

Για τις αρετές που προσδιορίζουν την Ορθόδοξη πνευματικότητα έκανε λόγο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος στο αγιογραφικό σχόλιο του κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου Τιράνων όπου και ιερούργησε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

Με αφορμή την Αποστολική περικοπή, υπογράμμισε ότι «η ζωή η πνευματική δεν είναι μια αόριστη ευλάβεια και εξωτερική ευσέβεια. Είναι η προσπάθεια να ωριμάζει αδιάκοπα μέσα μας ο καρπός του Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθωσύνη, πίστις, αγάπη, εγκράτεια - αυτά προσδιορίζουν την Ορθόδοξη πνευματικότητα».

Σε άλλο σημείο και αναφερόμενος στην πανδημία ο Μακαριώτατος τόνισε ότι αυτή η «περίεργη αρρώστια» - όπως την χαρακτήρισε, «έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε μια περίεργη αποξένωση» και πρόσθεσε: «Παρουσιάζονται πολύ συχνά και φαινόμενα νέας εκφράσεως οικογενειακής βίας και άλλων αντιθέσεων στην εργασία και στην συνεργασία την οποία έχουμε καθημερινά. Ας φροντίζουμε λοιπόν να σηκώνουμε τα βάρη ο ένας του άλλου και ας ικετεύουμε το Άγιο Πνεύμα να γεμίζει την ζωή μας καθημερινά και να ωριμάζει στην συγκεκριμένη συμπεριφορά μας ο καρπός του Αγίου Πνεύματος».

Αναλυτικά, στον αγιογραφικό σχολιασμό του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος ανέφερε τα εξής:

«Πολύ συχνά μιλάμε για την πνευματική ζωή και τους πνευματικούς ανθρώπους. Με πολλή σαφήνεια όμως ο Απόστολος μας τονίζει ότι ο καρπός του Πνεύματος είναι ακριβώς η σφραγίδα εκείνη που προσδιορίζει τον πνευματικό άνθρωπο. Η ζωή η πνευματική δεν είναι μια αόριστη ευλάβεια και εξωτερική ευσέβεια. Είναι η

προσπάθεια να ωριμάζει αδιάκοπα μέσα μας ο καρπός του Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθωσύνη, πίστις, αγάπη, εγκράτεια – αυτά προσδιορίζουν την Ορθόδοξη πνευματικότητα.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω μια φράση προς το τέλος της περικοπής: *«Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες».*

Κάτι που είναι εντελώς αντίθετο από την ζωή του Πνεύματος είναι αυτή η ματαιοδοξία η οποία πολλές φορές δημιουργεί συγκρούσεις και αντιθέσεις και στην οικογενειακή ζωή, και στην συνεργαστική ζωή, αλλά τολμώ να πω ακόμα και στην εκκλησιαστική ζωή – *«Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες».*

Ιδίως δε τώρα με αυτή την περίεργη αρρώστια της πανδημίας του κορωνοϊού η οποία έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε μια περίεργη αποξένωση. Παρουσιάζονται πολύ συχνά και φαινόμενα νέας εκφράσεως οικογενειακής βίας και άλλων αντιθέσεων στην εργασία και στην συνεργασία την οποία έχουμε καθημερινά. Ας φροντίζουμε λοιπόν να σηκώνουμε τα βάρη ο ένας του άλλου και ας ικετεύουμε το Άγιο Πνεύμα να γεμίζει την ζωή μας καθημερινά και να ωριμάζει στην συγκεκριμένη συμπεριφορά μας ο καρπός του Αγίου Πνεύματος.»

Παρακολουθήστε τον αγιογραφικό σχολιασμό του Μακαριωτάτου:

Φωτογραφία Αρχείου

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr