

9 αποβολές σε 11 χρόνια: Οι γιατροί της είπαν ότι δε θα γίνει ποτέ μητέρα, έκανε 10 παιδιά και πάει για 11ο

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Κοινωνιολογικά](#) (κρατική & εκκλησ, πρόνοια και οικογενειακά θέματα)



Συγκλονίζει η ιστορία μίας γυναίκας που της είπαν ότι δεν θα μπορέσει να κάνει παιδιά και τελικά έχει 10 παιδιά και θέλει και άλλα.



Η Αλίσια και ο Τζόσουα, ένα ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη, προσπαθούσαν για παιδί 9

ολόκληρα χρόνια βιώνοντας 11 ψυχοφθόρες αποβολές λόγω κάποιων σοβαρών γυναικολογικών προβλημάτων της υποψήφιας μαμάς. Ευτυχώς, η ζωή είχε άλλα σχέδια για εκείνους...

Τους είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και ξεκίνησαν να κάνουν οικογένεια Παρά τη στεναχώρια του, το ζευγάρι ήταν αποφασισμένο να χτίσει τη δική του οικογένεια. Έτσι, ξεκίνησε υιοθετώντας τον 4χρονο Άλεξ, το 2010.

«Ήταν απίθανο», λέει η Αλίσια, «επιτέλους ένα παιδί έτρεχε μέσα στο σπίτι μας και φώναζε μαμά και μπαμπά. Ήμασταν ενθουσιασμένοι».

Έξι μόλις μέρες αφότου ο Άλεξ έδωσε ζωή στο σπίτι τους, η Αλίσια έμαθε ότι είναι και πάλι έγκυος. «Δεν το πιστεύαμε», θυμάται η πανευτυχής πολύτεκνη, «πάθαμε σοκ, αλλά ήταν το πιο ευχάριστο σοκ της ζωής μας». Αυτή τη φορά, μάλιστα, όλα πήγαν καλά κι έτσι, το 2012 υποδέχτηκαν στο σπίτι τη μικρούλα Ζόι.

Τρώγοντας έρχεται η όρεξη λέει ο λαός κι έτσι το ζευγάρι, υιοθέτησε ακόμη ένα παιδί τον επόμενο χρόνο, τον Τζέιμς.

Στο καπάκι, εκεί που δεν περίμεναν να ξαναγίνει ποτέ, η Αλίσια έμεινε και πάλι έγκυος και η φαμίλια μεγάλωσε με την προσθήκη του μικρούλη Ντας.

«Εθισμένοι» στις παιδικές φωνές πια, οι δύο γονείς υιοθέτησαν τον Τζόρνταν και τον Τζέισον, τα διδυμάκια τους, το 2015. Λίγο καιρό μετά, η Αλίσια έφερνε στον κόσμο ακόμη ένα «δικό τους» παιδί, τον Μπόντι. Ακολούθησαν ακόμη δύο υιοθεσίες, του Πάτρικ και της Μπρι και μια γέννα που τους χάρισε την Χαρλ.

«Το σπίτι μας είναι ένα μικρό χάος», λέει η Αλίσια, «αλλά το έχω συνηθίσει και δε νομίζω ότι θα μπορούσα να ζω διαφορετικά. Έχοντας περάσει τόσα χρόνια σίγουρη ότι δεν θα γίνω ποτέ μητέρα, θέλω να ανοίξω την καρδιά μου και να χωρέσω όσα περισσότερα παιδιά μπορώ. Και είμαι σίγουρη ότι δεν θα σταματήσουμε στα 10! Θα υιοθετήσουμε όσα μπορούμε».

Πηγή: enimerotiko.gr