

Μητροπολίτης Λεμεσού: “Εάν αγαπάτε τον Θεό, θα γίνετε ισορροπημένοι άνθρωποι”

[/ Γενικά Θέματα](#)



Συνέντευξη παραχώρησε ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος πριν λίγες ημέρες στην εφημερίδα “Λεμεσός”. Ο Πανιερώτατος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή του να γίνει μοναχός, στη σχέση της οικογένειάς του με την εκκλησία, τις εμπειρίες του από το Άγιον Όρος.

Απευθυνόμενος στους νέους και τη σχέση του με τους νέους, συμβουλεύει: “Να αγαπάτε τον Θεό και αγαπώντας τον Θεό θα αγαπήσετε σωστά τον εαυτό σας, τον κόσμο και το περιβάλλον. Εάν αγαπάτε τον Θεό, θα γίνετε ισορροπημένοι άνθρωποι”.

Πανιερότατε, πώς πήρατε την απόφαση να συνδεθείτε με την εκκλησία και να γίνετε μοναχός;

Τα πρώτα χρόνια ήθελα να γίνω ιερέας, γιατί δεν ήξερα για τον μοναχισμό. Όταν είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ για την Ιερά Μονή Κύκκου, πρώτη φορά είδα μοναστήρι και εκεί αισθάνθηκα πως θέλω να ζήσω αυτή τη ζωή. Έτσι αποφάσισα να μη γίνω ιερέας, αλλά να αφιερωθώ στον Θεό, ακολουθώντας τον δρόμο του μοναχισμού. Θυμάμαι μία φορά, όταν πήγαινα στη Λευκωσία με τους γονείς μου, είδα στον δρόμο μια ταμπέλα που έγραφε Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου. Αποφάσισα, λοιπόν, να φύγω κρυφά με το ποδήλατό μου από το σπίτι και να πάω στο συγκεκριμένο μοναστήρι να μονάσω. Όταν έφτασα στο Μοναστήρι διαπίστωσα ότι βρίσκονταν εκεί μόνο μοναχές, οι οποίες με έστειλαν πίσω στην οικογένειά μου, λόγω και του νεαρού της ηλικίας μου. Τόση άγνοια είχα, δεν ήξερα πολλά πράγματα.

Πανιερότατε, πόσα χρόνια ζήσατε στο Άγιο Όρος και σε ποιο Μοναστήρι;

Στο Άγιο Όρος πήγα το 1976, όταν πήγα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη στο πανεπιστήμιο. Συνδέθηκα με το Άγιο Όρος και έμεινα εκεί από το 1976 μέχρι το 1992.

Πείτε μας τις εμπειρίες σας από το Άγιο Όρος

Στο Άγιο Όρος ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος το βρίσκει. Συναντήσαμε Άγιους ανθρώπους, έναν Άγιο τόπο γεμάτο με Άγια λείψανα, θαυματουργές εικόνες, μοναστήρια. Έκει στο Άγιο Όρος έχει 2.000 μοναχούς και μία ιδιαίτερη πνευματική ατμόσφαιρα.

Ποιες άγιες μορφές του Αγίου Όρους επέδρασαν έντονα στην ψυχοσύνθεσή σας;

Πρώτα απ' όλα ο Γέροντας πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Πορφύριος. Οι σύγχρονοι άγιοι που γνώρισα ήταν άνθρωποι της εποχής μου.

Πώς καταλήξατε στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού;

Ήρθα στην Κύπρο το 1992. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Α' ζήτησε να έλθουν μοναχοί από το Άγιο Όρος για να επανδρώσουν ένα μοναστήρι της Κύπρου και να βοηθήσουν την Εκκλησία της Κύπρου. Ο γέροντας Ιωσήφ έστειλε εμένα και ακόμη τρεις πατέρες. Ήρθαμε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, όπου και παρέμεινα για έξι χρόνια. Μετά κενώθηκε η Μητρόπολη Λεμεσού από τον

Μητροπολίτη κ.κ. Χρύσανθο, όταν υπέβαλε παραίτηση, και τότε εξέλεξαν εμένα Μητροπολίτη Λεμεσού και ήρθα εδώ.

Όταν έφυγα από την Κύπρο δεν ήθελα να ξαναεπιστρέψω. Θυμάμαι ότι όταν ήρθα στην Κύπρο είδα την αδερφή μου που την άφησα μικρή έξι ετών, μετά από 16 χρόνια ήταν 22 ετών, παντρεμένη με παιδιά.

Είναι αδιαμφισβήτητη η προσφορά σας προς τους πάσχοντες και άπορους συνανθρώπους μας. Μπορείτε να αναφερθείτε στο καθημερινό έργο της Μητρόπολης;

Το έργο της Μητρόπολης δεν είναι έργο δικό μου, εγώ απλώς είμαι ένας υπηρέτης. Το πρώτο έργο της Μητρόπολης είναι να μεταφέρει τον Λόγο του Θεού στον κόσμο, γιατί αυτό είναι που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι σήμερα. Η Μητρόπολη, επίσης, προσφέρει και πρακτική αγάπη στους ανθρώπους. Θα δεις σε λίγο ένα πλήθος ανθρώπων να έρχονται εδώ, για να πάρουν το φαγητό τους. Μαγειρεύουμε 2.000 μερίδες φαγητό την ημέρα. Εννιακόσιοι περίπου φοιτητές και άλλοι 1.100 άνθρωποι διαφόρων ηλικιών έρχονται και παίρνουν φαγητό από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Να σκεφτείτε το 2013 κάναμε 7.000 μερίδες φαγητό την ημέρα. Επειδή είναι πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, στέλνουμε φαγητό και στις ενορίες, σε διάφορες περιοχές, για να μην έρχονται όλοι εδώ, όπως στο Ζακάκι, στα Πολεμίδια, στη Μέσα Γειτονιά.

Πανιερότατε, ποιο είναι το όραμά σας;

Δεν έχω οράματα παιδί μου. Το μόνο για το οποίο πρέπει να νοιαζόμαστε είναι για τη σωτηρία της ψυχής μας.

Πανιερότατε, δε σκεφτήκατε ποτέ να γίνετε Αρχιεπίσκοπος;

Όχι και δεν θέλω καθόλου να το σκεφτώ, δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα. Αλλά εντάξει, εάν η Εκκλησία με καλέσει εγώ θα πάω, αλλά δεν έχω τέτοια όραματα.

Τι θα συμβουλευάτε εμάς τους νέους;

Να αγαπάτε τον Θεό και αγαπώντας τον Θεό θα αγαπήσετε σωστά τον εαυτό σας, τον κόσμο και το περιβάλλον. Εάν αγαπάτε τον Θεό, θα γίνετε ισορροπημένοι άνθρωποι.

Πηγή: www.elemesos.com