

Αφιέρωμα στον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο: Η ζωή και η αδιάκοπη προσφορά στην Εκκλησία και τον άνθρωπο (ΒΙΝΤΕΟ)

/ [Αφιέρωματα](#) / [Γενικά Θέματα](#) / [Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Ο [Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος](#) βρίσκεται στο πηδάλιο της τοπικής Εκκλησίας 23 χρόνια, ενώ το έργο που έχει επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αξιοθαύμαστο. Αγγίζοντας τα προβλήματα της κοινωνίας, μιλώντας στις καρδιές των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων για τον Χριστό και την Εκκλησία, ο Πανιερώτατος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη, την αγάπη και τον σεβασμό στη μαρτυρική νήσο [Κύπρο](#).

Το [ore.gr](#) παρουσιάζει σήμερα ένα βίντεο αφιέρωμα, παραγωγής της [Pemptousia TV](#), στο οποίο παρουσιάζεται η ζωή και η μέχρι τώρα προσφορά του Πανιερωτάτου:

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Στρουμπάκος - Νάνσυ Νάσκου

Επιμέλεια βίντεο: Νάνσυ Νάσκου

Μοντάζ: Μαριάνθη Ματζίρη

Προσωπικότητες μιλούν για το έργο του

Για το λόγο αυτό και την συνέχιση του πολύπλευρου έργου **ο Μητροπολίτης Λεμεσού** θα διεκδικήσει την ερχόμενη Κυριακή 18 Δεκεμβρίου την είσοδο του στο τριπρόσωπο και εν συνεχεία την εκλογή του στον [**θρόνο του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα.**](#)

Στο βίντεο αφιέρωμα μιλά η Τίνα Παύλου, Ψυχολόγος - Διευθύντρια Θεραπευτικής Κοινότητα Απεξάρτησης “ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ”. Η “Αγία Σκέπη” είναι μια στέγη απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Η κα Παύλου μιλά για το όραμα του Μητροπολίτη Λεμεσού να βοηθήσει τα εξαρτημένα άτομα να ξανασταθούν στα πόδια τους και να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή.

Η Θέκλα Καλλικά, Υπεύθυνη της Κοινότητα **“Άγιος Λουκάς ο Ιατρός”** για άτομα με αναπηρίες, είναι μητέρα δύο παιδιών με ειδικές ανάγκες η ίδια. Στο αφιέρωμα μιλά για τον Γέροντα Αθανάσιο (Μητροπολίτη Λεμεσού), για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ίδια με τη φροντίδα των παιδιών καθώς και στο πως προχώρησαν στην δημιουργία μιας ασφαλούς στέγης για τα παιδιά αυτά.

Ο Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, υπεύθυνος για τα συσσίτια της Μητροπόλεως Λεμεσού καταθέτει τη δική του μαρτυρία. Καθημερινά προφέρονται 3.000 μερίδες σε φοιτητές, εμπερίστατους, μονογονεϊκές οικογένειες. Ακόμη μιλά για τις δυο καφετέριες της Μητροπόλεως όπου πηγαίνουν οι φοιτητές και έχουν δωρεάν ίντερνετ για το διάβασμά τους. Ακόμη υπάρχουν παιδαγωγοί που βοηθούν τα μικρότερα παιδιά με τα μαθήματά τους και τα απασχολούν μέχρι να σχολάσουν οι γονείς από τις δουλειές τους.

Ο Δρ. Παύλος Κυμίσσης, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Children Village Νέας Υόρκης, μιλά για την γνωριμία του με τον Μητροπολίτη Λεμεσού και για όσα θαυμάζει σ’ εκείνον.

Τέλος, μιλά ο Δρ. Κύπρος Νικολαΐδης, Καθηγητής Εμβρυογενετικής στο “Fetal Medicine at King’s College London” και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Ο

διεθνώς καταξιωμένος ιατρός αναφέρεται στη γνωριμία του με τον Μητροπολίτη Λεμεσού και τα συναισθήματα που του δημιουργούνται κάθε φορά που μιλά μαζί του. **Καθώς και για τους λόγους που θεωρεί ότι θα ήταν ιδανικός ως Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.**

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Καταλληλότερος για Αρχιεπίσκοπος ο Λεμεσού Αθανάσιος

Οι αριθμοί στις μέχρι τώρα μετρήσεις των δημοσκοπήσεων στην Κύπρο φέρνουν τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο πρώτο στις προτιμήσεις του λαού. Αυτό άλλωστε έδειξε και η τελευταία δημοσκόπηση την οποία παρουσίασε το ΡΙΚ και τον δείχνει ως καταλληλότερο για Αρχιεπίσκοπο.

Στην ερώτηση ποιός είναι ο καταλληλότερος για να διαδεχθεί τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο οι ερωτηθέντες απάντησαν:

- Λεμεσού Αθανάσιος 30%
- Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας 14%
- Πάφου Γεώργιος 13%
- Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος 11%
- Μόρφου Νεόφυτος 7%
- Κυρηνείας Χρυσόστομος 3%
- Κανένας 2%
- Το 20% των ερωτηθέντων δεν εξέφρασαν γνώμη.

Η εκκλησιαστική πορεία του Μητροπολίτη Λεμεσού

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 8 Φεβρουαρίου 1959. Το 1973 εισήχθη στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου το δε 1976 μετά την αποφοίτηση του από το Α΄ Γυμνάσιο Πάφου χειροτονήθηκε Διάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Πάφου και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Α΄. Ακολούθως σπούδασε στη **Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.** Το 1980, μετά το πέρας των σπουδών του, εισήλθε στο Άγιο Όρος και κατετάγη στις τάξεις των εκεί ασκουμένων και συγκεκριμένα στην Νέα Σκήτη.

Το 1982 έλαβε το Μέγα σχήμα του Μοναχού και τον ίδιο χρόνο χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και το 1983 χειροθετήθηκε σε Πνευματικό.

Το 1987 εγκαταστάθηκε στην [Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#) της οποίας εξελέγη προϊστάμενος και ακολούθως αντιπρόσωπος στην Ιερά Κοινότητα του

Αγίου Όρους . Για την περίοδο 1991-92 εξελέγη Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους.

Το 1992 μετά από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομου και με την ευλογία της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου επέστρεψε στην Κύπρο και δημιούργησε προσωρινά Αδελφότητα στη Μονή των Ιερέων στην Πάφο. **Την 4η Νοεμβρίου 1993 εξελέγη Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μαχαιρά.**

Την 11η Φεβρουαρίου 1999 εξελέγη με την ψήφο κλήρου και λαού Μητροπολίτης Λεμεσού, χειροτονήθηκε σε Επίσκοπο την 14η Φεβρουαρίου 1999 και ενθρονίστηκε την ίδια μέρα.

Διαβάστε επίσης:

[Κύπρος: Καταλληλότερος για Αρχιεπίσκοπος ο Λεμεσού Αθανάσιος σύμφωνα με δημοσκόπηση του ΡΙΚ \(BİNTEO\)](#)

[Νίκος Γκουράρος: «Και εσένα τι σε κόφτουν οι Αρχιεπισκοπικές εκλογές της Κύπρου;»](#)

[Στηρίζει Λεμεσού Αθανάσιο το Παγκύπριο Ορθόδοξο Πνευματικό Σωματείο «Άγιος Αρσένιος»](#)

[Νέοι ανοίγουν την καρδιά τους για τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο \(BİNTEO\)](#)

ope.gr