

18 Μαρτίου 2023

Αιτωλίας Δαμασκηνός: «Ο ταπεινός άνθρωπος κρύβεται και ο Θεός τον φανερώνει»

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Εόρτιοι & Πανηγυρικοί Λόγοι



Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου στα Κλεισορρεύματα, ένα χωριό με εκατόν πενήντα κατοίκους περίπου, χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός το απόγευμα της Πέμπτης.



Κατά το κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος περιέγραψε τρία από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ζωή εκείνου που είναι πράγματι άνθρωπος του Θεού.

Η ζωή του παρουσίαζε στοιχεία που εμείς είναι αδύνατον να μιμηθούμε

Αναφέρθηκε εκτενώς στον βίο και στην άσκηση του Αγίου Αλεξίου τονίζοντας, ότι η ζωή του παρουσιάζει στοιχεία που εμείς είναι αδύνατο να τα μιμηθούμε, όμως μας προσφέρει την δυνατότητα να αναγνωρίσουμε χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διακρίνουν τον άνθρωπο του Θεού.

Αυτός που θέλει να είναι άνθρωπος του Θεού καταργεί την προσωπικότητά του, χάνει την ταυτότητά του, πεθαίνει ως άνθρωπος για να ζει μέσα του ο Χριστός. Η κάθε σκέψη του, η κάθε συμπεριφορά του, η κάθε επιθυμία του είναι πλήρως ταυτισμένη με τον Χριστό. Είναι εναρμονισμένη πλήρως η ζωή του με τις Ευαγγελικές επιταγές. Ο ίδιος χάνεται και μέσα από την επίγεια διαδρομή του προβάλλεται ο Χριστός.

Ο άνθρωπος του Θεού αποφασίζει να ζήσει την ταπείνωση, η οποία έχει πολλές εκφράσεις, αλλά τον ίδιο σκοπό. Αισθάνεται ο έσχατος των ανθρώπων και

απέναντι στο Θεό νοιώθει πάντοτε υπόλογος και ανάξιος. Ο ταπεινός άνθρωπος κρύβεται και ο Θεός τον φανερώνει• εξαφανίζεται και οι άνθρωποι αποζητούν την συναναστροφή του, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος.

“Από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν άνθρωπος του Θεού”

Το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι, ότι ο άνθρωπος του Θεού βιώνει την υπομονή και την καρτερικότητα μέχρι τέλους. Γνωρίζει, ότι μόνο μέσα από την υπομονή μπορεί να σώσει αληθινά τον εαυτό του.

«Σε μία εποχή που ο τίτλος αυτός δεν σημαίνει τίποτα ή ηχεί παράδοξα στα αυτιά των κοσμικών ανθρώπων, εμείς, σήμερα, ήρθαμε να τιμήσουμε έναν Άγιο, που δεν διακρίθηκε για το μαρτύριό του, που δεν διακρίθηκε για την ομολογιακή του διάθεση, δεν είναι γνωστός για τα συγγράμματα που κατέθεσε μέσα στην Εκκλησία, δεν υπάρχει ούτε ένα κήρυγμά του. Το μόνο που υπάρχει για αυτόν είναι, ότι από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν άνθρωπος του Θεού.

Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν τον Όσιο και ας εμπνευστούμε από τη ζωή του, όχι για να ακουμπήσουμε ακριβώς τα βήματα του, αλλά για να έχουμε την καλή αγωνία αν είμαστε και εμείς άνθρωποι του Θεού. Και αν ναι, αυτή να είναι η προσφορά μας μέσα στην κοινωνία. Αν υπάρχουν ελλείμματα, τότε να προσπαθήσουμε με την ταπείνωση και την υπομονή μας να τα βελτιώσουμε και ως άνθρωποι του Θεού να αξιωθούμε της επουρανίου Βασιλείας» είπε ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

Ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς Εικόνας του Αγίου με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου, υπό την διεύθυνση του Μαέστρου κ. Βασιλείου Κονίδα. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, Αντιδήμαρχοι, Πολιτευτές, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και οι κάτοικοι της Ενορίας.

Πηγή: iellada.gr