

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας φροντίζει τα πονεμένα παιδιά στη Ρουάντα - Η συνέχιση του προγράμματος χρειάζεται στήριξη και εθελοντές

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Ιεραποστολή](#)



Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται πλέον το πρόγραμμα βοήθειας στα παιδιά του δρόμου το οποίο ξεκίνησε τη δράση του στη [Ρουάντα](#) με τις ευλογίες του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β' και τη φροντίδα του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας, Δυτικής Τανζανίας και Πατριαρχικού Επιτρόπου Ρουάντας κ. Χρυσοστόμου.

Γραφείο ρεπορτάζ ope.gr

Πρόκειται για μία δυναμική και πρωτοπόρα προσπάθεια που πραγματοποιείται με την άδεια και συνεργασία του Κράτους της Ρουάντας. Μάλιστα, το αίτημα για λειτουργία του προγράμματος από το Παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας υποβλήθηκε εγγράφως προς τις κρατικές αρχές η οποίες στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που στόχο έχει να στηρίξει τα φτωχά παιδιά της πολύπαθης χώρας τα οποία ζουν στους δρόμους εκτεθειμένα σε καθημερινούς κινδύνους.



Το πρόγραμμα

Αμέριστη είναι η συμπαράσταση από τον Δήμαρχο της πόλεως Ραμανγκάνα κ. Mbonyumununyi Radjab, με τον οποίο έγινε συνάντηση κατά την επίσκεψη του Επισκόπου στην Ρουάντα. Για την προετοιμασία του προγράμματος αυτού ενοικιάστηκε κτίριο για την στέγαση των παιδιών, επιπλώθηκε ο χώρος κουζίνας, συγκεντρώσεων, προσλήφθηκε κατάλληλο προσωπικό αποτελούμενο από 11 Ορθοδόξους υπαλλήλους. Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Θεολόγος Υποδιάκονος Αναστάσιος Tuyisenge Hamilcar Fidele και εκπρόσωπος του Επισκόπου ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Pere Nikolaos Ntakimiya Emmanuel.

Συγκεντρώθηκαν από το δρόμο 20 παιδιά κάτω των 10 ετών, που κάθε μέρα

ξεκινούν με την προσευχή, το πρωινό, την κατήχηση, την διδασκαλία κοινωνικής συμπεριφοράς, τα καλλιτεχνικά με την διδασκαλία ύμνων, ζωγραφική, χειροτεχνίες και το μεσημεριανό φαγητό. Μετά το μεσημέρι παίζουν παιχνίδια, τρώνε το βραδινό και φεύγουν.



Η στήριξη του έργου θα δώσει εξέχουσα θέση στην Ορθοδοξία

Τελικός σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά μετά κάποιο καιρό, να επανασυνδεθούν με την οικογένειά τους. Την οργάνωση για το ξεκίνημα του προγράμματος αυτού ανέλαβε η εθελόντρια φιλόλογος Κωνσταντίνα Κανελλοπούλου από την Αθήνα. Οικονομικά στηρίζεται από τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο “ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ”, στον οποίο προΐσταται ο π. Γεώργιος Σχοινάς εφημέριος του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Φιλοπάππου, την Ιεραποστολική Αδελφότητα “ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ” και άλλους φίλους της Ιεραποστολής.

Πριν λίγες ημέρες ο Θεοφιλέστατος Πατριαρχικός Επίτροπος Ρουάντας, Επίσκοπος Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομος, είχε απευθύνει [έκκληση με γραπτό κείμενό του για την στήριξη της Ορθοδοξίας](#) στην Ρουάντα.

Σε δήλωσή του με αφορμή τη λειτουργία του προγράμματος στήριξης για τα παιδιά του δρόμου, ο Θεοφιλέστατος κάνει νέα έκκληση και η προσπάθεια αυτή να τύχη της ανάλογης συμπαράστασης από όσους μπορούν να ανταποκριθούν. “Κάνουμε έκκληση για την στήριξη αυτού του έργου για να συνεχισθεί η βοήθεια στα παιδιά αυτού του πονεμένου λαού, που έπεσε θύμα του ποιο ακραίου ρατσισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας και θρήνησε, το 1994, 2.000.000 νεκρούς. Η στήριξη και συνέχιση του έργου αυτού θα δώσει εξέχουσα θέση και δύναμη στην Ορθοδοξία που ξεκίνησε το 2012, αριθμεί 30.000 χιλιάδες Ορθοδόξους χριστιανούς σε 15 Ενορίες. Η ανάγκη είναι σε εθελοντές, που γνωρίζουν Αγγλικά ή Γαλλικά, που θα διαθέσουν λίγο ή πολύ χρόνο και οικονομική ενίσχυση με το ποσόν των 3.500 ευρώ το μήνα για τις πρακτικές ανάγκες του έργου”, αναφέρει.



Ο Πατροκοσμάς και τα παιδιά του δρόμου

Ο Επίσκοπος κ. Χρυσόστομος, με αφορμή τα βασανισμένα παιδιά που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στους δρόμους, θυμήθηκε τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού για τα παιδιά του δρόμου, που υπήρχαν στην εποχή του, λόγω της σκαλβιάς και της φτώχειας.

Ακολουθεί η συνομιλία του Πατροκοσμά με τον ακροατή του:

«- *Το αγαπάς εκείνο το φτωχό παιδί;*

- *Το αγαπώ.*

- *Αν το ηγάπας του έπαιρνες ένα υποκάμισο; οπού είναι γυμνό, να παρακαλή και εκείνο διά την ψυχήν σου.*

Τότε είναι αληθινή αγάπη, αμή τώρα είναι ψεύτικη. Δεν είναι έτσι χριστιανοί μου; Με ψεύτικην αγάπην δεν πηγαίνομεν εις τον παράδεισον. Τώρα, σαν θελης να κάμης την αγάπην μάλαμα, πάρε και ένδυσε τα φτωχά παιδιά, και τότε να βάλω να σε συγχωρήσωσι. Το κα μνεις αυτό;

-*Το κάμνω.*

-*Χριστιανοί μου, ο Κώστας εκατάλαβε πως η αγάπη που είχεν έως τώρα ήτο ψεύτικη, και θέλει να την κάμη μάλαμα, να ενδύση τα πτωχά παιδιά_» (Α΄, 114). Επικαλούμαστε τις ευχές του για την επιτυχία αυτού του έργου!"*















